

Nr. 1247 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 25. februar 2022

Nøgleord: **Harmoni, kærlighed og tillid.**

Godmorgen Rita, Rita og velopstået. I dag er det jo en dejlig ny frisk dag, vi skal have. Jeg kan se, det er stadigvæk mørkt udenfor, men det er selvfølgelig, fordi det er februar måned. Men det er dejligt at mærke, hvordan dagene de tiltager, det er jo en glæde i sig selv. Som sagt er det fredag 25. feb. 2022, vi skal have morgenmeditation nummer 1247. Okay, jamen så er det jo det, vi gør. Nå venner det ser ud til, det kniber, med at komme op at stå i dag, det kan være, I nyder livet i dag. Ja, ja. Okay.

Men jeg vil da gerne lige starte med at sige tak til dem, der var til darshan undervisning i aftes. Vi havde en fantastisk god aften i harmoni og kærlighed, det var dejligt at være med i. Ja, ja, tak for det.

Så vi skal i dag meditere på harmoni og kærlighed og tillid. Harmoni, kærlighed og tillid det er nogle gode nogle at arbejde med. **Harmoni, kærlighed og tillid, det er også nøgleordene i dag**, lad os bygge på det.

Det er altid dejligt at være harmonisk med sit indre liv, at ting de fungerer. Vi kender den der drejning hjemmefra, det kører så godt, man skulle tro, man var betalt for det, men det kører bare godt i harmoni, kærlighed og tillid. Det er det, vi bygger på i dag. Harmoni, kærlighed og tillid.

Harmoni, kærlighed og tillid det mediterer vi på i dag og går ind i en større fordybelse i **harmoni, kærlighed og tillid. Det er også nøgleordene** i dag, det er en værens tilstand, man har i sit indre.

Når harmonien, kærligheden, tilliden er til stede, ja så overvinder vi jo alle forhindringer, forhindringer personligheden har sat op. Prøv at tænke på den livsglæde der ligger i harmonien. Man kan sætte sig ind i andres sted, fordi man hviler i sig selv, man kan hvile i sit indre. Harmonien, kærligheden, tilliden ja man kan tage lyksaligheden med, som er en åndelig dimension, sin tro.

Jeg har trygheden, kærligheden og tilliden.

Nu begynder I igen og tænker på jeres kraftord og jeres kraftords energi og bevidsthed.

Tænk på jeres kraftord og jeres kraftords energi og bevidsthed, begynd at anvende jeres kraftords energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden, begynd at bygge energien op.

Og så kan vi kun begynde at glæde os, til vi skal have to dejlige undervisningsdage her i weekenden, lørdag og søndag. Og dem af jer der mangler lidt mere opfølgning, men måske ikke har meldt sig til i weekenden har muligheden for at gøre det i dag. Ring til mig eller send en sms.

Lad kærligheden blomstre.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer, godmorgen og tak for nu. Så glæder vi os til en god dag i dag, en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.