

## **Nr. 1230 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 8. februar 2022

**Nøgleord: Skæbnefortællinger.**

Godmorgen i dag er det tirsdag den 8. februar 2022, vi skal have morgenmeditation nr. 1230.

Jeg kom til at tænke lidt på skæbnefortællinger i dag, skæbnefortællinger. Det hørte man jo mange gange i gamle dage. Skæbnefortællinger hvad er det?

Vi skal huske, at nogle gange kan tingene komme ud af den blå luft og lige pludselig være en realitet, noget man aldrig har tænkt på. Hvad har man så ikke tænkt på? Ja, det er, hvad der kan ske med os lige pludselig, der kan jo altid ske en eller anden ting med os, som vi ikke har forudset. Man har ikke forudset det, hvad betyder det så? Ja det er igen, at der kommer ting ud af den blå luft.

Men lad os nu sige, at der er noget, der hedder karma. Karma det er årsag og virkning. Noget som har været lukket ned i mange år, bliver synligt i en ny spillerunde. Uden at man aner, hvad det er, så kommer tingene til at træde frem lige pludselig, og så er det jo altid de mennesker, man har omkring sig, man spiller med, spiller op af. Så det er jo altid dem, der får skældud, og kritikken for de ting der foregår inde i en selv.

Som jeg siger igen, når vi arbejder med udviklingsvejen, så betyder det, at det som er uforudsigeligt, bliver synligt inde i os. Det hedder, at man arbejder med udvikling, lige nøjagtig der hvor man er, og hvorfor man er der.

Man er der for at udvikle nytænkning inde i sig selv, hvor det er kærligheden, der bestemmer. Kærligheden der bestemmer, i stedet for angst og frygt som oftest ligger til grund for, at ting bliver vendt op og ned igen, for at vi kan få øje på, hvilke sider der er fastlåst inde i os selv. Det betyder, når vi har afstukket en vej, hvor vi siger, at nu begynder vi at arbejde med sjælelig udvikling. Personlighedsudvikling først, sjælelig udvikling og nyudvikling. Så sker der jo lige pludselig det, at der kommer andre spilleregler ind, end dem man har tænkt på, det skulle være. Der kommer det uforudsigelige ind lige pludselig, så kommer det ind på spillebanen, og så er det, man siger, "hvordan tackler jeg de ting?"

Når man som sagt går her på udvikling, og man har sagt ja til udvikling, så kan man ikke gå tilbage til det gamle liv igen, fordi det eksisterer ikke. Man har store ønsker om at gå tilbage til det der eksisterede, men det er jo fortiden.

Så skal man ind og se på, hvordan man håndterede fortidens problemer. Blev de løst tilfredsstillende, kom det over til at blive livsopgaver, eller blev det stadigvæk begrænsningstanker? Mange gange er det ikke blevet fuldført, det job man påtog sig engang i tidligere liv eller andre ting. Man har ikke nået, ikke formået at forandre det. Det er så det, man skal til at tænke på nu. Så når det uforudsigelige dukker op, så er det vigtigt at sige, "okay jeg er kommet i en situation, hvor tingene godt kunne se anderledes ud, hvis jeg havde haft noget mere viden om tingene." Det er så der, man sender kritikken, skældud og skylden ud på andre, men det er dybest set måske ens egen karmiske proces.

Det kan være, man har været i gruppekarma med en anden gruppe på et andet tidspunkt, hvor tingene ikke har været løst, så dukker de op igen her i nutiden, og de kommer som sagt for at udvikle ny viden, man kan sige en ny parat viden, der skal ligge til grund for det, man foretager sig.

Vi prøver hele tiden at få fat i det der hedder erkendelsesvidenskaben. Det betyder, f.eks. når vi har delpersonligheder, og vi begynder at lægge sjælskvaliteterne ind, så kan man sige, man begynder at forandre sig i et andet niveau, hvor det er sjælen, der bestemmer over personlighedsopfattelsen. Det er det, der sker der.

Når vi så siger, at vi har en masse, der ligger i erkendelsesvidenskaben, så ligger det inde i en lagringsbank, man har inde i sig selv, en lagringsbank, og den bank kan man hæve af, når man står overfor et problem, der er uforklarlig. Så kan man se, at man har måske mødt den side i sig selv tidligere, og så kan man anvende energien fra det. Så kan det strømme ind i ens bevidsthed, det er der og der, problemet har været i en tidligere inkarnation eller i nutiden eller for nogle få år, 15-20 år siden, det ligger der, og det er den viden, jeg ikke har fået integreret i mig selv, men som er vigtig at integrere lige nu.

Jeg ved godt, det er næsten kryptisk tale, men det er for ligesom at lave en forståelse af mangfoldigheden, i de ting vi arbejder med.

Så derfor er det, at det uforklarlige dukker op. Det dukker jo op, fordi man har gået på det, der hedder aspirantvejen og discipelskabets vej, men nu går man på indvielsesvejen. Det vil sige, at skal man blive indviet i mysterierne, så er de nødt til at komme op til overfladen, for at vi kan sige, at vi kan drage erfaring og læring ud af tingene, og den læring det er så den, hvor man siger, ”okay nu ser det sådan ud, men dybest set har jeg selv bedt om at få indsigt i det uforudsigelige,” og i en selv og i menneskeheden, så vi arbejder på at få indsigterne, og få en erkendelsesvidenskab som vi senere hen kan lægge ind på en lagringsbank, som senere hen bliver til en rigdomsbank.

Så det er dejligt at tænke på, at vi er ved at udvikle nye egenskaber, som vi ikke har tænkt på før. Så man kan jo sige, at når man har fungeret rigtig godt i lang tid, og det kører godt, så siger man, ”okay nu stopper jeg den der udvikling,” for nu synes man, det går godt. Så sker der det, at evolutionskræfterne de bliver ved med at trække ting til overfladen, hvor man kan sige, at nu er der nye ting, der skal udvikles. Så derfor kan der opstå uforsonlige problemer tilsyneladende, men alligevel er det en del af en udvikling, for at vi kan blive mere hele og få en større kærlighed og en større forståelse.

Hvad mediterer vi så på i dag? Vi mediterer på, at vi er kærligheden i os selv, kærligheden er inde i os.

Den kærlighed vi er ved at udvikle trækker også skyggesiderne op til overfladen, så vi kan forvandle tingene. Den kærlighed vi er ved at besidde, trækker det usynlige op til overfladen, og gør det synligt. Så lad os sige at det vi gør, er faktisk en kærlig handling, man er ved at foretage ved at sige, ”okay jeg er ved at trække tingene op til overfladen, de ting som har hæmmet mig tidligere, og som igen hæmmer mig i nutiden og hen mod fremtiden.” Men vi siger, at lige her sætter vi kærligheden ind. Kærligheden er ligesom en cirkel, fordi når kærligheden er til stede, så kan vi gå i alle mulige retninger med os selv og med andre, og vi er i stand til at løfte andre, og vi er i stand til at løfte os selv, når kærligheden er til stede inde i os, når kærligheden er grundenergien, og kærligheden er den indre viden.

Vi mediterer på Kærlighedsavataren i dag. Vi mediterer på, at vi er solengle, sjæle der er ved at gå ind på kærlighedsvejen, og når vi går på kærlighedsvejen, så sker det automatisk, at det der ikke er fuldent inde i os, bliver synligt. Det er en naturlig proces, det er sådan, og det skal være sådan, fordi ellers er der ingen udvikling. Så det bliver udvikling i mange naturrigger på en gang. Når vi mennesker udvikler os, så udvikler naturen sig også samtidig, eller naturen udvikler sig, og vi udvikler os også. Så alt er udvikling i et større perspektiv, end det man ser til daglig.

Vi mediterer på, at vi er sjæle, vi er Solengle, vi udvikler os ind imod at være en Kristus, ind imod at være en Kærlighedsavatar. Det er det, vi mediterer på, og det er det, vi er ved at udvikle os til en Kærlighedsavatar. Vi ved, vi er Solengle, og vi mediterer ind mod Kærlighedsavataren.

Husk på at det uforståelige bliver automatisk synligt, idet vi mediterer på kærligheden og ind mod Kærlighedsavataren. Det er et procesled på evolutionsvejen for at få nye erkendelser, som igen kan lægges i læringsbanken og senere hen blive til en rigdomskilde forbundet med Guds hjerte.

Vi kan sige, at det uforudsigelige er med til at udvikle nye evner.

**Nøgleordet i dag er skæbnefortællinger.** Det forstås sådan, at hver enkelt bygger sin egen skæbnes fortælling, ind i den proces vi snakker om her, det er en del af en udvikling.

Vi mediterer på Kærlighedsavataren som sjæle. Tænk på når man anvender kærligheden, så dukker der også nye muligheder op, de dukker også op et eller andet sted fra, der er noget, som arbejder med os, og vi arbejder med noget andet, men det er kærlighedslyset, det fungerer i.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til legemliggørelse af Guds plan. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.”

Jeg overfører kærlighedslyset lige nu, kærligheden, tilliden og den kærlige forståelse.

Så er vi kommet dertil, hvor jeg gerne vil sige, at jeg ønsker jer en fortsat god dag, og så kan vi glæde os over, vi skal have en darshanaften i morgen fra 16 til 21. Lad os glæde os over alt det positive der kan ske, så I er velkomne. Godmorgen til jer alle sammen. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak fordi I lyttede med, jeg ønsker jer en god dag, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)