

Nr. 1212 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 21. januar 2022

Nøgleord: **Kristi tilsynekomst.**

Godmorgen i dag er det fredag den 21. jan. 2022, og vi skal have morgenmeditation nr. 1212. Dejligt at vi er kommet dertil.

Jeg vil gerne sige tak til jer, der var til darshan i går, det var et rigtig dygtigt arbejde, med stor indre harmoni og glæde der var til stede, det var dejligt at se og være til stede i.

I dag tænker jeg lidt på det, der hedder indre frihed. Indre frihed er en frihed fra personlighedsopfattelsen. Personlighedsopfattelsen låser os. Vi bliver låst fast i de begrænsningstanker, der er. Hvis nu man ønsker frihed, så skal man til at være en indre iagttagere, til de sider inde i os der fastlåser, binder og isolerer os. Vi skal kigge på at komme over i glæden, tilliden og forståelsen. Det kan man godt, og når man er i den kærlige forståelse og tilliden, så går det fremad. Der kommer altid nogle kriser inde i os. Vi har fem store hovedkriser, som kommer i menneskets bevidsthed. Det er for ligesom at tilegne os nye færdigheder, nye evner, nye kvaliteter. Det er godt at kigge på de kriser der er, og det er en nødvendighed at vide, de er der.

Jeg tænker sommetider lidt på, at vi har noget, der hedder rigdomskilden i os selv. Hvad er rigdomskilden? Rigdomskilden er det, at når man har været inde i sin personlighedsopfattelse og går fra at se fra personlighedsopfattelsen til sjælsbevidsthedsopfattelse, det er to forskellige niveauer.

Når man frigør sig fra personlighedens bindinger og går ind i den positive side, så kommer der en frigørelsesenergi inde i os. Det hedder en fusionsenergi. Man kan fusionere med sin højere bevidsthed, det giver en vis form for indre frihed.

Når man så er fusioneret over i sin højere bevidsthed, som er sjælsbevidstheden, så er det vigtigt, at man herfra begynder at lave tjenestearbejde, man videregiver den indsigt, man har fået. I stedet for at være fastlåst i bindingerne i personlighedsopfattelsen så frigør man sig fra det, og så begynder man at sige ”okay nu fik jeg den og den erkendelse,” og den skriver man selvfølgelig ned, og erkendelsen man får, det er den, man videregiver til andre, så andre kan blive løftet, igennem den proces vi selv har været igennem.

Når vi så forstår den proces, så har man lavet et bindemiddel, hvor man er i stand til, at se en parallelerfaring til det menneske som lider, til det man selv har været igennem tidligere. Så kan man være i stand til at lave tjenestearbejde til det pågældende menneske, løfte deres bevidsthed. Hver gang vi løfter deres bevidsthed, og vi ser, de kommer fremad, så giver det stor glæde tilbage.

Så det vil sige, at jo flere processer man går igennem, jo større rigdom har man inde i sig selv, det er rigdomme til at fremelske kærligheden til hinanden og se det bedste i andre mennesker. Det er en rigdomskilde. Igen jo flere prøvelser man har været igennem, jo flere muligheder har man for at fungere og kan hjælpe i tjenestøjemed.

Det kan være, at man i lang tid af sit liv har lavet masser af tjeneste og har hjulpet andre uselvvisk. Det er fint, det lig-ger i den positive bankbog, men der kan jo komme en krise i ens liv, hvor man siger, ”det vil jeg ikke mere, nu vil jeg bare gøre det min personlighed ønsker.” Jamen så går man ligesom tilbage igen, hvor man

går ind i bundethed. Det er det, vi prøver at arbejde på at ændre på igen, for at få den indre frihed som ligger i sjælsbevidstheden.

Hvad skal vi så meditere på i dag Kristi tilsynekomst. Kristi tilsynekomst den bevidsthed er kærlighedsbevidstheden, som hænger sammen med Kærlighedsavataren. En indre glæde og en indre inspiration hvor man kan løfte et andet menneske ud af deres trældom og ind i deres ophøjede bevidsthed.

Noget af den energitype har vi lige arbejdet med i går. Det gør det, at det skaber indre frihed, og man kan se på tingene i et helt andet perspektiv. Man frigør sig selv fra låsninger, der måske har ligget der hele livet. Så vi mediterer på Kristi tilsynekomst, vi prøver på at se på en indre neutralitet inde i os selv, hvor man kan sige, at den indre opmærksomhed er til stede, uden at man går ind i personlighedsfølelserne. Man prøver bare at være mere opmærksom på sjælens hensigt og følger med strømmen. Det giver livsglæde og livsforståelse.

Vi mediterer i dag på Kristi tilsynekomst, kærlighedsbevidstheden som vi alle har i vore hjerter. Kærligheden til Gud fordi Gud er kærligheden.

Vi mediterer på Kristi tilsynekomst, kærlighedens tilsynekomst, frigørelse fra bindinger og låsninger for at få en indre frihed, det er det, vi arbejder med i dag.

Vi mediterer på Kristi tilsynekomst, kristusbevidstheden i vores hjerter, kærlighedsbevidstheden, forædling af vores legemer, så vi kan gå fra personlighedsopfattelsen til sjælelig opfattelse. Friheden ligger i sjælsbevidstheden, kærligheden, tilliden og den kærlige forståelse, det er sjælsbevidstheden.

”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige vilje til at realisere Guds plan.”

I dag mediterer vi på Kristi tilsynekomst, kristusbevidstheden i vores hjerter, kærligheden i vores hjerter, og kærligheden er Gud.

Den kærlighedstilstand vi bygger på nu, den videregiver vi som fjernhealing, til de mennesker der gerne vil leve i kærligheden, håbet og tilliden.

Nøgleordet i dag er Kristi tilsynekomst.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag. Så kan vi glæde os over, at der er skole her i den kommende weekend med højt humør og livsglæde. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk