

Nr. 1196 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 3. januar 2022

Nøgleord: Kærligheden og tilliden og den kærlige forståelse.

Godmorgen Karina og velkommen til overfladen og godt nytår. Okay. I dag er det jo mandag den 3. jan. 2022. I dag skal vi have Morgenmeditation nummer 1196.

Nå, hvad skal det handle om i dag? Det skal hedde venlighed og imødekommenhed, venlighed og imødekommenhed. Det er altid dejligt, når man snakker med nogle mennesker, og man kan høre, de er venlige og imødekommende, og deres undertone er imødekommende, venlig og imødekommende, så begge sider skal passe sammen. Det betyder, at undertonen skal være kærlighed. Når man taler med hinanden, og man kan mærke undertonen er kærlighed, så er det en god samtale, men stadigvæk er samtalen på overfladen delvis positiv, men det der ligger nedenunder, er irritation og vrede, så er det en dårlig samtale. Hvad skal vi så gøre? Så skal vi lægge kærligheden ind. Kærligheden og tilliden og den kærlige forståelse. Så hvis vi kigger lidt på og siger, kan jeg nu være venlig og imødekommende? Kan jeg altid være det? Har vi overbærenhedslyset i vores hjerter? Jamen så vil kærligheden også være til stede.

Hvis det kniber med og rumme dagligdagen, så kan det knibe lidt med kærligheden, men hvis villigheden til forandring er til stede, så går det igen. Det der er vigtigt, det er, at sin underbevidsthed ikke kommer til at styre. Underbevidstheden er skyggesider i sig selv, som kommer op til overfladen, fordi de er klar til forløsning. Så vi skal arbejde med at forløse os selv fra den her slavebundethed eller trældommens energi til oplysthed og til kærlighed.

Vi mediterer i dag igen i på kærlighedskilden i Guds hjerte er forbundet med kærlighedskilden i vores hjerter. Begynd at meditere på det lige nu. Og husk at vores stemmer og vores bevidsthed skal være fyldt op med kærlighed, vi skal gennemstrømmes med kærlighed, og vi skal videregive kærlighed, og vores undertone skal være kærlighed. Det er det, vi prøver at bestræbe os på her i det nye år, vi har også prøvet det i andre år, men nu kan vi gøre lidt større indsats. Kærligheden lyser, kærligheden er forstående.

Prøv at bygge kærlighedslyset ind i jeres hjerter, kærlighedslyset og mediter på kærlighedskilden i Guds hjerte og samtidig med at placere et kors her i panden, med en cirkel rundt om korset og vinger på cirklen. Forestil jer, det er en solengel, som spreder lys og kærlighed ud, og kærlighedslyset er etableret indefra, så vil der strømme kærlighedslys igennem os, og vores stemme vil være fyldt op med kærlighed, vores væren og alt det vi foretager os.

Lille oplysning til de mennesker, som plejer at komme her om torsdagen, på torsdag til Darshan undervisning, det er flyttet fra torsdag til i morgen tirsdag fra 16 - 21, det er torsdagsholdet, der er flyttet til i morgen tirsdag, og sådan vil Darshan undervisning også på onsdag til onsdagsholdet, så hjertelig velkommen begge dage fra 16 - 21.

Godmorgen til alle, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag fyldt op med kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Det var så det i dag, så ses vi igen til gensyn i morgen, dem af jer der kommer. Godmorgen og tak, og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

