

## **Nr.1193. Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag d. 31. dec. 2021

**Nøgleord: Den åndelige bevidsthed er Atma.**

God morgen. I dag er det jo fredag den 31. december 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 1193, så vidt jeg husker, så hut jeg hvisker. Nå, i dag er så den sidste dag i dette år, så det er jo hurtig den er smuttet for det år.

Jeg vil starte med og sige, til de mennesker, der var her i går på skolen, jeg havde nogle nytårsmeditationer, med energi overførsler og efterfølgende kage, som Horst han havde kommet med. Tak for det.

Det var dejligt at være sammen med jer, og det var dejligt at se den harmoni der var til stede, lad kærlighed blomstre. Nøjagtig det vi startede med i morgenmeditationen, blev udført senere på dagen ved alle tilstedeværende. Det var smukt at se, og det var dejligt at se, lad kærligheden sejre.

Se, nu har vi lige haft juletiden med sjælsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Nu vil vi gå ind, og tage den åndelige bevidsthed. Den åndelige bevidsthed er Atma, det er der åndens energi kommer fra, og det åndelige har vi i os alle sammen, vi er alle sammen åndelige, det er bare ikke det samme, som at vi kan legemliggøre den åndelige bevidsthed.

Det vi laver på i går, det var legemliggørelse af kærlighedsenergien. Men for at kan legemliggøre den, så skal vi bruge den åndelige viljesenergi, til legemliggørelse af Guds kærlighed. Vi skal være forankret, højt ind i vores ophøjede bevidsthed, for ligesom at se de her muligheder der skal til, for at forstå det, og for at komme videre. Åndens energi er ligesom solens energi, en åndelig viljesenergi.

Når solen skinner på frossen jord, det kan svare til at sjælen lyser, på følelseslivet der er fastlåst. Når solen skinner på frossen jord, så fordamper noget af det frosne, og det bliver til dis og tåge. Sådan er det også når sjælen belyser personligheden, så kommer der illusioner og blændværk, det er det samme. Når man er i illusionerne og blændværket, så kan vi ikke se selvet mere, det er væk for os. Så når vi går i personlighedens opfattelse, så går vi i illusionsverden, det er den vi prøver på at eliminere, ved og være i vores sjælsbevidsthed, og senere i vores åndelige bevidsthed. Så har den egenskab, jeg kan trække jer frem, op i jeres åndelige bevidsthed, det er her hvor lyksaligheden er hjemme.

Når jeg spørger folk, er du lykkelig? Nej, det ved jeg såmænd ikke, siger de så. Er du lyksalig? Nej bestemt ikke. Men lyksaligheden er et dejligt sted og komme hen, fordi der ligger ingen personlighedsopfattelse, det gør der heller ikke i sjælsbevidstheden, men i den åndelige bevidsthed, der er der ren ånd, der er der også den åndelige kærlighed. Det er den åndelige kærlighed, jeg legemliggør i jer, Atma, åndsvidenskaben, det er svært at forstå for en personlighedsopfattelse, men ligesom I prøver at modtage den energi, og kan videresende energien, så begynder I at se, jamen det er en realitet, det er jo virkeligheden, at det er sådan det er.

Jeg hørte nogle fromme ønsker, i går til nytårsmeditationen, nogle der ønsker at sige, jeg vil gerne blive i kærligheden, og hvis jeg kommer ud af kærligheden, så vil jeg gerne have, at jeg kan komme hurtig tilbage i kærligheden. Det var et smukt ønske, det er jo det vi prøver på, og ønske alle sammen. Men det er godt at sætte sig nogle mål, lige nu til det nye år. Hvad vil jeg i det nye år? Hvad vil jeg forandre i mig selv? Selvet er konstant selvet, det åndelige selv er der altid, det er det vi skal arbejde på, og komme hen til, og være et åndeligt menneske.

Undskyld, det var et lille host. Ja.

Den åndelige kærlighed.

Så i dag mediterer vi på, at vi er sjæle med ubegrænsede muligheder. Vi mediterer på, at vi går fra sjælsbevidstheden, til den åndelige bevidsthed. Det er det vi bruger energi på i dag, åndelig bevidsthed, åndelig kærlighed. Når vi mediterer på åndelig kærlighed, så er vi kommet hjem.

Det jeg kommer med til menneskeheden, det er den åndelige kærlighed, den åndelige viljesenergi. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, til legemliggørelse af Guds plan.

Vi mediterer som sjæle i dag, på den åndelige bevidsthed. Det er der hvor solen skinner igennem alt, og der er ingen slør for solen, det svarer til i miniature form, at man mediterer på sjælen, og der ingen illusioner og blændværk er, men sjælen mediterer så igen på den åndelige bevidsthed, og det er der jeg kommer med bevidstheden fra til jer og til menneskeheden.

Når jeg legemliggør den åndelige energi, så er al tvivl og al personlighed væk, der er kun ren kærlighed, blandet med åndelig viljesenergi, til legemliggørelse af de gode egenskaber, hvert eneste menneske har. Det I modtager af mig af energi og kærlighed, videregiv det, videregiv kærligheden til andre mennesker, vær en verdienstjener. Ikke skelne til jeres personlighed, glem den, personligheden, og så arbejde ubønhørligt hver eneste dag med kærlighed. Så kærligheden er Gud, og vi er små celler i den guddommelige bevidsthed.

Jeg begynder nu at overføre åndelig energi til jer.

Og lad lys og kærlighed og visdom gennemstrømme jer, og så lad det strømme videre ud til menneskeheden. Tænk på, der er virkelig brug for hjælp alle steder, til en kærlig forståelse.

Og så vil jeg ønske jer alle et godt nytår, og tak for det gamle. Og pas nu på med kanonskraldene, ikke fyrer fingeren af eller andre ting, øjnene, hvis I skal ud, og skyde nytåret ind.

Men tak som sagt for det gamle, og så glæder vi os til et nyt år. God morgen, og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen, fra healerskolen i Sønderjylland. God morgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)