

Nr. 1191 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 29. december 2021

Nøgleord: Sandfærdigheden er kærligheden.

Godmorgen. Jeg tænkte på, hvis man nu skal føle indre styrke i sig selv, det har vi allesammen brug for, hvordan får man det på den nemmeste måde, en indre styrke i sig selv. Det er fordi, man tror på, at man er sjæle. I sjælens bog ligger oprigtigheden, oprigtighed betyder at man er ærlig. Hvis vi nu gør det, at vi lærer hver eneste dag, når vi taler med andre. Prøv at være sandfærdig med det man siger uden at pynte på nogen som helst ting. Det kan godt være, man kommer til at støde andre ved at være sandfærdig, men det giver en indre styrke i os selv, når man taler sandt, fordi så er man forbundet i sjælen ind mod det guddommelige. At tale sandt og være sandfærdig giver en indre styrke. Hvis man går i konflikt hele tiden med oprigtigheden, så har man mistet sin kraftkilde ved ikke at være sandfærdig, fordi man ikke kan huske, hvad man siger fra den ene gang til den anden. Men dem man snakker med kan godt huske, så derfor er vi nødt til at bygge på oprigtigheden, at være sandfærdig i alt det vi siger. Det betyder, at på den måde kan man bedre elske sine medmennesker, fordi man ved, at man giver dem et oprigtigt svar, som er baseret på kærlighed.

Så i dag handler det om at tale sandt. Som dreng sagde jeg ikke sandt, er det ikke rigtigt. Jeg kunne lige så godt have sagt, det er dejligt med oprigtighed. Nu skal vi til at forestille os, at vi kan være sandfærdige, i alt det vi siger. Når man gør det, så har man mulighed for at se, hvor vi ikke har talt sandt. Det er vigtigt med oprigtighed for at bevare sin indre styrke. Det giver medgang, som er det modsatte af modgang. Medgang frigiver og frigør en for smerter og lidelser. Men andre menneskers manglende oprigtighed kan give smerter og lidelser, hos den der er oprigtig. Det er mærkeligt at tænke på, at sådan fungerer det også.

Vi mediterer på, at vi er sandfærdige, vi er oprigtige, og om vi er kærlige. Oprigtigheden er sandfærdigheden, og sandfærdigheden er kærligheden. Det er det, vi mediterer på i dag. Mange mennesker lever i fortidens låsninger, det er der, hvor jeg snakkede om blokeringer i går. Man skal frigøre sig for blokeringer med kærlighed.

Hvis man går hver eneste dag i sin personligheds opfattelse, er det nødvendigvis ikke det samme som sjælsopfattelse. Det er først, når sjælen har taget herredømmet, så er man blevet en sjælsstyret personlighed. At det er oprigtigt, det man opfatter i sin personlighed, fordi ellers ligger personlighedsopfattelsen i illusioner og blændværk, og det giver afstand. Sandfærdighed, oprigtighed og kærlighed. At være sandfærdig giver indre styrke og livsglæde.

Jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med. Som sagt sandfærdighed, oprigtighed og kærlighed taler man det, så bevarer man sin indre styrke og får medgang og fremgang. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk