

Nr. 1181 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 18. december 2021

Nøgleord: Oprigtighed, kærlighed og tillid.

Godmorgen godte, godte. I dag er det jo lørdag, lørdag den 18. dec. 2021. Vi skal have morgenmeditation nummer 1181, okay.

Jeg kom lige til at støde på ordet oprigtighed igen. Oprigtighed, ærlighed, kærlighed. Oprigtighed, ærlighed og kærlighed. Se nu når vi er helt oprigtige og prøver at være i samklang med sjælen, så betyder det, at vi åbner nye døre, vi ser nye muligheder, vi kan mærke, at kærligheden er inde i os, kærligheden inde i os. Vi skal huske, at det vi tænker, det er sådan, vi skaber vores fremtid, vores nutid og vores fremtid. Tænker vi nu i kærlighed, oprigtighed og ærlighed, så vil man få mange vækstsider inde i sig selv. Vi kan begynde at forny os selv, vi kan forny os selv hver eneste dag igennem oprigtighed, ærlighed og kærlighed. Det betyder, at man holder op med at miste, man bliver ved med at få, man vil få nye venskaber og opdage, hvordan visdommen fungerer, kærligheden flourerer i vores legemer, vi bliver raske, og vi bliver fornyet, fornyet igennem kærligheden. Der dukker nye muligheder op hver eneste dag, og efterhånden kan man udvikle det, der hedder tankebilleder, der kan komme inde i en selv, der er opladet med kærlighed, kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Efterhånden forsvinder vreden, og man vil holde op med at skælde ud på andre, for dybest set skælder man ud på sig selv. Jeg tænker sådan på den gode aften, vi havde i torsdags med oprigtighed, tillid, kærlighed, kærlig forståelse, et fantastisk sammenhold sådan en aften kan give, og det løser mange problemer. Lad os nu få sådan en god weekend med det også, kærligheden, oprigtigheden, tilliden, det er også **nøgleordene i dag, oprigtighed, kærlighed og tillid.**

Prøv at tænke på at når hjertet er fyldt op med kærlighed, kærlig forståelse så er det kærligheden, der kommer ud af munden på en, kærligheden. Når vi videregiver kærligheden, så får vi et rask tankesind, følelsesliv og fysisk krop.

Jeg kan huske, vi sommetider snakkede om, at vi er de bedste, vi er de bedste. Kan huske når jeg kører bil med min svigermor, siger jeg, kan du sige, ”vi er de bedste”. Så siger hun, ”det får du mig aldrig til at sige.” Så siger jeg, ”hvorfor gør vi ikke det?” ”Det, det er ikke rigtigt, det kan jeg ikke forholde mig til.” ”Men det kan vi andre godt, vi kan godt sige, vi er de bedste, fordi vi tror på kærligheden.”

I dag skal vi igen meditere på kærlighedskilden i Guds hjerte. Kærlighedskilden i Guds hjerte og forestille jer at kærligheden strømmer ind i vores hjerter, fordi vi er forbundet med Guds kærlighed. Vi tænker på, vi har kærlighedskilden i vores hjerter. Dybt inde i hjertet er vi forbundet med det guddommelige, det er også her, livstråden ligger inde.

Vi skal forbinde os med vores hjertechakra i hovedcenteret, der hvor bevidsthedstråden er forankret og kærlighedskilden i Guds hjerte, de tre ting prøver vi at arbejde med på en gang. Forestiller os at vi mediterer som sjæle, ikke personligheder, men som sjæle, sjæle der er fyldt op med kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Prøv at tænke hvis man kommer dertil, man faktisk ikke kan huske, hvornår man sidst har skældt ud på andre, kritiseret andre, været negativ, prøv at tænke på når man kommer dertil, at man ikke kan huske det, hvornår det er, man har været der sidst, fordi man er fyldt op med kærlighed, tillid, kærlig forståelse. Når man fjerner aftrykkene af personlighedsopfattelsen i vores legemer, så går det fremad, så vokser tilliden igen og den kærlige forståelse, og man kan igen modtage Herrens velsignelse, som noget man ønsker at modtage. Vi begynder at blive bløde i vores tankesind, bløde, kærlige, vise. Når krigen er holdt op inde i en selv, personlighedsopfattelsen slås ikke mere mod kærlighedsopfattelsen, krigene ophører, og kærligheden tiltager,

kærligheden tiltager. Når kærligheden tiltager, og vi begynder at leve kærligheden, så får vi større ansvarsområder, når vi begynder at blive kærligheden, man er holdt op med at lede efter noget, man skal brokke sig over, man begynder at modtage kærligheden.

Jeg legemliggør kærlighedskilden, energi på kærlighedskilden fra Guds hjerte, jeg legemliggør det til alle, og så begynder det at få en påvirkning på alle vores legemer, på vores hjerteenergi, kærligheden inde i os og kærligheden, næstekærligheden vokser. Jeg arbejder med legemliggørelsen af kærlighedsenergien fra kærligheden i Guds hjerte, kærlighedskilden i Guds hjerte.

Vi mediterer i dag på kærlighedskilden i Guds hjerte og kærlighedskilden i vores egne hjerter, og kærlighedskilden i hjertechakraet i hovedcenteret, vi bygger det ind som en triangel, og jeg giver jer Herrens velsignelse til legemliggørelse af Guds plan. Vi lader kærlighedsenergien inde i os strømme videre ud til vores klode, arbejder med at højne klodens bevidsthed igennem kærlighed, tillid og kærlig forståelse.

Jeg vil ønske jer en rigtig god dag i dag, hvor I arbejder med fjernhealing, og I bygger op igennem oprigtighed, tillid, kærlighed. Godmorgen og tak, og tak fordi I lyttede med.
Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk