

Nr. 1177 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 14. december 2021

Nøgleord: Kærlighed, tillid og forståelse.

Godmorgen i dag er det tirsdag den 14. dec. 2021, vi skal have Morgenmeditation nr. 1177.

Jeg tænkte på, om vi ikke skulle meditere lidt på Shamballah i dag, Sanat Kumaras ashram. Når man tænker på Shamballah og Sanat Kumara, som kom fra et andet system og ind til vores kodesystem for at hjælpe menneskeheden til en større udvikling, det er fantastisk at have sådan en hjælp til os så vi kan komme videre. Tænk på alle de generationer han har været til stede i, og hans hjælpere fra Venus som hjælper os til at udvikle os. Det er en god ting, at der er nogen, der vil gå lidt foran og give os muligheden for at udvikle vores sjælelige åndelige karakter.

I dag mediterer vi på Sanat Kumaras ashram. Når vi mediterer på Sanat Kumaras ashram, så forestiller vi os, at vi er der som sjæle, vi er her som sjæle indvendig, og der er opbygget en indre harmoni, livsglæde og kærlighed inde i os, den livsglæde skal vi give videre. Livsglæde, kærlighed og tillid sammen med vores kraftords energi og bevidsthed giver vi til Shamballah i dag. Samtidig tænker vi på verdensfrelseren, og vi tænker på, at vi er ved at blive oplyste sjæle, og vi tænker samtidig med på, at vi går på indvielsesvejen, og den store kamp der er 1. indvielse kan være mange inkarnationer, læringen om at man skal have styr på sin personlighedsopfattelse, astrallegemet. Når det virkelig går godt, så kommer der mange problematikker op til overfladen, som det er meningen skal omdannes til kærlighed, til kærlig forståelse. Jo flere besværligheder der er i personligheden, jo større muligheder har vi. Ud fra et sjæleligt synspunkt så er tingene 100% i orden, men ud fra personlighedsopfattelsen er det ikke til at gennemskue. Man har jo så hele tiden i baghovedet, at vi tænker på Shamballah, så får vi igen energi til det, vi skal udvikle Shamballah, den åndelige viljesenergi.

Prøvelsen i astrallegemet på at gå fra personlighedsopfattelsen videre ind mod sjælelig opfattelse, gruppeforståelse og gruppekærlighed. Vi ved jo, at kærligheden er hos Gud, og Gud er kærligheden, og Gud er inde i os, og vi er små sjæle i et større legeme. Vi er under en stor renselsesproces lige nu, forvandlingsproces for at kunne udtrykke kærlighed på et større plan. I skal tænke på, at vi har meget positiv karma, der ligger til os, masser af positiv energi som vi har bygget op tidligere igennem tjenestearbejde. Der ligger meget godhed til os, som vi skal have inddraget i vores liv lige nu. Så tænk på godheden inde i os og villigheden i forandring. Tænk på godheden, kærligheden og tilliden. Det er vigtigt at gå fra fortvivlelseslyset ind i kærlighedslyset. Vi arbejder på at blive oplyste sjæle, så hver eneste dag arbejder vi i en renselsesproces for at frigøre endnu mere kærlighed.

Jeg kommer til at tænke på, at hver gang vi havde spist i gamle dage, der stod vi og vaskede op i hånden, først vaske tallerkenen af og det hele, og så bagefter sæbevand og vaske det igen, og så tørre det, det er også det, vi gør med vores personligheder, vi renser ud, vi renser op, vasker med kærlighed så vi skinner på ny.

Vi mediterer i dag på Sanat Kumaras ashram og helliggørelsen af Guds liv, helliggørelsen i vores legemer og vores bevidsthed. Vi anvender vores kraftords energi og bevidsthed og lader energien gå til Shamballah, hvor Guds vilje er kendt. Vi bygger en triangel ind til Hierarkiet og Hierarkiets mestre med Kristus som hovedpunktet. Vi kan tage Sanat Kumara, Hierarkiet, og vi kan tage Kristus, prøv at bygge det ind i en triangel så hver ting har sit højdepunkt. Vi er her som menneskeheden, der har brug for kærlighed og åndelig vilje. Vi kan som de tjenende mennesker gå ud med kærlighed til menneskeheden, vi kan velsigne verden, ligesom Kristus gør hver eneste dag, især velsigne den verden vi lever i og bygge den op med kærlighed, tillid og forståelse.

Nøgleordene i dag er kærlighed, tillid og forståelse, og når vi så får et hjerte, der kun banker af kærlighed til vores medmennesker og ser det bedste i alle, har arbejdet med at fremelske kvaliteterne. Hvert eneste menneske har levet mange inkarnationer. Mange inkarnationer kan være gode og positive, nogle kan være i trældom men prøv at udligne tingene med livsglæden og kærligheden, og når vi har tilliden i vores hjerter, tilliden åbenbarer en ny sandhed, en fornyelse inde i os.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en rigtig god dag fyldt op med livsglæde, kærlighed og tillid og kærlig forståelse. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk