

## **Nr. 1175 Godmorgen til alle.**

### **Morgenmeditation søndag den 12. december 2021**

#### **Nøgleord: Positivitet, kærlighed og tillid.**

Godmorgen i dag er det søndag den 12.12.2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 1175.

I dag er det en god ide at tænke på at lade kærligheden være tilstede i vores bevidsthed, kærligheden, accepten og tolerancen. Kærlighed, accept og tolerance. Det kan være, det er besværligt at lægge accept og tolerance ind, hvis man har et kritisk tankesind, eller man er negativ, i det man ikke forstår. Mange mennesker lægger negativiteten ind, hvis der er noget, man ikke forstår, negativitet, vrede, selvished. Men hvis man nu siger, jeg er ved at lære noget nyt, det tager lidt tid at lære det nye, men jeg har altid kunnet lære, og jeg vil stadigvæk blive ved med at kunne lære.

Lad os nu indlære de nye ting med kærlighed og forståelse, så går det meget nemmere. Det er kun uvidenheden, der får vreden til at blusse op, modstanden, afvisningen, svigtet. Hvis man går i sådan en tilstand, så tror man, alle svigter en, det er bare ikke virkeligheden, det er ens egen opfattelse, man ser igennem. Så lad os køre med kærligheden, tilliden og kærlig forståelse, og så sige at det er det, vi mediterer på, det er det, vi ønsker at være, også når vi er ved at indlære noget nyt, selvom det kan være svært, fordi der er kommet nogle skyggesider op til overfladen og spænder ben for en. Man kan gå i en negativ tilstand utrolig længe og tro, at det er det rigtige, man opfatter igennem. Men det viser sig, at det er det ikke, for kærligheden er ikke tilstede. Kærligheden rummer alt, kærligheden forstår, personligheden forstår ikke, og personligheden er selvisk. Vi skal gå fra selvished til uselvished, hvor kærligheden kan flyde, og vi er medfølelse, hvor vi er tillidsfulde.

Kig nu på vores kraftords energi og spørg hvad det dækker over? Kraftordsenergien er sjælskvaliteten. Det er vigtigt at få sjælsenergien til at virke i sit liv, og man begynder at tro på kærligheden. Når vi ikke tror på kærligheden, så føler man jo svigt og sorg, men tror man på kærligheden, så åbner dørene sig til universets rigdom, rigdomme som ligger i vores hjerter. Der ligger rigdommen, tolerancen og tilliden. Ligger det i solar plexus, så kører man med de sårede følelser, som ligger her, men de er jo også parat til forvandlingen, så lad os forvandle os gennem kærlighed, tillid og kærlig forståelse.

Lige nu arbejder vi på skolen med at hæve bevidstheden kolossalt. Det betyder også, at mange af de låsninger der har været tidligere, de forvandles til kærlighed og til livsglæde. Det er vigtigt at lægge tilliden ind til det, tillid til forandringen. Lad os lukke op for livsglæden, blødheden, venligheden, imødekommenheden at man er imødekommende overfor alt og alle, se det bedste i alle og så fremelske det bedste i alle mennesker. Tænk altid på hvad du siger, prøv at mærke efter inde i dig selv inden du siger noget højt, om det er positivt. Hvis det er positivt, kan du også se virkningen på det andet menneske. Hvis det du vil udtale er negativt, så vil du frarøve muligheder, ved det menneske du snakker med, du bygger en karmisk barriere op. Læg nu det positive ind, positivitet, kærlighed og tillid.

Vi mediterer igen i dag på **positivitet, kærlighed og tillid, det er også nøgleordene.**

Prøv at tænke på at dybt inde i vores hjerter, der har vi kærlighedskilden, kærlighedskilden som kommer fra Guds sind. Tænk på at livstråden er forbundet med Gud. Når livstråden bliver trukket, så dør vi fysisk. Det eneste der er vigtigt for os, det er at lade kærligheden vokse, kærligheden, tilliden og den kærlige forståelse. Husk vi bygger på et positivt tankesind.

Vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, lad kærligheden strømme ind i vores legemer, ind i vores hjerter.

Jeg ønsker jer en forsat dejlig søndag morgen, her regner det meget, men lad os håbe det bliver solskin i dag, det giver altid stor glæde og harmoni, når solen skinner. Det gør den også, når vi giver kærlighed fra os, det er ligesom solskin. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)