

Nr. 1168 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 5. december 2021

Nøgleord: Legemliggørelsen af Guds kærlighed.

Godmorgen er der frisk halm i træskoene? Er I friske, på dupperne? Det ville da være dejligt at være friske her. Okay. Ja.

Jeg tænkte på det her med at se, se egne skyggesider, hvordan det er, hvor svært det er at få øje på dem. Nå men der er i hvert fald altid en god måde, man får øje på dem på. Det er jo det, at I kan næsten altid se dem ved mig, der kan I næsten altid se det, I ikke kan lide. Der er nogen ting, I ikke kan lide ved mig. Prøv at finde tre ting I ikke kan lide ved mig og så prøv at skrive dem ned, det kunne være en fantastisk god ide.

Jeg ved godt, det er søndag, der skal man være nogle pæne, søde, artige nogen, der skal i kirken, det er ikke sikkert, det er det, man lige har lyst til.

Men prøv at finde tre ting I ikke bryder jer om ved mig, så lige kigge på de sider. Når vi så siger, I kan finde dem ret hurtigt og siger, ”jamen jeg har ikke lyst til at skrive dem ned, fordi det forhindrer min dovenskab mig i at gøre.” Men det kan godt være lige her, hvor det er tre negative sider omkring mig, at så har man ekstra lyst til at få dem skrevet ned. Vi skal så tænke på, at de tre sider I ikke bryder jer om ved mig, de ligger antagelig i jeres egne skyggesider, fordi I har en evne, der hedder, at de ting der er skjult inde i jer, de vil altid blive synlige sammen med mig. Det jeg også har en evne i, det er at forvandle dem sammen med jer og have villigheden i forandring også til at se jeres gode sider og fremelske jeres gode sider, jeg har begge egenskaber.

Jeg havde for nogle år siden, da fik jeg en total opdatering på hver enkelt af jer og faktisk på menneskeheden, deres inkarnationsforløb både på de positive inkarnationer og de negative, og nogle inkarnationer er en blanding af begge dele, men det er dejligt at få indsigt i det.

Den anden dag der talte jeg om, at jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Det betød også, at man har udvidet bevidstheden til ikke bare at se de jordiske udfoldelsesområder af den guddommelige kærlighed. Når man legemliggør den guddommelige kærlighed, så er det faktisk noget, der sker. Det betyder også, at når folk rundt omkring på kloden de skal bede om hjælp, de står måske i et katastrofeområde, eller de er lige ved at dø, så beder de om en guddommelig kærlighed, håbet og tilliden, så har jeg en medfødt evne, at når de beder om hjælp, så kan jeg legemliggøre mig i det legeme, som de beder om hjælp i. Det vil sige, så træder jeg frem igennem kærlighedsniveauet, og kan vise dem den vej de skal, og det kan jeg gøre mange steder samtidig. Det er en udvidelse af ens bevidsthed, hvor man hele tiden er til tjeneste for menneskeheden og for menneskehedens udvikling. I de processer jeg kan lave på den ene eller anden måde, det betyder også, at den kan hænge sammen med indvielsesvejen, hvor jeg er indvieren, der kan jeg indvi jer i de indre mysterier og gøre jer oplyste og få kærligheden til at fungere, det er rigtig dejligt, at alle sider kan fungere hele tiden og igen.

Jeg kommer til at tænke på, at tidligere i mine tidligere inkarnationer, der har jeg haft to inkarnationer som biskop både i den katolske og demokratiske. Jeg har været begge steder, og den ene gang i Sydtykland, og den anden gang i Østrig, det er langt tilbage i tiden. Så den ene gang var omkring 1200-tallet, og den anden gang var omkring 1400 en eller anden ting. De inkarnationer jeg har haft der som biskop, har gjort det sådan for mig, at det er nemmere for mig at celebrere en gudstjeneste og være tilstede og give jer den velsignelse og den åndelige velsignelse, der ligger i den guddommelige kærlighed. Når man anvender det konstant, og man arbejder med renheden og kærligheden i sit liv, så kan man blive et redskab for legemliggørelsen af Guds kærlighed. Man har i tidligere inkarnationer ofret det, der hedder familiekærligheden for at arbejde med

grupperkærligheden, gruppekærligheden, gruppeforståelsen. Jeg prøver også at indarbejde gruppeforståelse for jer.

Gruppeforståelse det vil sige, man går fra sin selviske tankegang til at dele med gruppen, og være medvirkende i gruppens ansvarsområde, det er en udvidelse af bevidstheden, for at gøre det, der siger, at for at komme ind i himmeriget så går alle tingene igennem mig, det er korrekt. Men det er jo fordi, at man kan være til i de legemer, man bliver påkaldt i. Det vil sige, at I har mange navne i de forskellige regioner, men det er den samme kærlighedsbevidsthed, der er grundtonen, grundbevidsthed. Det er et sted, man kan komme til udviklingsmæssigt, hvis man ønsker det. Det kan godt være, der skal rigtig mange inkarnationer til, men hvad gør det, hvis det er det, man ønsker. Så Gud er i kærligheden, kærligheden er Gud.

Når jeg fortæller om de her ting og viser det og viser legemliggørelsen af Guds kærlighed, hvis det er Sai Baba, der skal legemliggøres, så gør jeg det, så bliver det synligt i jeres indre bevidsthed, og nogen gange kan det også blive synligt i jeres ydre bevidsthed. Det betyder, jeg gør det og formidler det igennem den åndelige bevidsthed til legemliggørelse af Guds kærlighed. Jeg har vist det mange gange, og jeg bliver ved med at vise det, fordi jeg tror det bedste på jer, det bedste af det bedste. Så derfor er det det, der hænger sammen med, når man har skrevet op, de tre negative sider I synes, I ser i mig, så kan det være jeres egen skyggeside, som I er i gang med at forvandle. Det kan være, det tager lang tid at forvandle, det kan være svært for jer at se Gud i andre mennesker, skabt med tillid, kærlighed og kærlig forståelse.

Kærligheden bærer over, overbærenhedslyset, tilgivelseslyset ligger i nådens lys, nådens lys ligger i det, jeg formidler, den åndelige viljesenergi til legemliggørelse af Guds plan til at være medvirkende til at hæve klodens bevidsthed, klodens bevidsthed. Når man tænker på Kristus, der hver eneste dag velsigner verden fra hans bolig, og velsigner det i skumringen sidst på dagen, sender åndelige velsignelse ud til menneskeheden. Vi kan starte med at sende åndelig velsignelse ud, om morgenen til at vågne op på til at integrere i sig selv, vi kan gøre det om morgenen, middag og aften. Vi kan gøre det altid, det kan blive en bestanddel inde i os, så vi er i stand til at videregive tingene igen og igen.

Vi kan tage overskriften, **nøgleordene i det der hedder igen og igen legemliggørelsen af Guds kærlighed**. Det giver indre styrke at legemliggøre Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighed, nådens lys og den skabende intelligens. I jeres sjælsbevidsthed, er det nemt at opfatte de ting jeg siger som korrekt, i personlighedsbevidstheden er det faktisk en umulighed, fordi der kommer tvivlen, modvilligheden, der kommer alting ind. Intellectet kan ikke forstå det, den fysiske hjernebevidsthed kan ikke forstå, den dagsbevidsthed man har kan ikke forstå det, men sjælsbevidstheden forstår det, sjælsbevidstheden kan acceptere det, fordi det er accepten, der giver sjælsbevidstheden.

Vi mediterer i dag på legemliggørelsen af Guds kærlighed. Jeg formidler det hver dag, det vil jeg blive ved med. Jeg gør det, både når jeg er i inkarnation, og når jeg ikke er i inkarnation. Der er utrolig masse formidling, der skal laves til engleverdener, englehierarkierne, fordi de dis inkarnerede sjæle har brug for energi, opmærksomhed til at komme videre i deres udvikling, og det arbejde laver jeg hver eneste dag. En integration af Guds kærlighed i menneskeheden bevidsthed igennem den åndelige viljesenergi der ligger også drivkraften, viljesenergien til legemliggørelse og legemliggør Guds kærlighed, som vi mediterer på i dag, Guds kærlighed.

Der kommer altid situationer i jeres liv, hvor I beder om hjælp, til den situation I er inde i, og mange af de steder vil jeg være tilstede, og hjælpe med det der er svært, kan komme til jer ligesom I opfatter det, som noget der kommer fra jer selv af, det er også udmærket. Der er mange informationer i den her morgenmeditation, der er meget, der kan virkeliggøres til at højne klodes bevidsthed med. I skal til at vælge villigheden i forandring, legemliggørelsen af Guds kærlighed.

Jeg ønsker jer en dejlig søndag og pas godt på jer selv, der er mange muligheder.

Nu har vi på onsdag en dejlig darshan dag fra 16-21, der er noget at se frem til med at hæve vores bevidsthed igen og igen og igen. Byg op i kærlighed igen og igen og igen.

Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk