

Nr. 1166 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 3. december 2021

Nøgleord: Tillidens og herlighedens håb, en åndelig velsignelse.

Godmorgen i dag er det jo fredag den 3. dec. 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 1166. Okay, det er jo så godt nok.

Jeg tænkte sådan lidt på, at mange mennesker de kæmper jo med sig selv og mod sig selv, og mod sin egen sjæl, de kæmper mod deres solengel. Noget af dem vil jo gerne være solengel og sjælsbevidstheden, noget andet vil modarbejde sjælsbevidstheden, så der er altid kamp her. Jeg kan sige, i stedet for at sige jamen ”jeg kæmper selv,” så kan man gøre det, at man beder om hjælp til at komme videre igennem tillid og kærlig forståelse. Man kan bede Gud om hjælp, man kan bede mig om hjælp, så vil jeg formidle det åndelige lys, den åndelige velsignelse.

Den åndelige velsignelse er nådens lys og kærlighedslyset. Når vi sender den energi igennem mennesker, det kan være det hvide lys fra det store hvide broderskab på Sirius, det kan også være det lys, jeg har inde i mig selv. Når man begynder at tænke på, Faderen og jeg er et og lader herlighedens lys gennemstrømme os, og modtager Herrens velsignelse, ja så begynder man at ændre sit tankesind, sindet forandres, herlighedens håb begynder at virke. Kærligheden virker, så igennem den åndelige energioverførsel virker det inde i os, fordi man holder op med at modarbejde sjælen, man begynder at integrere sjælsbevidstheden. Det der mange gange ligger i sidste fase, det er tvivlen.

Vi kan sige, at hvis man tror på sjælsbevidstheden, Kristusbevidstheden, sjælsbevidstheden det er det samme. Det betyder, sjælsbevidstheden er Guds søn, så Guds søn er vores sjælsbevidsthed, så hvorfor bekæmpe sjælsbevidstheden, når den kan give indre oplysthed, den kan give indre frelse, for det vi står inde i.

Nu repræsenterer jeg den indre frelse inde i jer, fordi jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi til legemliggørelse af Guds plan. Når I lægger tro og tillid ind på det, så forener I jer igennem mig med jeres højere bevidsthed. Det betyder, den åndelige velsignelse vil gennemstrømme jer igennem troen og tilliden, igennem ydmygheden, oprigtigheden. Det betyder også, ske din vilje men ikke min vilje, det er det, man siger til Vor Herre.

Faderen i himlen befal min ånd, jeg giver min ånd til dig, det vil sige, man giver sin ånd igennem det åndelige til åndens liv, kærlighedskilden i Guds hjerte.

Fra kærlighedskilden i Guds hjerte, de store gennemstrømninger der kommer her til jer og til menneskeheden vil oplyse jer og forny jer, fordi vi alle arbejder på at bygge jorden op som en hellig planet. Jorden er jo udvalgt til en prøvelses og lidelsesplanet, til en planet hvor man tager indivieller, sjælelige, åndelige indivieller.

De ting I ikke kan acceptere ved mig, det er sider i jer selv, gamle overbevisninger, gamle fastlåste mønstre, men lægger I tilliden ind, så lægger I tilliden ind mod jeres egen sjæl. Det vil sige, jeres evner og kvaliteter vokser, og I får større rummelighed inde i jer selv, større rummelighed, meget mere tillid og kærlig forståelse.

Vi mediterer i dag, på at Faderen og sønnen er et, det vil sige, vores sjæle og det guddommelige er et.

Når vi mediterer på det, så vil jeg overføre en åndelig velsignelse til jer. Det betyder, når vi lægger vores liv ind i det, så vokser vi igennem tilliden og herlighedens håb.

Nøgleordene i dag er tilliden og herlighedens håb, det kan også være en åndelig velsignelse, som er nøgleordene, det kan være begge dele.

Når man beslutter sig til at ændre på sit tankesind og til at modtage Herrens velsignelse igennem, det vil sige gennemstrømninger igennem herlighedens håb, man kan ligesom være i himmeriget, i sin kærlighedsnatur, og igennem kærligheden modtager I Guds kærlighed. Herre Jesus Kristus jeg giver mit liv til dig, jeg følger den åndelige tilskyndelse, og jeg ønsker forvandling i mig selv, en indre forandring igennem herlighedens håb.

Må de hellige, hvis disciple vi stræber på at blive, oplyse os, lad os blive fyldt op med kærlighed, kærlighedens helbredende lys.

Jeg velsigner jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, amen. I kan gøre det, I slår korsets tegn foran jeres pande, foran munden og foran hjertet. Så det vil sige at både tankesindet, munden og hjerteenergien bliver udtryksform for Guds kærlighed. Det vil forandre jer gradvis og måske med det samme til indre oplysthed og til en større væren i sig selv. Herrens velsignelse hviler over jer og bevarer jer.

Jeg overfører en åndelig velsignelse til jer lige nu, kærlighedslyset, herlighedens lys, en åndelig velsignelse til jer.

Lad det helbredende lys gennemstrømmer alle jeres celler, det kan være et hvidt lys, det kan være andre farvede lys.

Men forestil jer ved jeres hjerter, der har I to af Herrens engle, der står på hver side af hjertet, og I modtager Herrens velsignelse og herlighedens håb, så kan I træde ind i engleriget, i engleriget. Ydmygheden og kærligheden skal være bærestoffet til at træde ind i englehierarkierne. Forestil jer I kan være som engle, solengle, være sammen med herlighedens håb i form af Guds engel, I kan være til stede i en engleverden, hvor man får næring igennem guddommelig kærlighed, at det er livet, Guds kærlighed. I kan være medvirkende til at hæve jeres bevidsthed. Jeg arbejder med jer som sjæle, og der kommer en gradvis åbning i hovedcenteret, og vores chakrasystem udvikles samtidig igennem herlighedens håb.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.

Jeg siger godmorgen til jer allesammen nu og ønsker jer en fantastisk god dag.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk