

Nr. 1144 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 10. november 2021

Nøgleord: Min taknemlighed er stor.

Godmorgen. Jeg tænker på flere ting i dag, jeg tænker på, når man nu har fået sovet godt og er rigtig udhvilet, så har man lyst til livet igen, så er lyst, glæde, tillid og tilstede. Hvis nu man er i underskud med søvn, så har man ikke lyst til så meget, og der er ikke så meget ved tingene, det er træls og besværligt, når man mangler søvn. Hvis vi nu siger vi er godt udhvilet hver dag, så har vi en anden synsvinkel end hvis vi er trætte og slidte. Når vi er trætte og slidte, så har vi mere lyst til at brokke os lidt over alting, fordi vi ikke har energien til at være positiv. Vi kan godt have det, men det er svært at udtrykke positiviteten, når vi er for slidte. Så må man jo gøre det, at man sørger for ikke at være for slidt. Det vil sige man skal hvile noget mere og måske arbejde noget mindre. Det er nogen ting man kan kigge på, hvad skal der til, hvilken forandring skal der til. Det er det man kan gøre med sin krop og sin sindsstemning, det er noget man selv kan styre. Så arbejder vi også på at sige, vi vil gerne arbejde på at være positiv hver dag og være imødekommende og venlige. Det er det man helst vil arbejde med hver eneste dag. At være imødekommende og se mulighederne i hinanden hjælpe hinanden. Det er altid godt.

Jeg kan huske, da jeg fik en blodprop i hjertet, da sagde jeg så, hvorfor får man det, hvorfor får man hjerteproblemer. Det er fordi hjerte- og lungeproblemer hænger sammen, det er en discipelskabs sygdom. Så får man problemer i det område, fordi det er der, man er kommet til udviklingsmæssig. I tidligere stadier, så er det maven og på et tidspunkt er det underlivet hos nogle mennesker. Det kommer an på udviklingen, er man ved at udvikle spontanitet, livsglæde og kærlighed, så kan der være problemer med Hara centeret og de ting der ligger i forbindelse med Hara centeret. Men lad os nu sige, at når man får en sygdom, så er det stadig vigtig for os at bevare den indre livsgnist. Gnisten er sjælen, bevar livsgnisten, livsglæden og ikke miste modet af syne, selv om vi er blevet syge.

Sådan en hjertesygdom jeg fik, det betyder også, hvis man prøver at rumme meget på én gang som kan være svært, fordi der er så meget der skal gøres. Noget af det der påvirker hjertet og lungerne det er empiril. Det vil sige stress, negativitet, kritik og irritation. Bare de typer af energi man sender ud eller modtager påvirker kredsløbet. Vi skal have vores kredsløb i orden, så derfor skal vi ændre vores følelses- og tankeliv, til at være mere kærlig og imødekommende. Det er sådan set en discipelskabs sag at arbejde med de ting.

Jeg kan huske for mange år siden, da jeg fik tilladelse til at arbejde med Sai Baba. Han havde problemer i lysken i venstre side som bevirkede, at han havde svært ved at gå og andre ting. Jeg fik tilladelse til at hjælpe ham direkte. Hans disciple rundt omkring ham havde forbudt mig at komme i nærheden af Baba, men Baba kom selv og sagde, at det var i orden, at jeg gav energi og hjalp ham med de ting. Så det var fantastisk. Så sagde han samtidig, Peter der er en vanskelig vej du har valgt, jamen det er det jeg ønsker. Den vanskelige vej det var jo at hæve menneskeheden bevidsthed og klodens bevidsthed. Det var meget vanskeligt. Men da jeg hjalp Baba, fik jeg hans velsignelse til at kunne løse opgaverne og komme igennem dem, det vil sige den velsignelse jeg fik, den videregiver jeg også til jer, hvor man begynder at arbejde med kærlighedsaspektet, kærligheden som helbrederen fordi vi ved, at Gud er inde i os og det betyder, at kærlighedsforståelsen, opfattelsen er den vi arbejder med.

Så da jeg kom på sygehuset, og fik mulighed for at komme videre. Jeg var ikke klar over hvor slemt det var, men hvor man siger, at noget af kredsløbet er blokeret af en blodprop. Det vil sige at en tredjedel af hjertet fik ikke ilt i ca. 2 ½ time og der var ingen blodgennemstrømning. Tænk på at man kan få det rettet op og man kan få blodgennemstrømning igen, komme af med smerten og det man oplever, er taknemlighed til en sådan forandring. Den taknemlighed bliver forstærket af, at det mål jeg har, det har jeg stadigvæk kærlighedsforståelsen til min medmennesker, jeg ønsker stadigvæk at bygge det indre liv op, som er der,

men bygge det ud i det ydre liv. Det vil sige ændre på de sygdomme og de stressfaktorer der har været der tidligere, og omdanne dem til godhed, kærlighed og tillid. Det er vigtigt at tænke sådan og blive ved med at sige, jeg tror på det bedste i folk. Derfor ringer jeg somme tider til jer og siger, lad os prøve at dreje det, ændret lidt på den livsopfattelse man har. Men det er altid svært at være helt 100% sig selv, for nogle gange glemmer man selvet af syne, hvor der er mange ydre ting der skal gøres først, i stedet for at lave indre bearbejdning af kærlighedslivet og omdannelsen af personlighedslivets opfattelse. Så det vi har bygget på skolen, er en lille ashram med stor effekt. Jeg kan huske før i tiden, når man har haft folk i lang tid, så betyder det også de får en indre tilknytning til skolen og Hierarkiets mestre. Der kommer en indre tilskyndelse til, at det er det man gør, fordi det er der man får næring, og det er der man får energien fra. Personlighederne vil altid noget andet, de vil altid ud at afprøve og sondere terrænet, men når man kommer lidt længere ind i sin ophøjede bevidsthed, så ved man godt, at man er det rigtige sted, hvor man siger, at den tilknytning man har, hvor det indre liv er til stede lige her hos os. Vi udvikler jo disciple til indviere, hvor vi ved, at vi er Guds udsendinge, vi ved 100% at det er det vi er. Så det er derfor vi arbejder med kærligheden, når vi arbejder med kærligheden konstant, så er man holdt op med at kritisere, skælde ud, brokke sig og andre ting. Så er det kærligheden der er i højsædet, det er den man snakker om, kærligheden til hinanden, kærligheden til vores medmennesker. Vi ved, at Gud er kærligheden.

Når jeg tænker på velsignelsen jeg fik af Baba, kan jeg fortsætte det arbejde, som er utroligt svært, men når man stadig har tilliden til det, så er muligheden til stede. Muligheden er til stede, når tilliden er til stede. Det vi gør i starten, er at vi har blind tillid til noget, som vi ikke rigtig kan se. Man kan bygge en ny tillidsskaber op inde i sig selv, når man går og har problemer med tillid. Man kan trøste sig selv og sige, det er ok du gør det bare. Hvor personligheden synes det er uoverkommeligt, man kan ikke, så kan man få en del bygget op i sig selv, jo du kan godt, du er på den rette vej, du kan godt gå igennem. Det er ufarligt. Men illusioner og blændværk kan dukke op og forhindre én i at komme videre. Hvis vi tænker på Jesus, da han levede, han var Guds budbringer, han bragte kærligheden ind i menneskeriget. Kærligheden til hinanden, forståelse, ydmyghed og tilliden. Han valgte endda at blive offer for kærligheden, han gav sit liv til mange mennesker, for at de kan opleve opstandelsesenergien til faderen i himmelen. Det var en smuk tanke smukt gjort. Tænk på de store lidelser han gik igennem og så alligevel sige, fader ske din vilje ikke min. Det er utroligt at være vidne til sådan en historie. Det betyder, at Gud er inde i os og kærligheden lever i os, og det er den vi formidler.

Vi prøver i dag, at meditere på kærligheden. Den første forandring der ligger i, det er at man er taknemlig for, at man måske har fået en sygdom, smerter, lidelser, lungeproblemer, hjerteproblemer eller noget andet, fordi så ved man, at der er en forandring undervejs. En forandring til at kunne leve et bedre liv, end det man havde tidligere. Jeg hører nogle gange nogle mennesker sige at de bare ønsker at blive den de var før, men noget af det man var før, er direkte årsag til at man er blevet syg. Så man skal faktisk blive et helt andet produkt. Det er en sjælstyret personlighed, det er faktisk det man skal arbejde hen imod, hvor kærligheden er til stede, gruppekærligheden og gruppeforståelsen.

Der er jo det i det, at når vi er her på kloden, så er vi født under de vilkår, at man har et fysisk legeme, et fysisk legeme som bliver slidt op på et tidspunkt. Og hvis man virkelig skal have fornyelse inden i sig selv, så skal man være en mester, for at kunne overvinde de her ting og for at overvinde døden, og blive udødelig. Så der mange processer man skal igennem for at komme dertil, så det vi bygger på, er legemer der ikke går i forfald og det er kærligheden der er i vores legemer.

Vi mediterer i dag på, at Gud er inde i os og vi er ved at udvikle os til guddommelige sende bude, hvor det er kærligheden, mildheden og ydmygheden der er i vores bevidsthed. Lad os arbejde på det. Arbejde med at lægge taknemligheden ind. Min taknemlighed er stor over, at man kan få en fortsættelse af livet i stedet for, at man dør hen uden at have løst sine opgaver. Og når man har prøvet at leve på det sidste med hjerteproblemer, så er det fantastisk at få livet igen. Det gør én mere imødekommende, det gør én mere venlig. Vi må af med empiri, angst og frygt. Lad os arbejde i kærligheden, kærligheden til hinanden og kærligheden til kloden. Kærligheden til Hierarkiets mestre og kærlighed til avatarerne, som er guddommeligbudbringere, som bringer ny visdom ind på kloden. Vi arbejder på at forbinde os gennem kærlighed, tillid og kærlig forståelse.

Nøgleordene i dag er: Kærligheden lyser.
Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk