

## Nr. 1141 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 7. november 2021

### Nøgleord: **Kærlighedslyset i Guds sind.**

God morgen. I dag er det jo søndag den 7. nov. 2021. Vi skal have Morgenmeditation nummer 1141, okay, 1141 ja.

Se i dag er det jo regnvejr, og det har regnet hele natten her ved mig, så der kommer en masse gode ting oven ned til os, masser fornyelser, det er spændende at tænke på, at der er noget, der kan fornyes inde i os.

Jeg kom til at tænke på, at jeg voksede lidt op i tanken om, at min far og min bedstefar, de var frihedskæmpere under anden verdenskrig. De bekæmpede besættelsesmagten, og jeg så mange billeder, mange steder de havde været henne, hvor der var nedkastning af, hvad hedder det våben og andre ting fra englænderne, de kom med det, flyvere, de kastede de forskellige våben ned og andre ting til de her frihedskæmpere, så der kom det også oven ned det hele. Der var en stor risiko i at arbejde som frihedskæmpere, hvis de blev taget af tyskerne, så var det slut. Så de var frihedskæmpere begge to, arbejdede mod besættelsesmagten som var tyskerne.

Så kom jeg til at tænke på, ”Peter du er sgu da også frihedskæmper, du arbejder da bare for et andet system som Hierarkiets udsending, hvor jeg bekæmper modstandsenergien, modstandskræfterne.” Så jeg arbejder med lysets energi og bekæmper mørkets energi. Det er lidt sjovt at tænke på. Det er mørkesiden af vores skyggesider, vores angst og frygt, smerter og lidelser. Jeg prøver at ændre på det og bygge det om til kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Tillid og tilgivelse.

Jeg tænker sommetider på at nogle af de smerter, og nogle af de lidelser man har fået i fortiden, dem skælder man ud på også i nutiden lige nu, og det betyder, at smerten og lidelsen fortsætter i fremtiden. Hvis nu vi kan stoppe lidt op og sige okay, ”der er en smerte i min krop, der er en sygdom i kroppen, hvad vil den krop, hvad vil den fortælle mig om den sygdom? Hvad er det for et budskab, der ligger til mig fra min højere bevidsthed? hvad er det, jeg skal sadle om i? Hvordan kan jeg få det bedre, og hvordan kan jeg få tilliden til at flyde?”

Det er ikke sikkert, man kan få tilliden til at flyde umiddelbart, men så kan det være, man kan tilgive. Så siger man, hvad skal man tilgive? Man kan tilgive sig selv i sin egen opfattelse, ændre på sin opfattelse og få kærligheden til at strømme i stedet for. Nogen vil sige, ”kærlighed hvad er det for noget mærkeligt noget?” Der er faktisk noget, der hedder ubetinget kærlighed, og noget der hedder altfavnende kærlighed. Den altfavnende kærlighed ligger hos Gud, en guddommelig kærlighed.

Når Bente siger, ”jeg er altmoderen,” så går hun bestemt ind i den værenstilstand. At være altmoderen vil have en virkning på hende en smuk virkning. Hver gang I siger jeres kraftord og prøver at leve kraftordet, så får I en smuk udstråling, så er det smukt at se. Så lever vi vores kraftords energi og bevidsthed hver dag, arbejder med at sende det videre til Hierarkiets mestre, til menneskeheden, prøver vi at gøre en forskel hver eneste dag, eller opgiver vi? Så smerten i kroppen, smerten og lidelserne fortæller os noget, måske en arbejdsopgave vi ikke har påtaget os endnu, eller for store arbejdsbyrder i dagligdagen. Det er vigtigt at begynde at få øje på det, hvad er hvad og hvorfor? Okay.

I dag mediterer vi på kærlighedslyset i Guds sind, kærlighedslyset i Guds sind, det er også **nøgleordet i dag, kærlighedslyset i Guds sind.**

Når jeg så tænker på, at allerede inden jeg blev født, var der angreb på mig, det vil sige, mørkets energi angreb mig, mit foster, og jeg blev født skind død, fordi man vidste godt, hvad jeg ville prøve at arbejde med i fremtiden som frihedskæmper at prøve at befri menneskeheden for angst, frygt, illusioner og blændværk. Det var vigtigt at få mig sat ud af spillet, så hurtigt som muligt. Jeg arbejder stadigvæk målrettet på, at lysets energi skal være den sejrende del.

Vi mediterer i dag på lysets kilde i Guds sind. Det bedste at meditere på kærlighedskilden i Guds sind. Forestil jer, du samtidig tilgiver alt, og alle omkring dig også dig selv, så vil der opstå frigørelsesenergi, så bliver du en lille frihedskæmper.

Forestil jer vi har en værenstilstand af ren kærlighed i vores hjerter. Vær til stede der, når vi mediterer på kærlighedskilden i Guds sind, vi kan også sige i Guds hjerte.

Så vil jeg gerne sige godmorgen, godmorgen og tak fordi I lyttede med. Jeg ønsker jer en fantastisk god søndag. Tænk på vi er frihedskæmpere eller verdenstjenere. Godmorgen.

Det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)