

Nr. 1136. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 2. november 2021

Nøgleord: **Kærlighed, tillid og kærlig forståelse.**

Godmorgen i dag er det tirsdag den 2. nov. 2021 og vi skal have morgenmeditation nr. 1136.

Jeg vil snakke en lille smule om et komma i dag, et komma i en sætning. Se når jeg kigger sådan lidt på livet og mellemlivet hos menneskeheden, så er der mange ting at lære.

Jeg kan huske tilbage med min bror Simon, han havde altid to sider, minimum, mange sider, tingene skulle helst passe efter hans gehør, og det han ønskede. Han var som før sagt revisor var meget intellektstærk på alle mulige måder, men han havde også en kærlighedsside. De to sider kom op at slås jævnlige. Jeg trykkede altid lidt på hans kærlighedsside, jeg sagde, ”tag nu kærligheden med i det du gør.” Men nej han blev i sin ambitionsverden, intellektverden. ”Læg nu kærligheden ind, ”sagde jeg så. ”Ja det kan du sagtens sige, men jeg har det og det, jeg skal have ordnet.” ”Ja men det er lige meget, ”sagde jeg så, ”hvis du lægger kærlighed og kærlig forståelse ind, så vil tingene være nemmere.” Det var sådan noget, vi snakkede om i mange år.

Så fik han en blodprop i hjertet som 30-årig. Jamen så blev det jo sådan, at han var nødt til at ændre på sin indstilling, da han havde fået blodproppen. Der skulle noget til at ændre sin indstilling, for at tage kærligheden med, kærlig forståelse.

Han fik ordnet det med hjertet og kom videre. Da han var syg, der var han kærlig og kærlig forstående, jeg kunne præparere ham, lige da han blev syg. Der er mange mennesker, jeg ikke kan præparere, når de er blevet syge, fordi så holder de endnu mere fast i de gamle mønstre, som de skal af med og have ændret på.

Det gik godt med Simon et lille stykke tid, så fik han en bypassoperation som 39-årig, stadigvæk hjerteproblemer. Da han igen var syg og havde det forfærdelig skidt, da blev han medgørlig et stykke tid. Mens sygdommen var aktiv og han var bange for at dø, så var han villig til at ændre sig. Så gik der et lille stykke tid, hvor jeg hjalp ham igen, så fik han kræft som 43-årig.

Nå nu var det i hvert fald sådan, at nu skulle han i hvert fald til at ændre på tingene. Han havde en stor knude ved nyrerne på 9 gange 15 gange 6 cm., og den kunne man ikke rigtig gøre noget ved. Så skrev de ham ud af sygehuset og sagde, at han kunne komme og blive set til en gang imellem, men rask kunne han ikke blive.

Så snakkede jeg igen med Simon, om jeg skulle prøve at hjælpe ham. Ja det måtte jeg gerne nu, fordi det gik ud over alting, hans bindevæv og alting inde i kroppen, alt var i utur, hjerteproblemet var der også.

Så gik der et lille stykke tid, hvor vi arbejdede med fjernhealing til ham hver dag. Jeg snakkede med ham hver dag om mange forskellige ting, om bevidsthedsændring. Det gik da også godt med at få ændret nogle ting, da han var helt låst, hvordan han kunne se tingene på nye måder og få kærligheden ind.

Kræftsygdommen forsvandt igen, hjertet kom til at fungere lidt bedre, men mønsteret var ikke væk. Med det samme han fik det bedre igen, så optog han sit gamle livsmønster igen.

Da han var 49 år gammel, fik han igen kræft sammen med de store hjerteproblemer, så da han var først i 60erne, fik han bypassoperation nr. 2. Jeg kan huske, da jeg var nede på sygehuset, og så de mange smerter han havde, selvom han var næsten bevidstløs, da han fik det her indgreb. Så min nevø og jeg vi tænkte, at det her det overlever han nok ikke, men det gjorde han. Jeg healede ham ved sengelejet, og han kom sig heldigvis, syntes jeg selvfølgelig.

Senere hen fik han både kræft og hjertesygdomme igen, han fik dobbelt dosis af det, han skulle forandre på.

Men når folk begynder at opgive og ikke kan komme videre med tingene, så begynder livet at ebbe ud. Det der er vigtigt, det er at tage kærligheden til sig, kærligheden.

Nu er det sådan, at mange børn ikke har fået den kærlighed som barn, som de gerne skulle have haft. Ikke fordi forældrene ikke gerne ville give den, det var ikke sikkert, at forældrene var i stand til at kunne give kærlighed og den kærlige omsorg.

Min bror Simon han lignede min far, og jeg lignede min mor, så der var stor forskel i opfattelsen i vores sind. Vores tankesind var meget forskellige, så vi kunne være ligesom nat og dag. Men som sagt er det ikke sikkert, man har fået den kærlighed, man ønskede sig som barn. Så kan man føle sig svigtet, man kan føle sig overset, man kan føle sig forbigået, man kan blive ked af det, man kan også blive trodsig, og mene hvorfor får jeg nu ikke den kærlighed, jeg skal have, jeg vil så gerne have den kærlighed, hvad kan jeg gøre for at få den? Så det er ikke sikkert, det er muligt at få den i barndommen.

Så kommer vi til at køre et liv, der går så nogenlunde, men man mangler stadigvæk kærligheden, kærligheden og tilliden og sjælegenskaberne. Man mangler det, man ved ikke, hvad det er, man mangler, men man kan bare mærke, man mangler noget. Det betyder at den dybere kontakt til kærligheden den til Gud, kommer man til at mangle. Man ved bare ikke, at det er det, man mangler. Så kører man videre op i livet, så når man har de her forskellige krisepunkter, som vi lige har arbejdet med på skolen, med 35-års alderen, 42, 49, 56, 63 og opad. Når man når omkring de der perioder, så ændrer vores livsvilkår, og den tilstrømning af energi vi skal have sig markant. Når vi bliver ældre, når op i 56 års alderen så begynder energien at aftage lidt. 63 er der endnu mindre energi på. 70 år meget mindre, men på det tidspunkt er det meningen, vores viden og visdom skal tage over. Det skal tage over i vores liv, så det er kærligheden, tilliden og visdommen der fungerer, i stedet for de ting man har følt sig svigtet i tidligere.

Det svigt man har haft meget tidligere er ikke nødvendigvis et svigt, forældrene har givet, men det kan være, det er en karmisk proces, hvor man siger ”okay jeg skal ændre på de her ting, jeg skal se det bedste i alle.” Men det kan være, man kommer til at tvivle på det bedste i alle, fordi det er en energi, man aldrig har fået lagt ind, hvor det ikke er sikkert, man har følt sig set. Det kan være, man har følt sig overset, fordi man ikke har fået den opmærksomhed, man skulle have haft. Men det er noget, man sådan set tilpasser sig og lever med i sit liv. Man lever med de her ting siger, ”jeg mangler den her side, men jeg begynder at give det fra mig, som jeg selv har brug for nemlig kærlighed til andre, kærlighed, medfølelse og tillid.

Man kan stå der på et tidspunkt, og se ind i sit liv og spørge fungerer det, eller fungerer det ikke? Mange mennesker kan komme dertil, og så kører mønstrene igen, de mønstre der har ligget der altid. Men man tænker bare ikke på, hvornår de er udsprunget, man tænker kun på nuet, og man agerer ud fra nuet. Man ser ikke, det er sådan en snigende ting, der ligger, hvor man skulle sige, at ”nu er det sjælskræfterne, der står for tur, det er dem, vi skal arbejde med, det vi skal.”

Så er det, jeg siger, man tænker mange gange i alle de der begrænsningstanker, hvor man noget af tiden er dybt ulykkelig, noget af tiden kører det, og andre tider kører det slet ikke. Men lægger man nu kærligheden og tilliden ind til livet og tænker, ”der er et højere formål med mig, jeg har fået de her ting for at udvikle nye evner.” Så skal I ind og se på jeres kraftords energi og bevidsthed. Det I har fået som kraftord, dækker over ubalancen der har været der tidligere, for at leve det liv man sådan set ikke havde fået tidligere. Så begynder man at leve sine sjælskvaliteter, så ændres mange ting inde i sig selv, man er villigheden i forandringen.

Det jeg så sommetider siger til folk, ”nu har du levet på den og den måde i så og så lang tid.” ”Hvad kan jeg gøre ved det Peter, kan du hjælpe mig?” ”Det kan jeg godt, vi sætter et komma lige her, hvor vi har levet det gamle liv på den og den måde, vi gør det, at vi sætter et komma, og så begynder vi at leve et nyt liv med

kærlighed, tillid og kærlig forståelse.” Så kører man derfra, og når man får de ting, hvor medfølelsen, rørtheden, ydmygheden og kærligheden er tilstede, så forvandler man de sider, man har været fastlåst i det meste af livet. Så ændrer man på sin karmiske struktur, og så arbejder man med dharma loven. Det er vigtigt at sætte et komma lige der, man kører videre men ikke i det gamle spor, man kører videre i et nyt spor, hvor det er kærligheden, der er vejledende.

Man kan så ydermere sige, at når man skal tilgive, så skal man faktisk tilgive sig selv, fordi man ikke har stået i kærlighedslyset tidligere. Alle de ting man kunne have gjort i den periode, hvor folk har søgt hjælpen af jer og mig, kan man sige, vi kan godt hjælpe der, men det er bare ikke sikkert, vi har fået lov til at hjælpe, fordi personlighederne er for store, til at man kunne sige, at man godt kunne hjælpe. Men vi får ikke lov til det. Så kommer den samme ting igen, som man selv har været udsat for som barn. Det gentager sig i ens eget livsmønster, det er det, man sender ud, som man sådan set har mest brug for at omdanne, og så er det endnu sværere at omdanne tingene. Men igen komma, vi sætter tilliden ind, tillid, kærlighed og kærlig forståelse, så ændrer man på tingene, man laver den forandring, der skal til, hvor det indre, indespærrede liv kan fungere igen, i stedet for at I går i fastlåsthed og stagnation. Det vi arbejder på er rummelighed, gruppekærlighed, gruppeforståelse, gruppetillid. Der hvor vi skal arbejde med tillid til det hele. Når vi arbejder med tillid, så accepterer vi vores egne evner, vore egne sjælssegenskaber til at arbejde med sjælssegenskaberne. Tillid er en af sjælssegenskaberne, så vi skal arbejde med så meget kærlighed som muligt, og det er noget, man skal lære igen, det er ikke sikkert, man har fået det rigtig puttet ind, man tvivler måske alvorligt på, om det nu kan være tilfældet, men vi ved jo, at nogle gange kan man jo give kærlighed til nogle ting, og man ser det blomstre, og så er man rigtig glad. Man har dybest set brug for meget omsorg, kærlighed og kærlig forståelse.

Det var en stor portion.

Lad os nu arbejde med tilliden, kærligheden og en kærlig forståelse igen og igen. Vi erstatter de gamle mønstre, vi har sat kommaet, vi er på vej på den anden side, vi tilgiver os selv, at vi ikke er kommet dertil før end nu, og nu begynder vi at hjælpe verden med kærlighed, tillid og kærlig forståelse. I arbejder med jeres kraftordsenergi og bevidsthed, sender det ud med en rensende virkning til menneskeheden og ind til jeres eget hjerte, så jeres hjerte bliver fyldt op med kærlighed, rørthed, tillid og kærlig forståelse. Jeg kan mærke, når jeg taler om det, så kan jeg mærke, det virker. Kærligheden er jo inde i os, Gud er inde i os, dybest set er det kærlighedskilden i Guds hjerte, vi arbejder med og modtager igennem, modtager gennem vores legemer, vi renser vores legemer for begrænsningstanker, for sygdomme og lidelser, vi tror på det bedste i alle, vi tror på vores fader i himmeriget, og det er noget af det, man ikke kan se, det er en trossag, det er en tillidssag. Det jeg videregiver, det er tro, tillid og kærlighed. Det er det, jeg arbejder med hver eneste dag, og det er det, jeg videregiver, det er usynligt for øjnene, men det er synligt i hjertet.

Har man en eller anden type virksomhed, så er tingene næsten altid synlige, dem man laver, det jeg arbejder med, er usynligt, men det er bevidstheden før bevidstheden, det er energien bag livet bag ved døden og ind i udødeligheden. Jeg arbejder med at kunne træde ind i et evigt liv i kærligheden. Lad kærligheden sejre. Vi skal huske ikke at kritisere vores forældre, de gjorde det, de kunne, ud fra den viden de havde, vi kan kun give vores forældre omsorg. Når vi begynder at give vores forældre omsorg i vores egen barndom, vi gør det som den voksne del af os giver omsorg og kærlighed igennem barnets øjne til forældrene. Så udligner man noget af det, man manglede dengang, og så forvandler man sig selv ind i harmoni, kærlighed, tillid og kærlig forståelse, man sætter sig selv fri af begrænsningsopfattelsen. Så vi ændrer det der med at give skyld til at give medfølelse, fra skyld til medfølelse, til omsorg og oprigtighed. Det det handler om i dag, det var kommaet, at sætte et komma, ændre sin livsopfattelse, sin kærlighedsvision. Vi er kommet dertil, hvor vi kan give den fornødne kærlighed, vi kan give trøsten, vi kan give håbet. Vi har kærligheden inde i os, og den kærlighed videregiver vi til de trængende mennesker, til menneskeheden og til kloden.

Godmorgen til alle, jeg ønsker jer en fantastisk dag, jeg glæder mig på jeres vegne og ved, at forandringen er trådt i kraft. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk