

## Nr. 1126. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 23. oktober 2021.

### Nøgleord: **Kærligheden som helbreder.**

Godmorgen i dag er det jo lørdag den 23.10.2021, vi skal have morgenmeditation 1126.

Jeg har stadigvæk problemer med at komme på Twitter, så er jeg nødt til at afinstallere selve Twitterprogrammet og så bygge det op igen. Så det er lidt kompliceret, at man skal have sådanne problemer, men dem tager vi så også med.

Se i dag er jo sådan en god dag, hvor vi skal til at give noget mere livsglæde til os selv.

Nu havde jeg nogle mennesker i går at arbejde med, og der var jo en masse omkring spisevægring, så enten er man jo for tynd, eller også er man for tyk, men begge dele handler jo om, om man er i stand til at give sig selv glæde, selvglæde, om man synes om sig selv, eller man kritiserer sig selv. Mange mennesker kritiserer jo den mad, de får at spise, så man har problemer med maden, men mest er det forholdet til maden, der er problemer i. Men spiser man noget mager mad med livsglæde, med godt med vitaminer, mineraler i jamen så fungerer det jo. Så den måde det bedst fungerer på, det er at have glæden i sit liv hver dag, glæden i at fungere, jamen når man har den glæde tilstede, så regulerer man det hele inde i sig selv, både når man er for tynd, og når man er overvægtig, det ændrer sig med glæde i sit liv.

Glæden i at være der, glæden i at kan være der for andre mennesker, kan løfte, kan inspirere. Det er jo sådan set den allerbedste kur, vi har, hvor det er livsglæden, der fungerer, livsglæden. Så det er godt at balancere sig selv på den måde i stedet for et selvhad, så lægger man glæden ind, glæden ind i det man foretager sig, glæden ind i at spise fornuftigt, god og sund mad så hjælper det hele. Det allerbedste som sagt det er glæden, glæden ved at leve hver dag.

Vi kom jo her til verden ganske alene. Vi lever et liv. Så mange kvinder som får børn, det var jo fantastisk dejligt at få det, men nogle gange skal man også være indstillet på måske at leve alene med børnene. Er man det, når man går hen og får børn? Har man de tanker med sig, eller har man dem ikke med sig? Men som sagt glæden i at fungere hver eneste dag det er nummer et, glæden ved at fungere, og leve et liv et positivt liv det er nummer et. Mange mennesker de vælger jo altid det næstbedste i stedet for at vælge det bedste. Men det ændrer man efterhånden på, jo mere livsglæde der er til stede, så finder man jo ud af, jamen der er jo ingenting, der er for godt til en selv, man kan jo få det bedste, og det er jo ikke forkert at få det bedste, det er faktisk rigtig dejligt. Så lad os glæde os over det liv man lever hver eneste dag, det er jo godt.

Jeg tænkte på, om vi lige skulle anvende vores kraftords energi i dag og til Shamballah, til Hierarkiet, til Kristus, til Peter L. Simonsen, til den indre vejleder og til menneskeheden. Lad os lige bygge det op, så vi bygger en rigtig god, sund position op inde i os selv. Husk jeres kraftords energi og bevidsthed, der er en forvandlingsproces i forhold til personlighedsopfattelsen, det er en sjælelige opfattelse. Gå i gang med det. Sig jeres kraftord, og lev jeres kraftord, og samtidig med put livsglæden ind, livsglæden, glæden ved hver eneste dag, og glæden i forandringsprocessen. Det er superdejligt, at man kan gå fra et niveau ind i et andet niveau med glæde, kærlighed, oftest som en smertefuld proces at lægge kritik på sig selv og andre, jamen så kan man have mulighed for at leve i kærlighed, lykkeligt liv, i stedet for en lidelsesdag. Lad os leve i kærligheden.

Vi anvender vores kraftords energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. Forestil jer I har masser af energi, og vi har overskud, vi har overskud, fordi vi stadigvæk er i stand til at nytænke, nytænker.

Jeg anvender mit kraftord sammen med jer, det hedder, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” I siger jeres egen kraftords energi, og vi giver energien til Shamballah, Sanat Kumaras ashram. Idet vi giver energien, så forbinder vi os med Sanat Kumaras bevidsthed og kan trække noget af den energi tilbage til os. Det sker automatisk, når I flytter opmærksomheden tilbage til jeres kraftords energi. Så gentager I kraftordets energi til Hierarkiets mestre, og igen til Kristus, og igen til Peter L. Simonsen, den samme proces igen til den indre vejleder, til menneskeheden, der har brug for jeres energi.

Forestil livsglæden strømmer fra jer, fra os, ud til menneskeheden. Der er brug for alle vores ressourcer. Forestil jer vi lever som solengle, sjæle, vi har skaberkraften inde i os selv, vi har de positive kvaliteter, som vi hele tiden skaber. Vi har fornyelsesenergien tilstede inde i os, og vi har mulighed for gruppekærlighed, gruppeforståelse. Vi ved jo, når der er naturkatastrofer, så hjælper folk hinanden, det er det, de ønsker, de ønsker at gøre det bedste for hinanden som en naturlig proces. Tænk på hvis den proces altid er tilstede i vores bevidsthed, vi tænker ikke så meget på os selv, på sit personlige selv, men vi tænker på, hvordan kan vi bedst hjælpe vores medmennesker, hvordan kan vi gøre det bedre for dem?

Som sagt som i går, jeg snakkede om, at vi er små celler i en guddommelig bevidsthed. Vi er her i en større verden, hvor vi lader kærligheden styre, kærligheden kan inspirere, og kærligheden er helbrederen. Vi tager **kærligheden som helbreder, som nøgleord** i dag. Kærlighed til hinanden. Kærlighed, medfølelse og tillid det erstatter angst, frygt og ligegyldighed, kærlighed, tillid og forståelse lad os arbejde med det.

En lille remember, vi har i næste uge E.V.F. undervisning fra onsdag den 27. oktober til og med den 31. oktober. De tre første dage, onsdag, torsdag og fredag er undervisningen fra 16 til 21, og de to sidste dage er undervisningen fra 10 til 17. Der er ledige pladser, og alle er hjertelig velkomne. Prøv at se hvad I kan og så giv en tilbagemelding. På forhånd tak.

Jeg vil glæde mig på jeres vegne i fællesskab med jer at sende fjernhealing ud til verden. Lys, kærlighed, tillid og en kærlig forståelse. Der er brug for vores fjernhealing og vores velsignelser. Husk hver eneste af jer har en betydning, I kan gøre en forskel.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)