

Nr. 1121. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 17. oktober 2021.

Nøgleord: Kærlighedskraften.

Godmorgen i dag er det jo søndag den 17. okt. 2021, og vi skal have morgenmeditation 1121. Ja det er sådan set nogle stykker, så det er jo dejligt at tænke på.

Jeg tænker mange gange på, når man står op her og skal lave en morgenmeditation, den kan man jo bygge på mange måder, og når man siger, man kan bygge den på mange måder, så betyder det også, hvad er det for et tankesind, man bruger? Vi bruger selvfølgelig vores eget tankesind, men hvordan har vi bygget vores tankesind op, har vi bygget det op med glæde, kærlighed og tillid, ja, så møder man glæde, kærlighed og tillid omkring sig, idet det vi sender ud, får vi tilbage igen. Fylder vi nu livet op med livsglæde og glæde og siger, at ”jeg fortjener det bedste af det bedste,” jamen så får man det bedste af det bedste, fordi man programmerer sig selv til at få det, man sender ud.

Sender man nu negative tanker ud og siger, at ”mit arbejde er årsag til det og det,” så er det ikke sikkert, det er rigtigt, det kan være, det er tankesindet. Tankesindet kan være en stor drabsmand for at sige, hvordan tingene kan fungere. Lægger vi nu glæden ind, i det vi gør, så vil vi møde glæde.

Jeg kan huske, dengang jeg var murerlærling helt tilbage i 1964. Mine andre kolleger sagde, at de ville kun lære at mure, så har vi oppasserne til at passe os op, og oppasserne blev set ned på, fordi man var mere, når man var murer. Sådan tænkte de andre lærlinge, og sådan tænkte svendene. Men min opfattelse var at ændre på det, fordi jeg syntes, at oppasserne var de mest venlige mennesker af dem alle sammen. Murerne de tænkte meget mere i penge, akkorder hvad kan jeg tjene. Oppasserne, arbejdsmændene som det hed, de havde en kærlig forståelse, og de havde faktisk et meget bedre liv. Så jeg bad min mester om at få lov at lave alle de ting, som murerne normalt ikke ville lave. Hvad kunne det så være? Ja noget af det som murerne i hvertfald ikke ville lave, det var kloakarbejde, rørarbejde, arbejde med at rense kloakker i det hele taget, der var forskalling, der var en hel masse andre ting, så man fik en alsidig uddannelse.

De andre lærlinge jeg var sammen med, vi var 4 lærlinge på en gang, de sagde, jeg var ikke rigtig klog at give mig til at lave alt det der, fordi det var det, oppasserne de skulle lave. Nej det skal jeg også lave, fordi når jeg er færdiguddannet, så har jeg en bred forståelse, en alsidig forståelse. Det er ikke sikker, jeg specialiserer mig 100% i murerarbejdet, men jeg har en alsidig forståelse. Det er den, jeg går efter, også at se hvordan de forskellige mennesker arbejder i de forskellige miljøer, og hvordan de har det med deres familier derhjemme. Så jeg besøgte jævnligt min oppasser, faldt i god tråd med dem, fik mange gange en kop kaffe eller spiste ude ved dem. Det var hyggeligt, også at se hvad det kunne give af kærlighed til en selv. Jeg var sådan set vellidt der, hvor murerne tog lidt afstand fra mig, fordi de ønskede at være specialiserede. Det er også fint at være det, men det er også godt at være alsidig.

Hvad er det at være alsidig? Det er det, der rækker længst i den sidste ende at kunne sætte sig ind i de forskellige forhold. Når man så har det sådan her i livet, at man har specialiseret sig inden for en ting, jamen så vil man helst være i det, og hvis man går uden for det fag, så er man lidt rådvild, for hvad skal man så?

Hvis nu man tænker på, at man er en sjæl, der er anbragt her i verden og skal være alsidig og kunne fungere på mange niveauer, så er det vigtigt at have en alsidig udvikling. Det er ikke altid, det er selve arbejdspladsen, der er noget i vejen med, det er faktisk ens tankesind, det er, hvordan man forholder sig til andre, har man kærligheden i sig selv? Kan man sætte sig ind i de andres ting? Det kan man med en alsidig forståelse, en alsidig forståelse hvor det er kærligheden, der er styrende.

Det var spændende at se også for mig om vintrene særligt, da alle svendene var sendt hjem, så var der kun os lærlinge, der skulle lave alt det, der hed "lortejob," som man sagde dengang. Men jeg sagde ikke, det var "lortejobs," jeg sagde, det sådan set var et gode, at man var blevet betroet til, at man kunne lave noget af det, som man normalt ikke skulle lære, og at det var et gode at være alsidig.

Når jeg arbejder med healing og de ting på skolen her, så arbejder jeg også alsidig. Det der er svært at forstå er, at jeg arbejder i mange forskellige områder på en gang. Tingene griber ind i hinanden, og det er dejligt at lære at være alsidig. Nogle vil selvfølgelig være meget mere specialiserede i enkeltfag, men det er godt, at have kærligheden med i det man foretager sig, glæde sig over det der sker, også at se hvordan og hvorledes fungerer det.

Jeg kan huske, da jeg var lærling 1964 til 67 i murerfaget, det var så koldt, så koldt om vinteren, så måtte vi forebygge lidt, med det tøj vi skulle have på, tilpasse os til situationerne. Er vi i stand til at tilpasse os i dag til vores livsmønster, eller har vi et ensrettet mønster inde i os. Hvis vi har et negativt mønster, så sender kroppen et signal, hallo kig lige efter der er noget, der er i uorden, fordi vores krop ønsker, vi skal have det positivt, vi skal have det godt, vi skal være i samklang med det indre liv. Hvis vi ikke er i samklang med det indre liv, så laver kroppen en lille opmærksomhed på hov kom nu lige og se, der er noget, du skal have ændret på. Så siger man "okay nu har jeg villigheden, jeg vil godt ændre på det, fordi jeg kan se, min krop sender mig et signal."

Mange gange har man hovedpine eller et eller andet, så skal man bare lige have et par piller, så er min hovedpine væk. Det kan også være godt nok sommetider, men det er bedre at se på årsagen, hvad var årsagen til, at jeg fik hovedpine? Hvorfor fik jeg nu det og så begynde at årsagsbehandle i stedet for at symptombehandle.

Man siger, jeg kan godt skifte branche mm, men er livsglæden ikke til stede, så bliver det det samme igen, det bliver ved med at være det samme, måske bliver det lidt sværere endda, fordi man i lang tid blev ved med at køre i de samme mønstre uden at ændre sig.

Vi skal have kærligheden med, i det vi gør, kærligheden til hinanden, kærlighed til sig selv. Vi giver mange gange forældrene skylden for, at det er deres skyld, man har det sådan og sådan. Det er det i en vis grad, men vi har altså selv muligheden for at ændre vores egen opfattelse og forholde os til tingene på en anden måde, end det vi plejer. Så hvis vi kan forholde os til det på en anden måde, end det vi er vant til at opfatte, jamen så er man i en kreativ forandring, hvor der kan ske noget nyt.

Fornyelsesenergien er til stede hele tiden inde i os, så sjælen er skaberen i vores univers. Men lytter vi ikke til sjælen men kun til personlighedsopfattelsen, så kommer der noget, der hedder friktionsenergi. Friktionsenergi det er smerter og lidelser. Hvis vi lytter til sjælen og sjælens hensigt, så får vi fusionsenergi. Fusionsenergi det er overbærenhed, tillid, kærlighed og kærlig forståelse. Det er, at man kan rumme hinanden. I friktionsenergien kan man kun rumme sine egne begrænsninger, og det kan man ikke engang, for dem skælder man ud på, at man har de begrænsninger. Det vil sige, man giver andre skylden. Men man skal til at lære at elske sig selv og elske sine medmennesker, det er altid svært i starten, men man skal jo altid starte med en begyndelse og tage det næste skridt frem gennem tillid og kærlig forståelse. Så vi skal erstatte angst og frygt med kærlighed og tillid, det hjælper.

Når jeg så henviser til at prøve at gøre sådan og sådan, så siger folk mange gange, "jamen jeg vil gøre det, jeg er vant til at gøre, så skal jeg nok blive rask." Det bliver man bare ikke, fordi man ikke ændrer mønsteret, livsmønsteret. Livsopfattelsen og livsmålet er ikke koordineret i samklang med sjælen, så kommer der nogle skæve forvridninger og skæve opfattelser, men det kan man ændre på, og det gør vi også.

Når man tænker på kærlighedskilden i Guds hjerte, som er forbundet med kærlighedskilden i vores hjerter, når vi kigger på den forbindelse, der er her, så er det jo fantastisk at tænke på, at herigennem der strømmer livstråden til vores hjerter. Det er vigtigt, at vi begynder at styrke livstråden, den er nærmest usynlig, men det er derigennem livslængden og livsenergien strømmer.

Så lad os bare tage hul på, eventuelt tage hul på næste livs udvikling, det kan man gøre i det liv her, hvor det er kærligheden, der bliver det, der er vejledende.

Hvis nu vi siger, jeg befinder mig i et positivt projekt, et positivt livsafsnit. I går arbejdede vi fra tung energi til lys energi, vi brugte indre oplysning til at helbrede med. Helbredelsen ligger i vores højere bevidsthed, den ligger ikke i personlighedsopfattelsen, men i ens sjælelige åndelige bevidsthed der ligger helbredelsen. Det betyder, med energioverførsler der kan vi hæve bevidstheden, og der kan man arbejde med frigørelsesenergi til indre oplyshed og kærlighed. Det der er vigtigt er, når tingene er skabt så bliv ved med at udføre de ting jeg siger til jer, bliv ved med at køre med kærlighedsbåndet og kærlighedslivet så forandrer vi os selv, og vi forandrer den verden, vi lever i, vi kommer til at se anderledes på det, og det er godt. Det er godt at forny sig indefra.

Nogle gange når jeg fortæller nogle ting i det indre liv, så siger folk mange gange, ”jeg forstår ikke, hvad du siger,” og nej det forstår jeg godt, så prøv at have tillid til det og så arbejd på forventet efterbevilling på, at man får en indsigt i det, når man hæver bevidstheden. Det betyder, at man ikke nødvendigvis kan forstå, med den bevidsthed man har, man skal udvide sin bevidsthed til at få en større forståelsesramme. Når man skal have en større forståelsesramme, så arbejder man med forventet efterbevilling. Det vil sige, at lige nu der forstår man det ikke, men om et stykke tid der forstår man det, så giver man accept til, at man kan forandre sig. Når man så begynder at kunne forstå tingene, så kommer vi ind på det, der hedder erkendelsesvejen, den oplyste vej, og der fra den oplyste vej, der videregiver man de ting, man lige har fået indsigt i igennem erkendelserne, som er sjælsstyrede uden fordomme og uden kritik.

Hvis vi bare husker de her ting og siger, at vi ved jo ikke alting, vi er jo ikke Gud endnu, selv om Gud er inde i os, så lever vi ikke det guddommelige endnu. Men vi er på vej til at leve et guddommeligt liv, og det betyder også, at alt det der er forurenat, inde i vores tankesind skal ændres og fornyes og være i samklang med den altfavnende kærlighed, den altfavnende kærlighed. Det er der, vi skal hen, vi skal gå på den oplyste vej, og vi skal oplyse vores medmennesker.

Vi forestiller os, at vi har et oplyst tankesind, der er fyldt op med kærlighed, godhed og tillid, sådan et tankesind er healende, tankesindet er healende, og tankesindet er magien, for det indeholder sjælens skaberkraft. Når vi fylder tankesindet op med kærlighed, lys og tillid, så vil den energi og bevidsthed udfolde sig inde i os, og der vil komme ro i tankesindet, kærligheden vil lyse, tilliden vil vokse, og man vil opleve tingene på en ny måde i en ny værenstilstand af ren kærlighed. Aurafeltet bliver fyldt op med kærlighed, den auriske udstråling vil man kunne heale med, fordi der er intet, der forhindrer healingsprocessen. Vi forestiller os, at det er sådan, vi er, det kan være en meditativ opfattelse, men det er kærligheden, der er den indre vejleder.

Nøgleordet i dag er kærlighedskraften. Når vi mærker kærlighedskraften i vores indre, så bliver vi speedet, og vi bliver fyldt op med gå på mod. Det er en naturlig proces at blive fyldt op med gå på mod. Det betyder, at der bliver muligheder i alt, der er kærlighed i alt, så bliver man til sidst allestedsnærværende, vi kommer til hele tiden at udvide vores horisonter, og det sker med stor glæde og samklang. Ydmygheden skal være til stede, rørtheden og kærligheden.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag, gennem kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Godmorgen og tak, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk