

Nr. 1115 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation 11. okt. 2021

Nøgleord: Vi mediterer på, vi vil opleve en positiv fremtid.

God morgen. i dag er det jo mandag den 11. okt. 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 1115. Okay.

Jeg sad her til morgen, og spekulerede lidt i, at vi er ved at give afkald på vores tre lavere legemer, og prøve og se om vi kan komme ind i vores femte legeme, vores åndelige legeme, det buddiske ligger selvfølgelig imellem, men tænk på at være åndelig styret i stedet for personlighedsstyret.

I forbindelse med de ting, så kom jeg selvfølgelig til og tænke på blokeret energi, hvor vi blokerer os selv, hvorfor vi nu gør det? Så tænker jeg på blokeret energi, det kunne være en god ide og kigge lidt på det, bare erkend at det ligger der, og giv lys og kærlighed til en blokeret energi. Det kan være en måde at frigøre sig for en blokering, ved og erkende at den er der. Mange mennesker de lægger jo låg på, og så siger okay, jeg vil ikke kendes ved den der blokeret energi, jeg vil godt nok fremad, men jeg vil ikke frigøre mig selv for min egen angst og frygt, jeg vil, jeg tør ikke give slip på blokeringen. Men man kan jo godt erstatte den, med en positiv anskuelse hver eneste dag, sige, okay nu renser jeg lidt ud i mig selv, laver en renselsesproces, og sige okay, jeg har det og det problem fordi, fordi, fordi.

Når man begynder og snakke om fordi, så snakker man om angsten og modstanden på forandring, det er vigtigt at kigge på den, og erkende at den er der, fordi mange gange så kommer man i en situation, hvor det bliver til en fastlåst blokering igen. Og det er så dem man skal have noteret op, hvad for en overbevisning vi har inde i os, der skaber blokeringen, fordi masse af det er jo personlighedsopfattelse, men det ligger der kun som midlertidigt, fordi vi kører jo videre mod den sjælelige/åndelige opfattelse. Men hvorfor skal vi bremse os i så lang tid, når det rent faktisk ikke er nødvendigt. Når vi siger, jamen jeg begynder og udrense mine negative ansuelser, og drejer dem over til positive ansuelser, det kan være en god ide at gøre det, jeg tror også, I er glad ved og gøre det.

Men erkender, anerkender man sine blokeringer, så kan de ikke styre en så meget, som de gjorde før. Trækker I dem frem i lyset, og giver dem lys og kærlighed, de gamle blokeringer, så begynder I og frigøre jer for blokeringen, så er det knapt så farligt at se på.

Vi kan huske tilbage, da vi snakkede om troldene, troldene kunne kun leve i angst og frygt, i mørket, men når vi belyser det med lyset, med vores sjælslys, så kan de ikke tåle det, så går de i stykker, så mister de jo deres kraft og styrke over os, som ligger i angst og frygt siden, men vi begynder og, og kan genetablere den energi, vi har fastlåst måske i årevis, tænk på hvis den blev frigjort på en gang, sikke vild og tovlige vi vil blive et stykke tid, og sige nu kan vi gøre det der, og det der, og det der, nu går det bare derudaf, men sådan er det jo, når man frigør energi for gamle blokeringer.

Men det er godt at skrive lidt ned hver gang, og så sige, jamen jeg føler mig fastlåst i det og det mønster. Så går der et lille stykke tid, så kommer der nogle overbevisninger, nogle følelsesmæssige sider, få nu dem skrevet ned også, og så siger vi de der overbevisninger, det var måske dem der forhindrer mig, i og få livsglæden til og fungerer. Og så begynder man og opdage, jamen min livsglæde er fastlåst i en blokering, og så siger man, okay nu gør vi det at min egen opfattelse, og begynder og frigøre mig selv for blokeringer, så livsenergi kan strømme igennem mig, livsglæden kan forme de næste træk, jeg begynder og tænke på. Jeg tænker jo på sådan, jeg skulle lige op, og have fat i spildpunktet, for og se om der var noget deromme, det var der såmænd ikke. Det drejer sig om, det er hele tiden at omsætte energien, til nye erkendelser og nye livsmål, nye livsmål. Lad os bygge nye livsmål ind, nye sjælelige livsmål.

Lad os meditere på, at vi vil opleve en positiv fremtid. Vi mediterer på, vi vil opleve en positiv fremtid, det er også nøgleordene. Og den positive fremtid, vi begynder og opleve, den vil vi videregive til vores medmennesker. Det positive vil vi videregive, glæden ved at leve, glæden ved og udvikle os. Lad os snakke om det. Erkendelsesvejen. Den oplyste vej.

Vi mediterer på en positiv fremtid. Idet vi meditere på den, så begynder vi også at integrere det, allerede nu i det positive, som vi sådan set ikke rigtig har set endnu, men vi ved det vil komme til os, fordi det vi fokuserer på.

Vi mediterer på en kommende positiv tid, med masser af fremgang, ligevægtighed og kærlighed. Vi lader kærlighedslyset lyse i vores indre, og det belyser den positive udviklingsvej.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds nærværelse og Guds visdom. Byg det sammen med jeres positive forventninger, og begynd og se tingene ske.

Og så en lille remember, at vi skal lige huske på, at vi har darshan undervisning på onsdag, der er ledige pladser, alle jer der vil komme.

Nu vil jeg ønske jer en fantastisk god dag, i positivitet og livsglæde og kærlig forståelse. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen, fra healerskolen i Sønderjylland. God morgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk