

Nr. 1112. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 8. oktober 2021.

Nøgleord: Tillidens vinger.

Godmorgen, godmorgen, godmorgen, godmorgen. Nå er I ved at være på dupperne? I dag er det jo fredag den 8. oktober 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 1112. Så det er lidt spændende, hvad vi kan finde på her i dag.

Men en ting jeg kan finde på, det er at snakke lidt om tillidens vinger, hvad er det for noget? Man kan have den anden del, der hedder mistillidens vinger, det er to forskellige verdener, som ligger inde i menneskets sind, i menneskets tredeling ligger det i, men lad os nu sige, vi tager menneskets femdeling eller syvdeling, så er det jo noget helt andet.

Se lægger vi nu tilliden ind, til det vi foretager os, så snakker vi om sjælsbevidsthed og kærlighedsbevidsthed og Kristusbevidsthed, det der ligger på tillidens vinger. Agerer vi der, så vokser vi ind igennem de forskellige opgaver, men er vi nu i mistillidens vinger, jamen så går man jo ind, i det der hedder en jammerdal, man jamrer sig over sit liv, og fra jammerdalen der går man ind i det, der hedder sukkenes bro, sukkenes bro, og det forbinder dyreverden med menneskeverden. Det vil sige, at her ligger der angst, frygt og ensomhed og jalousi i mistillidens vinger, mistillidens opfattelse. Så sukkenes bro fører ind til jammerdalen, til tårerne, elendigheden i at man ikke bruger sine evner, kvaliteter.

Men tillidens vinger, der rejser man på regnbuebroen. Det vil sige, regnbuebroen er Antakaranaen, det er den, man rejser på og forbinder sig med sine åndelige dimensioner, åndelige dimensioner. Det vil sige, man kører med den oplyste vej på tillidens vinger. Når vi arbejder med tillidens vinger, så snakker vi om sjælsstyrede personligheder. Sjælsstyrede personligheder er det modsatte af at gå i jammerdalen, så vi arbejder med regnbuebroen, de åndelige dimensioner, og tænker på at jeg er ved og udvikle sjæle i alle naturriger, sjælsstyret. Man kan sige, det mest positive i mennesket det giver sjælsbevidstheden i tillidens verden.

Det man arbejder på siden 1625, det er at arbejde med tillid, kærlighed og forståelse. Nu den tid vi er inde i her, der er jeg ved at anslå en ny verdensreligion, idet jeg kommer med den åndelige energi. Den åndelige energi til at udvikle telepati, tankeoverføring, kærlighedsenergien, kærlighedsaspektet, det vil sige sjælsriget, som også er Gudsriget. Det er det, vi er ved at udvikle nu. Det vil sige, når jeg udvikler jer til at blive sjælsstyrede personligheder, så snakker vi også om gruppeindvielse og gruppeforståelse, kærlig forståelse og tjenestearbejde for menneskeheden.

Når jeg så siger, jeg har hjulpet mange mennesker med deres lidelser, hvor man gør det med en kærlig forståelse og kærlig visdom, så er det arbejde aldrig forgæves, fordi man har lavet plusser inde på sin bankbog, plusser på den måde at man laver tjenestearbejde uselvisk. Nogen gange er det uselvisk, og nogen gange er det en blandingsting, men tanken om at hjælpe i det hele taget og gøre det for at hjælpe, fordi man kan ikke lade være, det er den rigtige vej, at gå på tillidens vej.

I dag skal vi meditere på tillidens vinger, og vide vi er tillidens vinger, fordi tilliden er solenglen, solenglens verden, som er kærlighedens verden.

Vi skulle gerne have skabt mange flere mennesker, som begynder at blive sjælsstyrede personligheder. Når vi snakker om de ting, så snakker vi om den sunde fornuft, det bedste i alle mennesker, det kan man da godt

snakke med andre mennesker om, og se det bedste man kan i stedet for det ringeste, se på det bedste, det er to forskellige verdener, se på det bedste i alle mennesker, snakke om de bedste egenskaber de har.

Det vi kæmper på lige nu, det er at arbejde med erkendelsesvejen, erkendelsesvejen er den oplyste vej. Okay. Det lyder mærkeligt.

Er jeg ikke på stadigvæk? Det ser ud til, at der er fuld aktiv her på min maskine. Giv mig lige en tilbagemelding, om tingene fungerer, det skulle de gerne. Det tror jeg også, det gør.

Erkendelsesvejen, tillidsvejen, gruppetillid.

Vi mediterer i dag på tillidens vinger, tillidens vinger. Husk I har så meget tillid inde i jer selv, tillid til fremtiden, tillid til nutiden, tillid til vi kan godt ordne tingene, fordi vi er skabt til det. Vi er skabt til at arbejde med evolutionskræfterne. Vi kan få det til at fungere, fordi vi er bare gode, vi er gode, som jeg før har snakket om, nej vi er faktisk bedre, vi er næsten allerbedst.

Vi mediterer i dag på tillidens vinger.

Husk at jeres kraftords energi når I udtaler det med tillid og kærlighed, så får det en aurisk indvirkning på andre mennesker, det virker. Jeg tager lige mit kraftord her, og tænker på tillidens vinger. ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til at realisere Guds plan med.”

Vi er ved at skabe en ny folkerace, og grundtonen er kærlighed, kærlighed, tillid og forståelse.

Er det svært at forstå kærligheden, så kan vi arbejde med imødekommenhed og positiv tænkning, det er også den vej, vi skal køre, imødekommenhed, positiv tænkning, det drejer sig også om at skal over i kærlighedsenergien.

Vi forestiller os, vi er tillidens vinger. Vi er solengle, vi er født i den her verden, hvor vi kan gøre en forskel, forskel på liv og død. Lever vi i sjælsverdenen, så lever vi faktisk i evigheden, i Guds kærlighed, og vi bliver ved med at kan forny os, fornyelsesenergien, opstandelsen. Vi har altid hjertet med ind i de her ting, hjerteenergien, kærlighedsenergien. Regnbuebroen er også Antakaranaen. Forbindelsen mellem vores lavere og højere bevidsthed, kan kun konstrueres af tillid, kærlighed og visdom. Vi er tillidens vinger, vi er vores kraftords bevidsthed, vi prøver at legemliggøre Guds kærlighed med imødekommenhed og venlighed, vi kan være elskværdige hver eneste dag, vi kan gøre forskellen, vi er forskellen. Der sker en aktivering i haracenteret, som går op til halschakraet og kommer til udtryk igennem kærlighedsmissionen.

Når tingene er ved og ske, så kan man se med lys i øjnene, det blå lys skinner i øjnene på folk, når sjælskontakten er etableret, deres læber bliver formende af kærlighed, hårdheden forsvinder, kærligheden sejrer.

Nøgleordene i dag er tillidens vinger.

Jo mere tjenestearbejde der laves med uselvsk kærlighed, jo stærkere er vingspændet i vores englevinger, de er bygget op af gensidig forståelse. Det jeg snakker om her med tillidsvinger, det er bærekraften i hvert eneste menneske, bærekraften til at kan realisere Guds plan, Guds kærlighed.

Igennem tillidens vinger og tillidens bevidsthed kan Hierarkiet træde frem igennem vores bevidsthed. Vi er forbundet i accepten af en verden en større verdensstyrelse, som er baseret på åndelig visdom og kærlighed.

Intuitiv bevidsthed kan realiseres igennem gruppetjeneste og gruppeforståelse. Guds kærlighed er en levende realitet på vores klode og på andre kloder.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg vil tilføje velsignelsen til jer, en åndelig velsignelse, som kan begynde at gennemtrænge jeres legemer nu.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer, godmorgen og så ønske jer en fantastisk god dag. Prøv at leve og være bevidst om kærlighedens og tillidens vinger. Godmorgen og tak, og tak fordi I lyttede med.

Mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk