

## **Nr. 1093 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag 19. september 2021

**Nøgleord: kærlighed.**

Det vi vil prøve at arbejde med i dag, det er kærlighed, kærlighed til hinanden, kærlighed til familien, kærlighed til menneskeheden, kærlighed til kloden og kærligheden uden for kloden, kærlighed i solsystemerne.

Når vi tænker igennem kærlighed, så vokser vi indefra – vi vokser indefra.

Når jeg siger mit kraftord: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder – så forestil jer at man åbner porten til himmeriget, og at man kan modtage kærligheden fra himmeriget. Den kærlighed – den altfavnende kærlighed, den kærlighedsfornyelse der ligger i menneskers hjerter, tænk på om I kan videregive det til hinanden. Vi kan leve i himmeriget på jorden, vi kan faktisk være de rigeste mennesker der findes fordi vi ejer kærligheden.

Kærligheden er det modsatte af kritik og irritation, jalousi angst og frygt. Det er kun personlighedsopfattelse, den gør os syge, men kærligheden fornyr os, den gør os raske, kærligheden til hinanden.

Hvis nu vi tænker på at vi vil gøre det bedste vi kan hver eneste dag – det allerbedste, gå uden for vores egen normale opfattelse, og så tænke på at vi er skabt i noget større, og det større skal vi lade leve i vores dagligdag, kærligheden til hinanden. Når vi lader det virke, så sker der noget andet med os, vi får andre legemer efterhånden. Kærligheden løfter alt, tænk på at I kan være i centrum af kærligheden og videregive den til alt og alle.

De her tanker jeg har nu, det var det jeg videregav i går i en konfirmation. Det var fantastisk at se hvordan alting blev let, lyset gennemstrømmede folk, jeg kunne tydelig mærke at det ikke bare var Peter der var der, det var Solavataren Peter der var der. Det er dejligt at opleve sådan nogle ting, og tænk på når I oplever jeres kraftords energi og bevidsthed. I kan leve det hver eneste dag, i kan give det videre, det er et andet liv, et helt andet liv. Når I forenes med jeres sjæl og ind mod jeres monadiske bevidsthed, den åndelige del af os, så sker der en stor, stor fornyelse, kærligheden gennemstrømmer det hele. Man letter folks smerter, de byrder de har haft i mange år, dem kan vi lette og forvandle til kærlighed med vores bevidsthed. Det er dejligt at tænke sådan og det er dejligt at videregive det, vi kan se det allerbedste i alle mennesker. Vi ser folks kampe, men vi ved vi har evnen til at forvandle, vi arbejder nemlig med hvid magi, med lysets kræfter.

Vi mediterer i dag på kærligheden i himmeriget, og vi forestiller os at kærlighedsporten står vidt åben for os, og vi kan modtage Herrens velsignelse og være til stede i kærligheden.

Jeg tænker på jer alle sammen, tænker på menneskeheden, jeg giver lys og kærlighed til jer, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens.

Jeg kommer med den åndelige viljes energi til legemliggørelse af Guds plan – Guds plan med vores klode og med andre kloder. Forestil jer at I alle modtager Herrens velsignelse, en velsignelse der forvandler os til ydmyghed, salighed, lyksalighed, rørthed, kærlighed. Når vi er fyldt op med kærlighed, så går vi i paradiset, og paradiset er også jorden. Vi kan forvandle den klode vi går på igennem kærlighed. Vi lader kærlighedslyset gennemstrømme os og vores familie – kone – børn – mand - børn. I kærligheden er der ingen fjender, der er kun kærlighed – den altfavnende kærlighed. Når vi går i kærligheden, så tænker vi igennem kærligheden, det bliver til en vidunderlig dag at leve hver eneste dag hvor kærligheden er til stede.

Hvis vi tænker på at vi altid går med kærligheden inden i os, så lad os anvende den. Som sagt, vi mediterer på at kærlighedsporten står åben, himmerigsporten står åben for os, vi kan være i himmeriget, og vi bliver modtaget med kærlighed. Det er meget smukt at være der, og det er meget smukt at videregive kærlighedsenergien til vores medmennesker.

Nøgleordene i dag er kærlighed. I dag er det jo søndag den 19. september 2021, Morgenmeditation nr. 1093, vi nærmer os tre års virke fra min side. Kærlighed til menneskeheden. Prøv at forestille jeg hvert eneste menneske begynder at udvise kærlighed til hinanden. Forestil jer at I springer ud gennem kærligheden, I kan

give kærligheden og I kan rumme kærligheden. Kærligheden gør os hele, kærligheden er healing og kærligheden er Gud.

Det er en god ide at lytte til denne Morgenmeditation en del gange.

Tredje gang var lykkens gang i dag. nøgleordet i dag er kærlighed. Jeg ønsker jer en fantastisk god søndag fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L Simonsen, godmorgen, hav nu en pragtfuld dag.

**Huset i Centrum < Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk**