

Nr. 1062. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 19. august 2021

Nøgleord: Mester Morian.

Godmorgen i dag er det torsdag den 19. august 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 1062.

Jeg kom til at tænke på, hvad vores formål med at være på jorden er. Det er at give, give velstand og livsglæde og kærlighed videre til andre. Ikke sige hvad kan jeg få, men hvad kan jeg give.

Så vi skal tænke på, hvad vi kan give, hvad vi kan yde. Det er det, det drejer sig om, hvad kan vi give.

Vi kan give ubegrænsede muligheder gennem sjælsbevidstheden til at hæve klodens bevidsthed med, så vi har mange muligheder. Vi kan sige mød op, udvikle sig selv, udvikle sit mentale æg, så man kan udvikle i intuitionsbevidstheden, som det så smukt hedder. Det er det, det handler om at omdanne de sårede følelser til buddhisk bevidsthed til intuitionsbevidsthed. Det kan vi også godt, når energien er højnet.

Nu havde vi en god darshan i går, hvor man højnede energien, det er dejligt at se folk vokse gennem den indre nærværelse, supergodt.

Jeg tror, vi i dag skal meditere på Mester Morian. Det er jo en god mester, og se hvad han ønsker at give til os af viden og visdom. Lad os meditere på Mester Morian.

Det vil være dejligt, den dag vi er mestre allesammen og kan mestre den højere bevidsthed og kan indtræde i en højere liga med åndelig udvikling, så det altid er det, der kører først som en naturlighed, det man ønsker at gøre. Det er det, vi bygger på på skolen. Så det er vigtigt at være så meget tilstede som muligt for at hæve sin bevidsthed. Så det hedder, ”hvad kan jeg give, hvordan kan jeg tjene menneskeheden, hvordan kan jeg være med til at hæve klodens bevidsthed.” Det er det, det handler om at hæve klodens bevidsthed.

Vi mediterer i dag på Mester Morian. Tænk på sådan en mester, han har det samme legeme, som han havde for 100 år siden. Fornyelsen i at de kan leve i det samme legeme år efter år ligger i hans udvikling. Mester Morian arbejder med viljen til kærlighed, den kærlige forståelse.

Vi mediterer på Mester Morians virke og visdom.

Så vil jeg gerne, vi i en meditativ proces giver vores kraftords energi og bevidsthed videre til Mester Morian. I kan velsigne Mester Morian med jeres kraftords energi og bevidsthed. Vi forestiller os, at vi kan se hans hud, hans krop, hans ansigt, hans øjne med lysende bevidsthed i vores bevidsthed.

Men lad nu lys og kærlighed og viljen til det gode, viljen til at realisere kærligheden til vores klode. Viljen til at realisere kærlighedslyset og samtidig tænker vi på Mester Morian. Så skal vi prøve at have det med i vores bevidsthed i dag. Viljen til at realisere den gode vilje, det betyder, ”hvad kan jeg give, hvad kan jeg tjene menneskeheden bedst med som verdienstjener og en bevidsthed i Guds kærlighedsarme.”

Nøgleordet i dag er Mester Morian.