

## Nr. 1058. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 15. august 2021

### Nøgleord: **Kærlighedskilden i Guds hjerte.**

Good morning og velopstået. Er vi friske i dag? Det er vi nu okay. Det er i hvert fald en dejlig søndag den 5. august 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 1058. Okay.

Se jeg tænker somme tider på, på livsglæden hvor får vi livsglæden fra? Ja den får vi indefra, den kommer inde fra inde i os selv. Vi kan gøre nogle ting med andre, det er rigtigt dejligt for det meste, men det kan også godt være, vi har nogle ønsker og behov, der ligger dybt inde i os, som vi udtrykker ind imellem, og siger det vil vi gerne prøve det og det og det, hvad synes du om det? Ja så kan der komme to svar, den ene siger, ”det synes jeg rigtigt godt om, lad os gøre det,” og ellers kan det være, de siger, ”nå men det var ikke lige det, jeg havde tænkt mig.” Okay hvordan tager vi svarene? Tager vi dem med glæde og positivitet, eller er vi neutrale i svarene, eller bliver vi skuffede og kedede af det? Der er forskellige måder at reagere på.

Nogen gange er der nogen mennesker, som jeg hører, de kommer med en fantastisk god ide, det var en god ide det der. Mange synes, det var en god ide, der kan være enkelte, der ikke synes, det var en god ide, fordi de vil hellere noget andet. Så kan der komme nogle skuffelser ind og andre ting. Så er det vigtigt at kigge på, hvordan modtager man tingene, hvordan ændrer vi tingene inde i os selv, så vi måske kan få en større harmoni inde i os selv? Nå så skal vi ind og kigge på oprigtighed, og er vi oprigtige i vores ønsker, er det realistisk eller ej? Der er mange måder at kigge på det på, det er altid op til en selv. Men noget af det jeg har forandret, det er, hvis tingene ikke rigtig lykkes, så kan man give accept til det og sige, sådan ser det ud lige nu, så kan man vende blikket indad, indad mod sin højere bevidsthed og tænke på jamen jeg kan jo begynde at lægge mere energi ind i mine meditationer, få øje på dem og kigge på og meditere på hvad kvalitet vi mediterer på universets energi, og se hvad det vil bibringe til en selv.

Jeg ser mange gange, når det er svært, kan være svært for andre, for forskellige så kig indad, kig indad mod sin højere bevidsthed, ligesom få kontakt med sin højere bevidsthed så oplever man ligesom, at tingene bliver opfyldt inde i en selv, de ting man havde som ønsker i sin personlige opfattelse, og lykkes det ikke rigtigt når man mediterer, så gå indad mod sin højere bevidsthed, så bliver det mange gange, jamen så lykkes det jo på en forunderlig vis, der er bedre, end det jeg kunne forestille mig i min personlighed.

Der vil jeg gerne, I lige kigger på inde i jer selv, hvornår I møder ting i jeres ydre liv, som ikke passer helt korrekt, til det I ønsker, og så se på hvordan reagerer jeg på det, og se på jamen kan der være et højere formål, med den position jeg sidder i lige nu, end det jeg lige umiddelbart ser, eller lægger jeg omgående min bevidsthed ind mod sjælen, eller ind mod det åndelige liv, hvad gør jeg rent faktisk? Prøv bare at iagttage det og så giv det accept det I iagttager. Men man kan jo altid lægge det ind mod sin højere bevidsthed.

Når man lægger det ind mod sin højere bevidsthed, så får man en større livsfylde i sin dagligdag, man kan mærke, der er noget, der støtter en konstant, og det er ens højere bevidsthed.

Jeg kan huske i starten, da jeg begyndte på skolen her for 26 til 27 år siden, jeg fik jo altid at vide, ”det du laver der Peter, det kan ikke lade sig gøre, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det du laver.” ”Jamen hvorfor kan det ikke det?” siger jeg så. ”Jamen det er urealistisk.” Hvad var det, jeg ønskede? Ja det var, jeg ville udvikle mine healende evner, clairvoyancen, og så ville jeg arbejde med menneskeheden, arbejde med at hæve menneskeheden bevidsthed. Jamen have en arbejdsplads der hedder menneskeheden, for at hæve menneskeheden bevidsthed det er da urealistisk. Ja men bare man kan tage nogle af dem, så er det vældig

fint, fordi der er mange ting at gå i gang med. Så jeg mediterer på at udvikle clairvoyancen, mine healende evner, og så vidste jeg, der var ubegrænsede muligheder i menneskeheden.

Nå så var jeg så heldig, at jeg mødte en, der hed Bitten Clausen, tror jeg, hun hed og inviterede hende ud, og så fandt vi ud af, at vi lige skulle en tur ned til Sai Baba. Jeg havde set i mine meditationer, jeg kom et sted hen, hvor der var mange søjler mange andre forskellige ting i et fremmed land, det viste sig så, det var dernede. Så fandt jeg ud af, at når jeg mediterede på Sai Baba, så skete det sådan at en forunderlig vej, at ting de lykkes for mig.

Så tog vi ned en del gange med skolen til rejser med Sai Baba, for nogle var det en fantastisk oplevelse, det var jo dejligt at se, men det gav et indre ståsted i at meditere på det guddommelige, det var rigtig spændende.

Så efter det møde dernede, og det indre møde med Sai Baba, så kunne jeg mærke, der var noget, der styrkede mig hele tiden, der var noget, der fornyede mig. Det vil sige, at den livsglæde jeg prøvede på at opnå, som andre mennesker hvor det var svært, jamen så i stedet for at blive alt for skuffet så løber energien indad, fordi i det indre liv der var der ingen skuffelser, ingen frustrationer, der var bare et indre nærvær med min højere bevidsthed, og det gav frigørelse inde i mit sind, og det gav livsglæde.

Så efter de forskellige mange møder med Baba, så fik jeg udviklet evnerne med energioverførsler, hvor jeg der igennem kunne hæve menneskeheden bevidsthed, jeg kunne arbejde med deres sjæle, jeg fik indsigt i deres tidligere inkarnationer, så jeg arbejdede med deres nutid og deres fremtid og senere hen i menneskeheden bevidsthed, menneskeheden karma, der kom mange positioner, og mange ting jeg fik indsigt i. Det er lidt fantastisk at tænke på, at ligesom tiden går, så vokser den indre visdom, så er det, man siger, så vil man gerne prøve at realisere det og videregive det indre liv.

Det er altid svært at videregive det indre liv, for det man skal videregive til, det er ikke det samme, de er ikke samme sted, som jeg er, men de er på vej. Så når man siger, man arbejder med det indre og realiserer det indre liv, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi, når man fortæller de her ting, så er det altid en trossag for folk at tro på det, fordi man er ikke helt lige der endnu, hvor man måske gør det til sin egen livserfaring.

Kan det nu være rigtig, det han siger ham Peter? Eller er det bare noget, han siger, eller viser han det mange gange, at det er sådan. Vi kan sige, efter de ydre skuffelser, frustrationer der har, der er vist muligheden for at gå indad i det indre liv, i den ophøjede bevidsthed. Det der altid har været svært for mig eller er svært at se på, det er jo, at man kan give en retning til folk, så ved jeg godt, de har deres egen frie vilje til, om de vil gøre det eller ej. Og nogen gange så ser jeg, jamen nogle mennesker der er, de havde faktisk en anden karma, hvor de var bestemt til noget andet, end det de gør. Nogen gange skal jeg se til, kigge på folk jamen de gør det, de vil, og nogle gange kører de i forkert retning, hvor de måske dør for tidligt, og så sige jamen det er også en læreproces, og se på jamen det gør de, fordi de vil det, de selv vil. Men det er også glædeligt at se på, at der hvor man giver vejledning og inspiration, at de i virkeligheden kan flytte sig, få et bedre liv end det de havde før. Så der er mange glæder til, og mange ting at glæde sig over, forstå.

Så lad os meditere på kærlighedskilden i Guds hjerte, det har vi gjort før, og det kommer vi til at gøre mange gange endnu. Vi mediterer på **kærlighedskilden i Guds hjerte**. Det er også **nøgleordene** i dag, at vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte. Hver gang jeg hæver bevidstheden kollektivt for mange mennesker, så sker der altid modstand, en selvretfærdig modstand, det var bedre, de gav det en accept, en accept på at komme videre og komme ind fra en indre verden og en indre livsglæde.

Så vil jeg gerne ønske jer godmorgen og ønske jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)