

## Nr. 1055. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 12. august 2024

### Nøgleord: **Harmoni og forening.**

Goddag fru From det er dejligt, vi skal ses lidt senere i dag, det bliver hyggeligt. I dag er det jo torsdag den 12. august 2021, vi skal have morgenmeditation nummer 1055. Det er jo dejligt at høre og tænke på 1055.

Jeg var en lille smule ude i haven i går, det var rigtig hyggeligt. Så tænkte jeg på, når man går herude i haven, da tænkte jeg på, at vi mennesker vi lever i naturen allesammen mere eller mindre. Vi trækker i alt fald den samme luft ind, som vi har på vores klode, og vi er på vores klode for at lære nogle ting. Vores klode er en hellig planet, eller undskyld er ikke en hellig planet, og det er det, vi skal gøre den til at blive en hellig planet. Det er jo her, vi lever og trives, det er jo her, vi skal passe på vores klode og ikke over forbruge ressourcerne på kloden. Vi kan jo sige, at den tid vi har været her på kloden vi mennesker, der har vi drevet rovdrift på klodens ressourcer, det er ikke sådan, at vi giver meget til det, men vi forbruger.

Jeg tænker på, hvordan jorden så ud, inden menneskeriget kom ind, da havde den sin egen cyklus. Så kom vi ind som menneskeriget og skal udvikle os her. Den dag vi ikke er her mere på kloden, hvor vi går tilbage til intethed eller til sjælsbevidstheden, jamen så fortsætter jorden med at skal fungere. Jeg plejer jo altid at sige, at jorden er vores moder jord, det er vores mor. Så siger jeg, hvordan behandler vi vores mor, er det godt? Det kan vi jo ikke ligefrem sige. Kan vi gøre det bedre? Når man tænker på den samme luft og samme vandforsyning og det hele, vi er jo fælles om det hele menneskeheden og forbrug af den.

Når jeg så tænker på de her ting, så tænker jeg også på menneskerne. Mennesker det hører jeg jo med til, hvad gør vi med vores sind, vores tankesind? Ændrer vi på det, så vi kan være i harmoni med jorden, med vores klode, eller hvad er det nu lige, vi gør? Vi ved jo, hvis vi har et stykke jord, der er ufrugtbar, når vi begynder at bearbejde den og fjerner ukrudt og måske graver ukrudtet ned igen som gødning, så forbedrer vi kvaliteten på jorden. Vi mennesker vi prøver på at gøre jorden frugtbar, så vi kan arbejde med den, dyrke den og tage ressourcer ud igen.

Hvad med om vi gjorde det med vores tankesind? Vi begynder at forbedre os inde i os selv. Vi kan sige, at noget af det der ikke er frugtbar inde i os, hvor der er negativ energi, bekymring og irritation og sådanne nogle ting, det kan vi begynde at ændre på, vi kan forvandle de sider inde i os, hvis vi vil gøre det. Mange siger, "jamen det gør vi også," men gør vi det nu i den udstrækning, man er gearet til? Det der er vigtigt, det er jo at sige, at "vi kan gøre meget mere, end det vi selv tror, og 100 gange mere end vores mor tror, vores fysiske mor." Prøv at tænke på, hvis vi forvandler det og vores tankesind til at være sjælsstyrede personligheder og begynder at være meget mere i harmoni med kloden.

Jeg kan huske førhen, når jeg fældede træer, så havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg kunne mærke træets bevidsthed. Så gjorde jeg det, når jeg skulle have dem udryddet lidt eller mindre vækst, jeg skar dem ned, men jeg skar dem ikke længere ned, end jeg vidste, de kunne få lov at overleve, de kunne vokse igen. Det var ligesom, når jeg rev dem op med rod, så var det ligesom, jeg havde, jeg fik et tab inde i mig selv. Nogle gange siger man, det er godt at få det op med rod og det hele, men jeg skar det lidt længere oppe, så jeg kunne se, det kunne få lov at vokse igen, forny sig selv igen. Det betyder også, at vi mennesker skal forny os selv igen. Tænk på helbredelsens have, en have man kan helbrede sig selv og menneskeheden i, det er dejligt at tænke på, at vi har sådan en ting. Vi har jo altid det, at vi siger, at når der er gået et lille stykke tid, så finder man jo ud af at hov for hulen hvad skete der nu? Ja nu skete der det, jeg var ved at skrue op for lyden, hm, hm, ja der kan man se.

Forestil os når vi tænker på vores sjæl, vores solengel, hvis man så kigger lidt ind og siger, der er utrolig mange solengle her på kloden både i de indre og ydre verdener, kan vi ikke forene dem i en positiv energi? Jo det kan vi da godt. Skal vi så ikke bare gøre det så? Selvfølgelig.

Så vi mediterer i dag på, at vi er solengle, sjæle der er fyldt op med ren kærlighed, visdom, intelligens, ren kærlighed. Kærlighed, tillid, intelligens, og vi ved, vores natur er fyldt op med kærlighed. Naturen kan være i total harmoni, det kan være i harmoni med vores sjæle, med vores solengle. Vi kan sige, at alle de her naturkatastrofer der kommer, de kommer af, at vi forbruger for meget energi, at vi ikke tænker os rigtig om. Når man bruger sin selviske tankegang i sin personlighed, så forbruger man også kroppens ressourcer, så kommer sygdommene som noget positivt.

Vi mediterer i dag på, at vi er solengle, og vi mediterer på englene, planternes engle. Devaerne som står over de forskellige naturområder prøver ligesom at være solenglen, der er i kontakt, der er i harmoni med bjerg devaerne, skov devaerne, vand devaerne og andre ting, sol devaerne, det gør vi som solengle. Det er det, vi mediterer på i dag, vi prøver at lave en harmoni og forening. **Harmoni og forening er nøgleordene i dag.** Lad os begynde og gøre det her meditation, der er flere ting, vi kan tage fat i. I vælger selv det allerbedste for jer men gør det i harmoni med kloden, klodens devaer, klodens engle.

Når vi mediterer på, at vi er solengle, så mediterer vi også på kærligheden, kærlighedsværen i vores sind, kærligheden. Som solengle er vi kærligheden selv, vi kan lytte til, og vi kan inspirere. Når vi arbejder med vores have, lyster, genbruger og forbedrer jordens kvalitet, nu prøver vi at gøre det samme i vores legeme, vi omdanner begrænsninger til positiv energi, vi fornyer vores legemer, vi beriger os selv igen. Lad os fortsat arbejde med meditationen på den indre harmoni.

I dag der videregiver vi vores kraftords energi til vores klode, til harmoni i naturen og harmoni i vores eget sind.

Lad kærlighedslyset gennemstrømme os, menneskeheden og naturen, foren det i en stor kærlighedsenergi.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag i harmoni. Livsglæde, kærlighed, tillid, tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

Så glæder vi os til en dejlig darshandag, vi skal have i dag klokken 16 til 21. Der er stadigvæk ledige pladser, men god morgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)