

## Nr. 1044 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 1. august 2021

### Nøgleord: Ligevægtighedens ånd:

Godmorgen, i dag er det søndag den 1. august 2021, og det er lidt overskyet i dag, og der begynder at komme lidt gule blomster, gule blade på træerne, ja året det går hurtigt, men får vi lært noget også? Det som tiden går til.

Bruger vi bevidst den udvikling, vi har fået bygget op igennem årene, eller bruger vi bare havresien? Havresien hvad er det for en? Det er personlighedsopfattelsen. Bruger vi den? Er det den, vi skal regne på først, eller bruger vi i virkeligheden den visdom, vi har fået puttet ind? Bruger vi vores visdom, eller bruger vi begrænsningssiden? Det er et godt spørgsmål, men det er realistisk at kigge lidt på det.

Se, når man skal videre i sin udvikling, og energien skal køre lidt hurtigere, end den gjorde før, ja så kommer al begrænsning op til overfladen. Det skal de jo gøre, men man har jo selv ansvaret for at balancere det, man kan ikke bare skælde ud på læreren og sige, det er hans skyld, man har selv et ansvar. Tager man nu det ansvar bevidst?

I morges da tænkte jeg meget på det der hedder ligevægtighedens ånd, ligevægtighedens ånd, hvad er det? Er det sjælen? Vi ved jo at i sjælen ligger balancen i, men i ligevægtighedens ånd, fordi vi snakker om ånd, er det en åndelig dimension så, eller er det i stedet for en sjælelige dimension? Det er sådan et lille godt spørgsmål at kigge på. Er det sjælen vi snakker om, eller er det et åndeligt menneske vi snakker om? det vigtigste det er jo og trække bevidstheden ud af personligheden.

Se, når mange mennesker når de skal gøre noget nyt, så tager de udgang i deres personlighed, og lader personlighedsbegrænsninger se ud i verden. Når man lader personlighedsbegrænsninger gå ind og starte med de ting, ja så får man jo ikke opstemthed, til at yde det man skal, men så kan man få vrede, irritation og kritik i stedet for, for det ligger i sin personlighedsopfattelse. I sin personlighedsopfattelse der er det i, at når man skal gøre noget nyt og skabe nogle nye muligheder, så er vi nødt til at bruge sjælskræfterne, fordi ellers er der ingen bærekraft til at realisere det på. Man kan ikke realisere det ud igennem sin personlighedsopfattelse, det er der, man laver vrøvl, og man er uligevægtig, hvor man siger, man kan være helt opstemt på en gang, og så kan man bagefter gå helt i bund i energi.

Men ligevægtigheden skal være til stede i et hvert menneske, og det er det også, og vi har selv ansvaret. Hvis man er uvidende, så er det en ting, men der er faktisk ingen af jer, der er uvidende. I har arbejdet med det i meget lang tid, så vi kan jo sige, at det gamle mønster der ligger inde i en selv, som siger ”jamen nu skal de der mønstre ændres, vores opfattelse skal ændres, vores positivitet skal fungere, livsglæden skal fungere.” Nogen mennesker giver altid andre mennesker skyld, men hvorfor gør de det? Er det fordi, man glemmer at se skønheden i alting, glemmer man at se mulighederne? Eller kan man slet ikke se muligheder? Der er forskellige spørgsmål i det.

Men det der er vigtigt, det er at arbejde med ligeværdighed, rummelighed, kærlighed. Vi snakkede i går om kærlighed, rummelighed, tillid, kærlig forståelse noget i den retning. Nogle gange så kan vi opstramme os til og være i kærlighed og gode, men når vi er noget af det hele tiden, så er det en helt anden situation, at det er kærligheden, der hænger sammen med ligevægtighedens ånd. Ligevægtigheden, ligeværdighed.

Jeg kommer altid til at tænke på, at når man underviser, så spekulerer jeg altid på at sige, nå undervisning kan den give det, at den kan give balance i folk, kan det skabe nye muligheder? Jeg skal bruge meget, meget energi

nogle gange, til at neutralisere de sårede sider inden de kan begynde at skabe med deres evner. Men tænk på hvis man ikke skal bruge så meget energi der, men man arbejder bare med skaberkraften, og man arbejder for Hierarkiet og for planen for at hæve jordens bevidsthed. Lad os nu tage arbejdstøjet på, så gøre det vi er gearet til, i stedet for at tage personlighedsopfattelsen. Personlighedsopfattelsen er adskillelse, adskillelsen er ikke ligevægtigheden, det er modsat. Vi kan jo sige, at vi ønsker, at ligevægtighedens ånd skal fungere hver dag, ligevægtigheden, ligevægtigheden inde i os.

Vi mediterer på, at vi er ved at udvikle os til ligevægtighedens ånd, men for at gøre det så er vi nødt til at se på, hvad vi skal sætte i balance. Men det er en god ide, at I tager afsæt i vores begrænsninger, for det giver depression. Lad nu ligevægtighedens ånd træde igennem og være den indre balancemaster, tale om sjælen, løfte jer ud af begrænsningen.

Nogle gange når jeg remser op, hvad der skal forvandles i et menneske, så vil man faktisk ikke ændre på det, personligheden vil ikke, men sjælen ønsker det.

Vi mediterer i dag på ligevægtighedens ånd, ligevægtigheden.

Vi mediterer i dag på ligevægtighedens ånd.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til os alle ammen og ønske jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)