

Nr. 1041. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 29. juli 2021

Nøgleord: **Kærligheden i vores hjerter.**

Good morning. I dag er det jo en ny dag, det er vist torsdag i dag, så vidt jeg kan huske, kan det være rigtigt, at det er torsdag i dag? Ja det er torsdag den 29. august, er det august? Næ det er juli, og vi skal have morgenmeditation 1041, så vidt jeg kan huske, jeg tror nok da, og det er en smuk dag i dag, solen skinner, og vi bliver i solskinshumør, det er jo dejligt. Okay.

Se, i går snakkede jeg lidt om Sai Baba, en hel del, det er jo dejligt. Når man snakker om Sai Baba, så er det jo ligesom, man er ved Sai Baba og får hjælp af Sai Baba, det kunne jeg tydeligt mærke i går.

Jeg tænker sådan på, vi siger sommetider, du skulle prøve at være i mit sted, med mine ting, og de ting man har og sloges med. Tænk nu på, at hvis vi nu var i Sai Babas sted og sådan at være allestedsnærværende og kunne hjælpe rigtig mange mennesker på en gang. Jeg synes, det er fantastisk, når jeg snakker med Sai Baba sommetider, tænk på han kan snakke dansk med mig uden problemer, og jeg kan forstå, hvad han siger uden problemer, selv om man taler hans sprog, så opfattes det alligevel som dansk.

Prøv nu og tænke på at hvis vi kunne bytte legeme med Sai Baba, at vi en dag kunne gå sådan i hans legeme, og vi kunne, han kunne få vores legeme. Prøv at tænke på hvordan det kunne være at få så meget udvidet inde i os, lille os. Prøv at tænke på, man kunne være Sai Baba, man kunne låne hans legeme bare et døgn, det kunne da være fantastisk, at være en Kærlighedsavatar bare et døgn.

Lad os prøve at forestille os, vi bytter legeme med Sai Baba, og vi går der, og er i Sai Babas krop. Vi har lånt hans krop, vi har lånt hans bevidsthed. Kan det lade sig gøre sådan nogle ting? Det tror jeg faktisk, det kan, fordi vi er dybest set guddommelige inde i os selv.

Når vi tænker på, vi har Baba i vores hjerter, jamen så kan han jo også være i hele vores legeme. Vi kan stå som Baba nede på darshanpladsen og lave darshan til tusindvis af mennesker. Vi kan materialisere, vi kan skabe indre forståelse og klarhed fuldstændig, fordi vi har lånt Babas legemer, og til gengæld har han lånt vores legemer. Det vil sige, vores legemer er blevet ladet op af Baba, og vi får indsigt i Babas verden.

Jeg kan huske for mange år siden, undskyld, da vi havde skole, da kan jeg huske, der var nogen af eleverne, der havde det rigtig dårligt. Så sagde jeg til en, ”ved du hvad, jeg har en trøje på, og den er opladet godt med energi, den låner du,” siger jeg så, ”den kan du godt have på i dag, når du er på skole.” ”Jamen mit tøj det er alt for lille til dig.” ”Jamen det gør ingenting,” siger jeg så, ”du låner bare trøjen her.” Så lånte hun den trøje. Så blev hun så glad, så glad og opstemt på alle mulige måder. Vi gik ned i haven der, derhjemme, og jeg opladede noget af den jord, vi gik på og sagde, ”stå lige her med min trøje på og forestil dig noget af det arbejde jeg laver og se glæden i det.” Så det var ikke mit legeme, hun lånte, det var bare min striktrøje. Næste dag hun kom på skole, så havde hun fundet nogle gamle trøjer derhjemme, der var lidt for store til hende og lidt for små til mig, så sagde hun, ”kan du ikke tage dem på her i dag, så vil jeg gerne oplades, med den energi du har?” Jamen det gjorde jeg så. Så var der mange i den periode, der kom med deres tøj, og jeg opladede deres tøj med kærlighed, tillid og forståelse, det havde en god virkning på deres legemer, en rigtig god virkning.

Så hende jeg havde arbejdet med først, så kom hun til at vaske hendes trøje. ”Jamen ved du hvad, hvad skal jeg nu gøre, nu har jeg vasket min trøje?” ”Jamen tag den da på igen, hvorfor skulle den ikke stadigvæk virke.” ”Jamen nu har jeg vasket den.” ”Ja, det er din tro, det handler om, hvis troen er i orden, så virker trøjen stadigvæk.” Det viste sig også, at det gjorde trøjen, den virkede stadigvæk.

Hvis nu vi har tro og tillid til det guddommelige, og vi arbejder for det guddommelige, jeg plejer altid at sige, jeg er ansat af Hierarkiets mestre. Det betyder, man har en opgave, man hjælper de store, så får man hjælp af de store, så får man medvind. Man har en følelse af, at alting lykkes for en, i stedet for at alting ikke lykkes.

Vi mediterer på og visualiserer, at vi har lånt Babas legeme i dag, kun Babas legeme, hans sind, hans væremåde. Hvis nu vi synes, det er for stort det her, så lad os meditere på, at vi er i nærheden af Baba, og så tænk på de ting vi bad om, vi gerne vil have hjælp til. Mange af de ting er løst for mange år siden, men vi kan stadigvæk være en forlængelse af Babas bevidsthed på et eller andet niveau. Det kunne være dejligt at være det i dag og i al fremtid. Så vi mediterer i dag på Sai Baba en guddommelig Avatar.

Jeg vil lige sige mit kraftord her, ”jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi.” Jeg arbejder med jer på skolen, for at udvikle jer til ledere i den næste rodrace, evnerne er tilstede.

Forestil jer I begynder at anvende jeres evner. Nogen gange når I har siddet foran mig med jeres ønsker, I ønsker jer de forskellige ting, læg nu bevidstheden fast på det så er der mulighed for, jeres ønsker sker.

Gå inde på tempelpladsen, det indre tempel, den ene af healeren han havde en helt speciel oplevelse med at hjælpe mig, dybest set det guddommelige inde i ham selv skulle legemliggøres igennem kærlighed. I det øjeblik at se på er man er i overensstemmelse med de ting, som er blevet vist på et tidligere tidspunkt. Gør vi det vi skal, eller hvad gør vi?

Vi mediterer i dag på Sai Baba, en guddommelig Kærlighedsavatar. Forestil jer de ting, de dage vi har været allermest lykkelige, lykkeligheden, lyksaligheden ligger i vores åndelige liv, i vores åndelige liv ligger Baba, i den åndelige kærlighed.

Vi mediterer i dag på Sai Baba, Kærlighedsavataren.

Husk på at vi har skole lørdag, søndag, og der er mulighed for opfølgning på jer, der går på trinnet, så I er velkomne.

Nu skinner solen i dag.

Så vil jeg gerne sige godmorgen i dag, godmorgen og hav en fantastisk god dag i dag med kærligheden i vores hjerter. **Kærligheden i vores hjerter, det er nøgleordene** i dag. Godmorgen til alle. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk