

Nr. 1038. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 26. juli 2021

Nøgleord: At leve i taknemmelighed, livsglæde og kærlighed.

Godmorgen, det er i dag en ny dag, en dejlig dag, det er mandag den 26. juli 2021, og vi skal have Morgenmeditation nr. 1038.

Hvad skal det så handle om i dag? Ytringsfrihed kom jeg til at tænke på, ja, hvad er det for en mærkelig størrelse, ytringsfrihed, ja er det hensigtsmæssigt, hvis man ikke taler fra sjælsbevidstheden? Nej det springer vi over, jeg tror, vi tænker på det gode vejr, vi får i dag, når vi har fået lidt regn i aftes eller i ihvertfald i nat. Det er rigtig dejligt til haven, så kan vi komme ud at slå græs igen, hvis det er det, vi ønsker. Det gør vi nok.

Jeg kom til at tænke på, at her i weekenden er der skole, det er en god ide at komme så mange som muligt til stede her og få indspark og undervisning, så der er noget at glæde sig til.

Vi skal se lidt på, hvad vi glæder os til de her dage, hvordan vi har det med at glæde os til noget nyt, noget vi ikke kender endnu.

Hver eneste dag har vi en dag, der ikke er udlevet endnu, men en dag man kan glæde sig over at sige, at i dag kan jeg nå mange positive ting. Det kan strømme en mængde livsglæde igennem mig i dag, og den livsglæde kan jeg videregive. Jo mere livsglæde man giver på arbejdspladsen og sig selv, hvis man arbejder alene på arbejdspladsen, så kan man lægge en masse livsglæde ind, fordi man værdsætter sig selv, og værdsætter de mennesker man skal møde i løbet af dagen. Det er dejligt at tænke på, at vi kan lægge en masse livsglæde ind til os selv, en masse kærlighed og kærlig forståelse. Det er supergodt at tænke sådan. Tænk på, at vi har mange muligheder hver eneste dag, så livsglæden kan komme op at stå.

Det jeg altid har tænkt på, når jeg arbejder med helbredelse mm med folk, det er, at de har haft problemer en stor del af deres liv, så får de en helbredelse, så hører man aldrig til dem mere. Jeg kan huske nogen med nakker og en hel masse ting, og de havde så ondt altid, så rettede man det lidt i deres æteriske legeme og ser udstrålingen gennem deres legemer, ser hvilken energi der skulle have været der i stedet for, og så lægger man den type energi ind som helbredelse, og så ser man, de bliver helbredt. Men hører man så mere? Ikke det mindste. Når man er helbredt, så er man sådan set ligeglad. I stedet for bare at være glad og give glæde fra sig, så fortsætter man bare i de gamle mønstre igen.

Nå, det er godt, at der er ingen af jer, der gør det, det er bare noget, man snakker om, det er ikke virkeligheden for jer. Men jeg har lagt taknemmelighed ind, så igen skal vi arbejde med taknemmelighed, taknemmelighed, livsglæde og medfølelse. De tre ting, taknemmelighed, kærlighed og livsglæde, det skal vi meditere på i dag. At leve i taknemmelighed, livsglæde og kærlighed, tænke på at man har et liv, hvor vi kan være taknemmelige hver eneste dag, hvor vi kan udvikle nye evner, nye kvaliteter. Taknemmelighed, livsglæde, kærlighed. Tænk på vi kan modtage kærlighed, og at vi kan videregive kærlighed.

Vi mediterer i dag på taknemmelighed, livsglæde og kærlighed og udholdenhed.

Vi mediterer i dag på taknemmelighed, livsglæde og kærlighed.

Om vi kan være taknemmelige, om vi kan få kærligheden og livsglæden til at fungere, og hvordan vi videregiver de tre ting her. Taknemmelighed, livsglæde og kærlighed. Jeg tror også, jeg nævnte udholdenhed.

Så ønsker jeg jer en fortsat god dag med masser af taknemmelighed, kærlighed og livsglæde. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk