

## **Nr. 1031. Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 19. juli 2021

**Nøgleord: Kærlighedens gode gaver.**

Godmorgen. Vi kan ikke rigtig komme udenom det, vi er nødt til at snakke lidt om kærlighed, det er en god ting. Mange søger kærligheden hele tiden udenfor sig selv, men kærligheden er jo inde i os. Kærligheden er dybt inde i vores hjerter. Kærligheden er Gud, så den går vi med inde i os selv. Så man skal søge det inde i sin højere bevidsthed i stedet for ønsketænkning. Ønsketænkning vil vi undvære det. Det er dejligt med lidt ønsketænkning, man kan skrive de kvaliteter op, som man ønsker, den fremtidige partner skal have, gode egenskaber. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg var blevet alene, da min gamle kæreste valgte at tage en anden mand, det syntes hun var meget nemmere. Det gjorde hun ikke i lang tid, så fik hun en ny mand, og en ny mand igen. Sådan er det nogen gange.

Da kærligheden ligger inde i os selv, er vi i stand til at give kærlighed til os selv og andre og lade kærligheden strømme fra os. Så vil vi møde kærligheden, hvis vi er parate til kærligheden. Vi skal også være parate til at sige, hvad vil vi ofre af gamle begrænsninger for at få parforholdet til at fungere. Det er vigtigt at tænke på, at kærligheden er inde i os. Men vi skal anvende vores kærlighedsenergi. Mange bruger ikke kærlighedsenergien, de bruger begærlivet. Men når vi har fat i, hvad den anden skal indeholde af gode kvaliteter, vil vi give de samme muligheder til en ny partner, eller vil vi give de samme muligheder til en partner, vi har på nuværende tidspunkt? Det er spændende at tænke på, at kærligheden er inde i os, det betyder så, at kærligheden kan komme, når man mindst venter det. Men er man så parat til kærligheden, kan vi tage imod kærligheden uden forbehold. Hvis vi nu springer over forbeholdene med de gamle erfaringsmønstre, og bare tager kærligheden til os, så bliver det utroligt spændende at se, hvad spontaniteten udvikler, kærlighed, tillid og kildevand.

Vi skal meditere på kærlighed, tillid og kildevand, en kilde af ren kærlighed, man kan drikke af kilden af ren kærlighed. Det kildevand har en speciel egenskab, det er fyldt op med kærlighed. Det prøver vi at meditere på i dag og give accept til også, selvom man skal fylde år i dag eller i morgen, så se om I kan få kærligheden til at fungere. Kærlighedens kildevand.

Man kan også lukke øjnene og meditere på kærlighed, tillid og kildevand. Forestil jer I træder ind i kærligheden, i tilliden og drikker af tillidens vand. Tilliden i forandringen. Forestil jer I bliver gennemstrømmet af Helligåndens energi. Jeg giver jer en overførsel af Helligåndens energi og bevidsthed, og I har tilliden til det. Vær bevidste om, hvad der vil ske inde i jer. Det der sker inde i jer, kan man se som et spejlbillede i kildevandet, det der er usynligt for jer kan blive synligt i kildevandet, i kildevandets overflade. Kærlighed, tillid og kildevand. Vi mediterer på kærlighed, tillid og kildevand og forestil jer, I sidder foran mig og får en åndelig energioverførsel, en overførsel med Helligåndens energi. En dåbsproces i hjertet og forestil jer I modtager en sådan dåb og får den indre opklarethed og den indre oplysthed. Synk ind i den bevidsthed og tilegn jer det lige nu og husk at kærligheden kommer indefra. Kærligheden kommer fra vores højere bevidsthed. Kærlighed, tillid og livsglæde.

Forestil jer her til allersidst, at I går nede i Peters Kirken i Rom og går under kuplen og mærker Herrens velsignelse. Lad Herrens velsignelse hvile over os og bevare os, opløfte os og inspirere os. Modtag alle Herrens velsignelse. Jeg ønsker jer en stærk og fredfyldt dag i dag fyldt op med kærlighedens gode gaver.

**Nøgleordene er kærlighedens gode gaver.**

Godmorgen til alle jeg ønsker jeg en fantastisk god dag i dag. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)