

Nr. 1029 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 17. juli 2021

Nøgleord: Villighed til forandring.

Godmorgen i dag tager vi lige en ny dag lørdag den 17. juli 2021. Vi skal have morgenmeditation nummer 1029, det er godt nok. Jeg vil gerne lige sige tak, til de mange elever der var her i går på skolen, og tak for en god dag, det sluttede godt i fælles harmoni, livsglæde og kærlighed. Det er det eneste, man kan ønske sig.

Prøv nu at tænke på at når man er i sin ophøjede væren, der er det jo dejligt at være, og det var dejligt, hvis man kunne være der hele dagen, det var det allerbedste. Men der er jo altid sådan, at vi er jo mennesker, som er kørt på efterligning, så vi efterligner altid det tunge stof, det er nemmest at tilegne sig. Det vil sige, der hvor der ligger angst og frygt, blokeringer, skyldfølelse og had og alle de ting, det er nemmest at efterligne. Når man så begynder at efterligne de ting sådan helt automatisk, så begynder man at blive de ting, man efterligner så efter, så lever man igennem de systemer, i de gamle systemer hvor der kan ligge modvillighed, modvillighed på forandring. Modvillighed er en undertrykkelse af en gammel vrede, man kan ikke komme ud med der, så ligger den og bliver undertrykt der. Det betyder så, at der vil komme til at være en modvillighed på at lære noget nyt. Det er godt at tænke på det, men det jeg kunne ønske mig, det er jo, når man lukker op til ideernes verden og kan være i iderigdommen, at man nu noterer sine ideer ned med det samme i sin meditation og inspiration, og så sige okay at de nye ideer vi har der, da vil vi erstatte de gamle mønstre, vi har i vores liv med nye ideer og nye inspirationskilder. Det vil være godt at gøre det.

Nu for eksempel det vi lavede i går til sidst, og sluttede med den bevidsthed der ligger der, ja det var jo rart at køre videre med det, men der er jo det i det, at når vi er på de højere planer, så er det ligesom en brændende ild, der ligger derinde, hvor at man kan fungere med det samme på tingene. Men den ild den brænder jo også ideerne væk igen, og ilden kommer af, at personligheden gerne vil have indflydelse med det samme på, hvad man laver, og den er jo vant til at være der personligheden, så den vil have sine ting, man kan sige sin del af kagen, den energi der er lige kommet frem i en ophøjede energioverførsel. Så vi har jo hele tiden det at bekæmpe med, at når vi ikke holder energien i det nye sin ophøjede bevidsthed, så tager personligheden med det samme og svækker os. Men vi kan eliminere den svækkelse og den stress og den angst og frygt, sygdom, det kan vi eliminere i at blive ved med at være meditativ, begynde at oplyse, opleve vores sjæls hensigt. Det der er meningen med vores liv er at lægge energien ind i det, så glæde os over fremgang, fremgang, kærlighed og tillid. Det er det, man kan, det er det, man kan dele med andre, det er bare supergodt. Jo mere I deler kærligheden fysisk med hinanden, jo mere fremgang er der. Men der skal meget til, og det skal gøres mange gange, så det er rigtig godt at kan se og forstå det. Okay.

Hvad mediterer vi så på i dag? Det vi har villigheden til fremgang, villigheden til fremgang, hvor vi bliver fyldt op med inspirerende tanker og kommunikation, det er det, vi mediterer på i dag. Villighed til forandring, opbyggende tankeformer og videregivelse af den indsigt vi får. Så vi bygger et flow op inde i os selv, et flow hvor vi kan udtrykke kærlighed. Vi mediterer i dag på villigheden i forandring, på den positive energi der blev bygget op på skolen i går aftes, den forening af livsglæden og kærligheden.

Det der altid er godt, det er at prøve at højprioritere sit indre liv, lad det ligge i højprioriteringen i stedet for det sekundære. Så går meditationen videre over i, at Gud ser mig. Det vil sige, vores handlingsmåde og vores opfattelse bliver vi iagttaget på, og hvad vi videregiver. Vi mediterer nu på, at Gud ser mig, og så går vi videre i vores medita-tion og begynder at glæde os over, vi skal have en dejlig darshandag i dag på skolen, med efterfølgende musik og dans, vi får livsglæden op i højt humør.

Så vil jeg ønske jer godmorgen og ønske jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med.
Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk