

## Nr. 1027. Godmorgen til alle.

### Morgenmeditation torsdag den 15. juli 2021.

#### Nøgleord: Livsglæden, vi er Herrens sendebud og hvid magi.

Godmorgen. I dag er det jo torsdag den 15.

juli 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 1027.

Så det er i dag hvor vi starter sommerskole, darshanundervisning, meditationer, energiarbejder, højt humør, dans og musik. Det er blevet en dejlig tid, hvor man kan lære hinanden at kende lidt dybere på de indre planer.

Vi har det altid sådan, at når man arbejder i dagligdagen, så arbejder vi hele tiden på at få de forskellige mennesker med i udvikling, det er noget, der ligger naturligt til en, når man kommer hen på noget hen på sin udviklingsvej, at den bror eller søster som mangler at komme med, med i sin udvikling i forhold til det der er karmisk bestemt, ja så bliver man jo ved med at arbejde med at sige, ”okay lad os komme fremad” Det er sådan et løfte, man har lavet tidligere til sin egen sjæl, sin højere bevidsthed, sige okay vi skal have dem allesammen med til en gruppefusion og en gruppekærlighed. Det er dejligt at have det for øje og tænke på, at det der sker og glæden i at gennemføre det, den er stor, og se hver eneste trætte pilgrim begynder at vokse indadtil, og begynder at virke udadtil, det fornyer livsprocesserne og livsglæden i en selv. Noget af det der er vigtigt at arbejde med, det er livsglæde, kærlighed og tillid, livsglæden. Mange gange kan det knibe lidt med livsglæden, fordi arbejdsopgaven er kæmpestor, man bliver slidt. Men det er vigtigt at komme videre med livsglæden, det er livsglæden, der holder det hele i gang, livsglæden forandrer det indre liv. Vi skal jo tænke på, vi er Herrens sendebud, det betyder, at når vi er Herrens sendebud, jamen så skal vi selvfølgelig snakke om himlen, himmeriget, kærligheden, tilliden, kærlig forståelse.

Vi mediterer i dag på livsglæden, og vi er Herrens sendebud og så på hvid magi. **Livsglæden, vi er Herrens sendebud og så hvid magi. De tre ting er også nøgleordene** i dag, for at komme lidt videre med sig selv.

Jeg vil lige tilføje lige her at sige lidt af mit kraftord. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Jeg ser den guddommelige manifestation inde i jer, fordi I er Herrens sendebud, jeg ser jeres forandring, jeg ser det, der er forudbestemt i jeres liv. Jeg prøver at koble jer til, hvad der er karmisk bestemt tidligere, og til de aftaler der er indgået med jeres højere bevidsthed, inden I er kommet i inkarnation, for ligesom at hjælpe jer med at holde fast i ting, som ligger her og de aftaler. Det er ikke noget, personligheden ved det mindste om, men det er aftaler, der er indgået på sjælsplanet, inden man kommer i inkarnation, det er noget, der ligger forudbestemt. Det der glæder mig meget, det er at se, når det lykkes for folk at komme lidt i kontakt med noget af det, der er deres livsopgave.

Vi mediterer i dag på livsglæden, vi er Herrens sendebud og så på hvid magi. Hvid magi hænger sammen med den skabende intelligens, som ligger i Sollogos bevidsthed. Vi mediterer på livsglæden, vi er Herrens sendebud og hvid magi, det hænger sammen med Sollogos skabende intelligens, det er det, vi mediterer på, og det vil glæde os i dag.

Det der er vigtigt, det er at fordybe sig i arbejdet, i det åndelige arbejde.

Når I mediterer prøv så at holde bevidstheden fast, på det I mediterer på, ikke lade tankerne flyve til alle mulige byggeprocesser hvad I er i gang med, men hold fast i det I er ved at arbejde med, stille og roligt og med sund fornuft.

Vi mediterer i dag på livsglæden, og vi er Herrens sendebud og hvid magi, som hænger sammen med Sollogos skabende intelligens.

Jeg vil lige sige mit kraftords energi igen og bevidsthed, det kan være, der er nogen ting, der fænger i den inde i jeres meditation lige nu. ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, til udvikling af nye rodracer, hvor det er intuitiv bevidsthed, der er gennemstrømmende i menneskehedens udvikling.” ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Det kan være, noget af det jeg siger her, kan være opbyggende i jeres meditation eller kan være hjælpestof til forståelsen at livsglæden og være Herrens sendebud og hvid magi.

Og mens jeg mediterer med jer, så ser jeg faktisk en stor hvid væg, i den væg udspiller der sig det, at alle jer der mediterer samtidig med mig, så ser jeg jeres indre liv på den hvide væg, som små film der udspiller sig på en gang, meget interessant at se på. Der er en stor glæde i at kan se jeres tidligere inkarnationer samtidig. En synlig forventning her.

Så ønsker jeg bare at sige godmorgen til jer allesammen og tænk på en dejlig dag vi skal have her igen, torsdag den 15. juli 2021, indledende darshandagene i dag. Godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)