

Nr. 1016. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 4. juli 2021.

Nøgleord: **Kærlighedskilden i Guds hjerte.**

Godmorgen igen, der er problemer med opstart i dag. Se i dag er det jo søndag den 4. juni 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 1016. Okay.

Se nu har vi her en dejlig ny dag. Det er tåget her omkring mig, men det skal nok blive godt vejr, det er det altid blevet endnu, og vi ved jo, det er en ny dag i dag, det vil sige, det er en dag, vi ikke har oplevet før, vi har ikke gennemlevet den før, vi skal til at gennemleve dagen i dag. Vi kan glæde os over dagen, vi kan putte alle de positive indstillinger ind, vi har i den her dag. Vi kan leve i nutiden, vi kan putte glæden ind i nutiden, vi kan ikke leve i fortiden mere.

Hvis nu vores forældre de lever næsten altid i fortiden, de kan næsten aldrig huske de ting, der har været for et par dage siden, men de lever i fortiden. Og i fortiden der var det altid så skønt, så skønt på alle mulige områder, det var så dejligt i fortiden, men det er jo stadigvæk fortiden, og vi lever altså i nutiden.

Så hvis vi lever her i nutiden og putter alle vores positive egenskaber ind i nutiden og prøver at udsende vores positive kvaliteter, hver eneste dag glæde os i at i dag kan vi skabe noget nyt, vi kan forholde os til fortiden i det gamle parforhold, det gamle job, alting. Især kan vi sige, noget af det var godt i fortiden, og noget af det det trængte til forandring, forandring. Så det der er vigtigt, det er at slippe fortiden. Hvis man skal ønske sig tilbage til fortiden hele tiden, så er der jo ingen fremtid. Det vil sige, det er svært at elske sig selv, det er svært at elske sig selv og leve i fortiden. Mange mennesker har overhovedet ikke holdt på sig selv i fortiden.

Når vi kigger tilbage, eller jeg kigger tilbage på mit liv, så er der mange ting som helt ungt menneske, jeg tænkte på, det gør du alligevel ikke i dag Peter, du er ikke i byen hver aften, eller hver anden aften, eller sådan ting.

Jeg havde en kunde, der sagde til mig engang, ”Peter det eneste der er galt med dig, du tror hver aften, det er lørdag aften, og hver lørdag aften det er nytårsaften.” Så hun fortalte mig, at jeg gik lidt for hårdt til den på alle mulige områder. Jeg var jo ung, jeg syntes, vi kan godt nå det hele, vi kan nå alt på den samme tid. Men når man lever så intenst med alle ting, så er der noget, man forsømmer, det kan være, det er kærligheden. Hvis nu man aldrig har fået kærligheden som barn, så leder man jo efter det i sig selv og i andre, få kærligheden.

Den kærlighed jeg fik var altid betinget, en betinget kærlighed. Jeg skulle arbejde virkelig virkelig hårdt for at få min fars accept, for at få kærlighed. Jeg skulle dygtiggøre mig og faktisk være lige så stærk som en voksen mand. Jeg var 12 år gammel og kunne yde det samme, så fik jeg min fars accept. Men hvorfor var det nu lige, at det var sådan? Det var fordi, at min far han oplevede nøjagtigt det samme med hans far. Det vil sige, når han dygtiggjorde sig faktisk alt for tidligt, hvor man skulle have haft en barndom med kærlighed, tillid og forståelse, den var ikke tilstede. Men man kan se tilbage på den, så den eneste skole der var i den, det var, at jeg kom til at holde ud dengang for at skabe nye relationer meget hurtigere end ellers, jeg var nødt til nytænkning dengang meget hurtigere. Det er så en fordel i dag, at man kan nytænke med det samme.

Jeg kan kigge på en tekst, og så se hvad teksten indeholder. Man kan se en fremtid i det, man læser. Hvis man læser med sjælens hensigt, så er vi i fremtid i alting, så kan man skabe en balance, harmoni med sin egen sjæl, og i sjælen der ligger friheden, friheden ligger i sjælsbevidstheden. Det er en god ide at tænke på, at friheden er sin sjælsbevidsthed, personligheden kan ikke finde den, den vil altid lede, og den vil altid have kontrol. Angsten,

frygten og jalousien ligger i personligheden, men kærligheden, tænkning og nytænkning lige nu og lige her der ligger noget andet. Når vi trækker på det gode i universet, trækker på Guds bevidsthed og videregiver Guds bevidsthed, så lever vi i nuet, vi lever i fornyelsesverdenen.

Vi ved, hvis vi søger job, så kan der ligge jobtyper til os, der er meget bedre, end det man havde tidligere. Men mange mennesker frygter fremtiden, for de tror ikke, der er nye ting til en. Der er altid noget nyt, der bliver givet en ny indsigt, en ny visdom, noget vi kan glæde os over hver dag.

Noget af det der altid er godt er, at I får en god healing, fordi får man en healing, så trækker man sig ud af sin personlighedsopfattelse og ind i sjælelig, åndelig opfattelse, man går ind i nutiden ind i fornyelsesenergien. Vi rækker vores bevidsthed ind mod kærligheden i Guds sind og lever i nuet her og i kærligheden i Guds sind. Kærligheden i Guds sind ligger inde i vores hjerter, inde i vores sjæle, det er det, der fornyer os. Kærligheden og fornyelsen kommer indefra, den ligger ikke i fortiden, der ligger altid noget af det positive i fortiden, men vi er bare ikke i fortiden mere. Vi bliver nødt til at søge fremad og sige, hvor står vi henne i dag? Vi har muligheder, store muligheder, store kreative udfoldelser der ligger og venter på os.

Så i dag skal vi have en dejlig undervisningsdag, og i morgen skal vi have en darshan undervisningsdag, der har vi nogle få ledige pladser tilbage til i morgen til en darshan aften. Så det er dejligt at tænke på, at vi kan forny os. Hver darshan aften er en fornyelse, hver skoledag på Healerskolen er en fornyelse, vi fornyer os.

Vi begynder at bruge noget af rumbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Vi har gode evner, vi skal tro på vores evner og kvaliteter, vi kan gøre en forskel hver dag.

Vi skal huske, vi har kun lånt vores krop, det er ikke vores krop, den tilhører Gud. Det er indlysende, fordi vi kan ikke selv bestemme livslængden, det er først, når man bliver meget mere lig de guddommelige gennemstrømninger, så kan man være medvirkende til at selv bestemme sin livslængde, fordi så har sit liv et formål, at den lever i et guddommeligt tjenestearbejde. Så kan man endda få muligheder for at leve hernede i næste inkarnations udvikling, hvis det er det, man ønsker. Hvis vi er rene i hjerterne, oprigtige, kærlige, så kan vi selv holde på den næste inkarnations visdom, vi skal lære.

Vi mediterer i dag på Guds kærlighed, kærligheden i Guds hjerte, det er nøgleordene i dag, **kærlighedskilden i Guds hjerte**. Når vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, og vi tænker på vores kraftord, og villigheden i forandringen, leve i nuet, og skabe en ny fremtid.

Jeg har altid set, at når tingene de bliver bedre, end det det var før, hvorfor nu det, gøre det? Det er fordi, man formår at lægge mere kærlighed ind, hvorfor lægge mere kærlighed ind? Det er fordi, vi vil befri os for mange af vores gamle begrænsninger. Hør nu her de gamle begrænsninger noget af det der fyldte i fortiden, som ikke var hensigtsmæssigt, har vi forvandlet til kærlighed. Det er det eneste, vi skal bruge fortiden til, det er at ændre vores begrænsningstanker fra vores fortid til at skabe intuitiv bevidsthed med. Havde vi ingen fortid, så kunne der ingen nutid skabes på en måde, men på den anden måde så kunne man sige, man blev født på ny i dag.

Jeg tænker på Guds kærlighed og legemliggør Guds kærlighed i en indre harmoni, livsglæde og tillid. Vi skal lægge vores bevidsthed i det, så ligger fornyelsen her, men der er altid det, der hedder videregivelse, vi videregiver med oprigtighed, kærlighed og tillid.

Men vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte. Vi mediterer i dag på kærlighedskilden i Guds hjerte og videregiver kærligheden, vi fornyer vores bevidsthed, tager en ny dag i tjenestearbejde, i ophøjethed, i kærlighed.

Nøgleordet er kærlighedskilden i Guds hjerte.

Forestil jer vi kan være et moment af ren kærlighed, visdom og tillid, et moment, et fundament også, vi kan fundamentere det inde i os kærligheden, tilliden, overbærenhed, barmhjertigheden, harmoni, skaberkraft, nådens lys, alt kan blive en realitet for os hver dag og i al fremtid.

Godmorgen til alle, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og en god skoleundervisning til jer i dag, og en god darshan aften i morgen mandag den 5. juli. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk