

Nr. 1012. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 30. juni 2021.

Nøgleord: Nye øjne.

Godmorgen. I dag er det onsdag den 30. juni 2021. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 1012. Okay det er lidt spændende.

Nå hvad er det, der er lidt spændende Peter? Det er det selvfølgelig at have gæster på besøg, og nyde når man har gæster på besøg. Så får man mulighed for at se verden med nye øjne, og se en verden der ligger udenfor en selv, og glæde sig over at se hvordan andre fungerer, det er rigtig hyggeligt, og hvor man kan hjælpe og støtte hinanden uden fordomme, uden kritik. Sikke en harmoni der er i sådan et system der, det er jo dejligt.

I går var vi ude og cykle lige omkring 23 kilometer, det var fantastisk dejligt ude i skoven og ude ved stranden og alle tiders. Det skulle vi gøre hver dag. Okay.

Nå men når jeg sådan kigger lidt sådan på sit helbred og sådan noget, så tænker man på, at de tanker man har, de har meget stor betydning for sin krop. Vores krop den ændrer sig i forhold til vores tanker og vores bevidsthed.

I går kunne jeg godt have cyklet dobbelt så langt, fordi der var stor livsglæde i at cykle og være med i naturen og snakke og hygge og lidt madpakke, bare en lille madpakke at have med ude i naturen, det er hyggeligt, rigtig hygge-ligt.

Så når jeg tænker på, at de tankeformer man har, jamen de kan løfte os, løfte os ud af vores koncept og se tingene med nye øjne og ny forståelse og blive fyldt op med energi. Når jeg tænker på, at de mennesker som går bliver ved med at gå og være dårlige, jamen de skal nok til at ændre lidt på deres opfattelse. Det her tankesind man har, hænger jo sammen med sygdommen, selv om hvis der er noget betændelse i sit tankesind, hvor kærligheden ikke kan være der, hvor der er fordomme og kritik, kontrol eller andre ting, jamen så reagerer vores celler på det. Hvis vi skal ændre på det, vi skal elske, vi skal ændre på opfattelsen, så skal vi se på, om man har villigheden til forandringen, villigheden helbreder.

Så der er altid helbredelse i vores lyse stemme, når vi udtaler guddommelige samtaler, det er vist Lisbeths æh Licas kraftord, der er helbredelse i min lyse stemme, når jeg udtaler guddommelige en eller anden ting. Men det betyder utroligt meget, hvad vi siger og tænker og så have et godt helbred. Når vi tænker på, at man kan forbinde sig med de healende kræfter i universet, de er altid tilstede, hvis vi kigger på det, og tænker på det helbredelige er altid tilstede. Hvis nu vi kigger lidt på det med nye øjne og tænker på, det er altid tilstede, hvorfor vælger jeg så ikke at tage helbredelsen og måske komme ud af et snæversynet tankesind. Så forny os på en ny måde, se verden på en ny måde, glæde os over den verden vi lever i. Det er jo rigtig hyggeligt, det er rigtigt hyggeligt at kan være tilstede i livet med fornyelse, fornyelse, livsglæde og kærlighed.

Det skal vi meditere på i dag, fornyelse, nyt syn, livsglæde, kærlighed, lad os se hvor det bringer os hen. Fornyelse, nyt syn, livsglæde og kærlighed.

Tænk på at når vi ændrer vores opfattelse, så reagerer vores celler, på den måde vi ændrer tingene på, vi kan forny os selv indefra. Når livsglæden er tilstede, og man siger ja til sin sjælelige åndelige udvikling, så er der mange ting, der kan ændres. Vi kan forny os selv, vi kan have glæden til at fungere inde i vores liv. Helbredet bliver stabilt, kroppen og cellerne reagerer på en ny måde.

Forestil jer I kan mærke livsglæden i jeres krop, vores bevidsthed, livsglæden strømmer hele tiden. Vi mærker fornyelsen indefra, vi tænker positive tanker, i frigørelsen sammenligner I det, I før var låst i, lad os lad os ønske helbredelsens glæde, lad os tænke på helbredelsens glæde i taknemmelighed.

Forestil jer vi har tillid til hinanden og tillid til sig selv.

Vi mediterer på den guddommelige kærlighed, så mediterer vi også på helbredelsen, på nydelsen, se en ny verden, en ny vej, læg glæden ind, taknemmeligheden, ydmygheden. Prøv at se hvordan man skriver omkring livet og kærligheden, forvandlingen og sender det ud i æteren, send det ned til mig. Det er jo altid dejligt at høre, hvordan forandringen sker, forvandlingen sker, det er godt at glæde hinanden med det.

Nu i morgen der skal vi have en dejlig darshan dag fra 16 til 21. Det bliver rigtig hyggeligt igen at se den her forandring i folk, når de åbner for livsglæden og kærligheden, tilliden, den kærlige forståelse. Det er spændende at se, og det er spændende at forstå.

Prøv at være bevidst om at vores tankesind har en direkte indvirkning på vores fysiske krop, vores følelser. Prøv at tænke på sundheden i sjælen, at det kan få lov at gennemstrømme vores legeme, rette os op i vores gamle skavanker, forny os på en ny måde, hvor vi ser verden med nye øjne, så **nye øjne kan være nøgleordene** i dag. Lad os se verden med nye øjne, eller en kærlig fornyelse kan man også kalde det. Når man tænker på, hvor mange mennesker som kan leve i kærlighed, tillid og forståelse, hvis de bare vidste, hvor enkelt det er, ja så kunne man have et helt andet liv.

Det der er vigtigt, det er at komme og få så mange opladninger som muligt, så man kan ændre på sit livssyn, livssyn, okay.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, godmorgen og så ønske jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk