

Nr. 1010. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 28. juni 2021.

Nøgleord: Kærlighedsbudbringeren.

Godmorgen, i dag er det jo en ny dag, men hvilken? Det må jo være mandag den 28. juni 2021, vi skal have morgenmeditation nr. 1010.

Dejligt at se og høre, jeg tænker sommetider på, at når jeg anvender mit kraftords energi, hvor meget bevidsthed der er i sådan et kraftord. Jeg starter med at sige, jeg er den magiske himmelåbner. Hvis nu man tænker på, at jeg er den magiske himmelåbner, hvad er der så at være bange for, når man kan åbne bevidstheden ind til himmeriget, det vil sige, man kan træde ud ad sine lavere legemer og træde ind i himmeriget. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed. Prøv at tænke over at man legemliggør, man skaber, realiserer Guds kærlighed her på jorden i menneskets sind, kærligheden til hinanden. Kærligheden løfter, og kærligheden inspirerer. Jeg legemliggør Guds kærlighed. Det betyder legemliggørelsen af kærligheden, det betyder også, at vores hjerter bliver fyldt op med kærlighed, tillid, renhed, forståelse, oprigtighed. Når det er det, det bliver fyldt op med, så kan det nedbryde jalousi, vrede, had, stress, ligegyldighed. Legemliggørelsen af Guds kærlighed er en direkte indgang til himmelen. Men hvis man er vred, har jalousi og alle de ting så er der mange følgesygdomme inde i en selv. Man holder ikke på den lange bane, man er nødt til at omdanne de tanker og de følelser, man har inde i sig selv, vi skal have renheden ind, kærligheden, tilliden, kærlig forståelse, det er det, man skal leve i hver eneste dag.

Det er ikke sikkert, ens lavere tænkning kan forstå betydningen af det, men har man tilliden til det, så kan man opnå den der rene kærlighed, legemliggørelsen af Guds kærlighed.

Nu snakkede jeg lidt om i går at forbinde hjertet, hjerte, hals, øjnene, halschakra. Det er så vigtigt at have sit tankesind rent, fyldt op med kærlighed, at bruge viljen til at realisere kærligheden, den åndelige vilje. Når vi mediterer på den åndelige viljesenergi, så har man mulighed for at trække noget af det ind i ens eget aurafelt, men tænker vi på legemliggørelsen af Guds kærlighed? Prøv at se hvor meget I er beriget så, vi er fuldstændig beriget. Når man tror på kærligheden, så tror man også på Baba. Han er en Kærlighedsavatar, og han hjælper og inspirerer rigtig mange mennesker.

Det er dejligt for mig at se kærlige mennesker, hvor godt de har det, og hvor meget de kan forene deres kræfter med deres familie og deres venner og det hele, og skabe glæde og inspiration de steder de kommer hen. Hadet lukker ned, jalousien tager afstand, det er altid en kamp hver eneste dag at bekæmpe sin lavere natur, at se den lavere natur, og omdanne sit tankesind. Der er altid håb inde i os, et håb til forandring, til forvandling, håbet er altid tilstede, selvom det ser aldrig så ringe ud, så er der stadigvæk lys forude. Det er bare ikke ensbetydende med, at man kan se lyset der er omgivet af mørke skyer, men vi ved jo, at der altid er lys forude. Vi har alle prøvet at være i de forskellige sider, og det er en naturlig proces, det er en del af visdom og lærdom.

Jeg vil arbejde med legemliggørelsen af Guds kærlighed i dag. Forestil jer når I sidder hjemme og åbner for kærligheden, I tænker måske på en af de energioverførsler I har fået af mig, tænk på I har fået mange, rigtig mange, og hver gang I har fået en, så åbner I jer mere og mere ind mod det guddommelige. Man kan sige, når I er der i legemliggørelsen af Guds kærlighed, så er man kommet hjem igen, man er hjemme, hvor en større indflydelse har betydning, meget større indflydelse. Legemliggørelsen af Guds kærlighed, visdom og lyksalighed. Vi mediterer i dag på legemliggørelsen af Guds kærlighed og trækker den guddommelige kærlighed ind til os ind i vores lunger. Vi legemliggør kærlighedslyset i vores indre, vi legemliggør og bygger op i renhed, sandhed, oprigtighed og kærlighed. Tænk på hvis det er kærligheden, der gennemstrømmer jer, og det kommer

ud ad jeres mund, kærlige, venlige imødekomende ord som er opbyggende for ens helbred. Det er vigtigt for os at forbinde os med kærligheden.

Jeg kan huske sådan en gammel ting, hvor Helle snakkede om sin datter. Datteren spørger, ”er Gud også inde i tyvene?” Så sagde Helle, ”ja, det er han, men tyvene ved det bare ikke.” Prøv at se en sandhed der er her, så kærligheden er også inde i os, dybt inde i os, legemliggørelsen af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Tænk på vi har skaberkraften inde i os, vi har åndeligheden inde i os, tænk på når åndens energi strømmer gennem den buddhiske bevidsthed, den intuitive bevidsthed, igennem vores hovedcenter, gennem vores hjerte. Det vi udtrykker, det er kærlighed, det vi videregiver, det er kærlighed.

Vi mediterer i dag på legemliggørelsen af Guds kærlighed. Forestil jer vi gør os helt rene indvendig også i vores organer, chakraerne. I vores bevidsthed kan der være fyldt op med kærlighed, tillid, kærlig forståelse. Vi kan tale med kærlighed i stemmen, det er en naturlig ting, det er oprigtighedens stemme.

Igennem kærligheden der ligger helbredelsen i kærligheden til hinanden, kærlighed til menneskeheden. I kærligheden ligger også barmhjertigheden, overbærenheden, udholdenheden.

Jeg arbejder med legemliggørelsen af Guds kærlighed. I dag skal vi have en dejlig darshandag, darshanaften igen med lys og kærlighed og tillid. Når man er i kærligheden, så går man på den oplyste vej, er vi i hadet og jalousien, så går vi på vildfarelsens vej. Lad os nu gå på den oplyste vej i legemliggørelsen af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Skabende intelligens er fornyelse konstant, den fornyer os indefra gennem kærlighed og visdom. Lad os være bevidste om at vi er kærlighedens budbringer.

Nøgleordet i dag er kærlighedsbudbringeren.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk