

Nr. 998. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation den 16. juni 2021

Nøgleord: Forestil jer en strøm af kærlighed i jeres hjerter kærligheden fra Guds sind, og vi flyver med åndens vinger.

Godmorgen det der er vigtigt, er at lægge et lille smil på læberne og mærke livsglæden i os selv. Det kunne være en god idé at tænke på livsglæde, kærlighed og tillid. Når vi arbejder med behandling af de her ting så hold jer fri af angst og frygt og læg energien i det positive. Det kan godt være, man har arbejdet med at blive positiv i 10 til 20 år, men det kan godt være, at sindet stadig er forurenet af negativitet, og så er det vigtigt at lægge det positive ind hver eneste dag. Forestil jer I er positive hver eneste dag, uanset hvad der kommer ind. Man kan godt få et lille dyk i energien, men vi kan godt have glæden alligevel. Glæden ved at leve, glæden ved at fungere, når man kigger ud på det dejlige solskinsvejr. Det er helt fantastisk, det er noget, vi kan glæde os over, at vi har mange positive muligheder.

Jeg tænker altid på kærlighedsvingerne her om morgenen. Det er dejligt at have sådan nogle vinger, så vi kan hæve os op i sindsbevidstheden, intuitiv bevidsthed og op i åndens bevidsthed. Der er dejligt at tænke på, at man har de her muligheder hver eneste dag.

Prøv at forestille jer I har åndens vinger på ryggen, den åndelige energi, viljen til at realisere, viljen til fornyelse. Vi har kærligheden i vores hjerter, vi er positive, og vi flyver på kærlighedsvingerne med en strøm af kærlighed gennem vores hjerter. Forestil jer en strøm af kærlighed i jeres hjerter kærligheden fra Guds sind, og vi flyver med åndens vinger.

Det er vigtigt at lave tjenestearbejde, lade livsglæden fungere og respondere på glæden. Mediter og responder på glæden, lad kærligheden strømme i vores hjerter. Flyv med de åndelige vinger ind i åndens verden. Bestræb jer på at være imødekommende. Glæd jer over livet hver eneste dag, prøv at lægge taknemlighed ind. Taknemlighed fordi vi er her lige i dette liv, for at vi kan udrette en masse positivitet. Arbejd med at være nærværende i det jeg siger, mærk nærværelsesenglen inde i jeres indre. Nærværelsesengel, nærværelsen i kærligheden.

Kærlighedens vingerne, de åndelige vinger, kærligheden som grundtone i vores hjerte. Smil til verden og vi får et smil igen.

Jeg ønsker jer en fantastisk god dag i dag og masser af sol, tillid, kærlighed positivitet. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk