

Nr. 996. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 14. juni 2021

Nøgleord: Kærlighedens grundtone.

Godmorgen i dag er det en ny dag med solskin, det bliver hyggeligt.

Det er mandag den 14. juni 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 996.

Se, jeg har tænkt over, at jeg har et lille ønske, tænk nu på hvis vores grundenergi kunne være kærlighed, at det var det laveste element, vi har inde i os selv, kærlighed, kristusbevidsthed, Kristus i vores hjerter.

Vi ved jo, vi har livstråden i vores hjerter, og vi ved også, at vi ikke selv bestemmer vores livslængde umiddelbart. Men prøv nu at tænke på hvis vi fik mere indflydelse på det, og vi kunne bruge hele vores liv til et kald til at løfte menneskeheden, hjælpe menneskeheden, ikke tænke på sig selv så meget men bare tænke udelukkende på, at jeg er her for at løfte, jeg er her for at forene, arbejde med at forene kærligheden med intuitionsbevidstheden, den buddhiske bevidsthed og den åndelige bevidsthed. Prøv at tænke på at hvis det er det, man tænker på, at det er det, vi er her for, vi er her for at lave tjenestearbejde, løfte menneskeheden bevidsthed. Hvis vi tænker på, at det er grundessensen i os, vi vil gøre det bedste, vi kan hver eneste dag, og vi vil være til rådighed for den åndelige udvikling, der skal til, den store gruppefusion, gruppekærligheden. Tænk nu på at hvis nu det var kærligheden, der var grundenergien i stedet for personlighedsopfattelsen. Det kunne være fantastisk godt, men det er også det, vi arbejder hen imod. Det vil sige, at når kærligheden er grundenergien, så er vi blevet til Gude sønner, vi er blevet til kærlighedsarmeen, vi er dem, der tror på kærligheden, vi ser kun muligheder i hinanden, kun muligheder. Vi siger, ”hvordan kan vi få de der nye muligheder til at fungere, og hvad kan jeg give til det?” Hvis det kun er tanken, der er sit bevægelsesområde, så er det en helt anden verden, vi lever i. Vi kan nå derhen og sige, vi har her på skolen en åndelig skole, det er både en, der arbejder med personlighedsudvikling, sjælelig udvikling, åndelig udvikling og kosmiske realiteter. Det der er svært at forstå er, at nogen mennesker har taget mere udvikling i tidligere inkarnationer eller vokser meget med opgaven i denne her inkarnation. Lad os nu vokse alt det vi kan og være i kærlighedsbevidstheden. Så kærlighedsbevidstheden skal vi arbejde på, den skal være grundsubstansen inde i os, det er den i forvejen, men når vi tager indtryk af vores personlighedsopfattelse, så går vi på den ikke oplyste vej igen. Lad os nu gå ind på kærlighedsvejen og være oplyste sjæle der er i stand til at videregive kærlighed, uanset hvor man er henne, og uanset hvilket menneske det er. Se det bedste i andre mennesker, snakke om det bedste i andre mennesker, give muligheden, give inspirationen, ikke sætte noget i vejen for at kunne deltage i en åndelig mission, være til rådighed. Jeres sjæle er til rådighed, jeres sjæle er meditative ind mod åndeligheden, så det indre liv fungerer, det ydre liv skal også fungere.

Vi kan ønske at meditere på, at vi ønsker, at det er kærligheden, der er grundenergien i os. Vi kan tydeligt se, hvad der spærrer, der kan være mistro, der kan være mistænksomhed, der kan være vrede, angst og frygt, der kan være mange ting, der ligger og spærrer for kærligheden og tilliden og forståelsen er tilstede. Det er vigtigt at tage det op nu, lige nu. Forestil dig grundenergien er kærlighed, det er det, vi mediterer på, at grundenergien er kærligheden, så man kan være pligtopfyldende, fordi man ønsker at være sjælsstyret i stedet for personlighedsopfattende.

Prøv at se på hvilke aftaler man skal flytte for at være sjælsstyret, for at komme til sådan et møde med sit indre liv. Hvor meget skal der til? Hvad kræver det af os, at vi kan være tilstede i det, og så igen hele tiden villigheden i forandringen, villigheden. Vi tænker på vores kraftords energi, tænker på kærligheden. At realisere kærligheden det betyder, at man udtrykker kærligheden igennem sin kærlighedsnatur. Det skulle ikke være så svært.

Vi mediterer på at begynde at etablere kærlighedsforholdet i vores hjerter, et forhold vi kan have til vores guddommelighed, kærligheden, lad det være vores forhold til Gud. Når man tænker på, at Gud er himmelens og jordens skaber, prøv at tænke på at vi er født i det billede, i Guds billede. Vi har de samme egenskaber, de skal udvikles mere til, at vi kan skabe fred på vores klode, en fred der overgår al forstand. Når I lever i kærlighedsenergien som grundenergi, så betyder det, at angst og sorg bliver omdannet til kærlighed, man begynder at tro på opstandelsen, opstandelsen fra personligheden til et kærlighedsliv. Budskabet er at løfte menneskeheden op i kærligheden, det er min mission.

Vi mediterer på vores kærlighedsnatur, kærligheden i vores legemer. Kærligheden fornyer alt, kærligheden er skaberkraften. Hvis man lever et liv, hvor det er for lidt kærlighed, så er der ingen skaberkraft, så er man inde i trældommen. Lad kærligheden blive vores grundtone, vores udtryksform.

Vores nøgleord i dag kan være kærlighedens grundtone.

Vi tænker på, at vores klode har brug for kærlighed, kærlighed, tillid og forståelse, at vi giver kærlighed til kloden, til menneskeheden. Der er brug for kærlighed.

Godmorgen til jer. Det er en dejlig darshandag i dag, der glæder jeg mig til at se rigtig mange mennesker igen med højt humør, det bliver spændende. Tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk