

Nr. 995. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 13. juni 2021

Nøgleord: Gud, det guddommelige, livsglæden og kærligheden.

Godmorgen i dag er det søndag den 13. juni 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 995.

Det er en dejlig dag i dag, det blæser, det kommer til at ruske lidt i det hele, det er godt nok.

Ruskvejr, hvor tit bliver vi rusket inde i os selv, når vi skal fremad? Det gør vi jo tit, rigtig tit. Det er også en proces i sig selv at blive rusket, så håber vi, det hjælper lidt, at vi bliver rusket.

Jeg tænkte på i dag, at der skal vi meditere på Gud. Gud er kærligheden. Det ville være godt at meditere på det guddommelige, rigtig godt. Så lad os meditere på det guddommelige, det guddommelige, livsglæde og kærlighed, ikke gøre fortræd.

Det guddommelige, livsglæde, kærlighed, ikke gøre fortræd lad os meditere på det.

Vi mediterer i dag på Gud, det guddommelige, livsglæden og kærligheden. Prøv at være bevidst om at trække den energi ind i vores lunger på indånding. Prøv at forestille jer på udånding der ånder vi begrænsningstanker ud.

Så find en situation I tidligere har været rørt i og ydmyg, forestil jer I kan finde sådan et sted inde i jer selv, rørthed, ydmyghed, kærlighed og tillid.

Prøv så nu at se om der er nogen steder på kloden, der er brug for jeres energi, så videregiv energien til de steder der har brug for energien, den oprigtige kærlighedsenergi.

Nøgleordene i dag må I selv vælge, som det passer jer.

Så vil jeg ønske jer en god dag i dag med mange positive oplevelser. Tak fordi I lyttede med, hav en god morgenstund. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk