

Nr. 993. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 11. juni 2021

Nøgleord: **Kærlighedsbudskabet.**

Godmorgen i dag er det fredag den 11. juni 2021 Det var da vist det, man kaldte fandens fødselsdag, da jeg var dreng. Det var der, man skulle betale skat til kommunen. Nå det skal vi så mange gange om året nu i stedet for. Det er i hvert fald fredag den 11. juni og vi tager det som en dejlig solskinsdag i stedet for og glæder os over det, og vi skal have morgenmeditation nr. 993. Jeg kan se, det bliver en smuk, smuk dag i dag, så det kan vi glæde os til.

Hvad skal det handle om i dag, det skal stadig handle om gruppefusion, gruppeforståelse, sjælens hensigt, Hierarkiets hensigt og de kosmiske hensigter. Se vores planet er en ikke hellig planet endnu da. Vi arbejder på at blive en hellig planet, det er sådan en planet, vi har til at udvikle os på og gå fra det personlige til det upersonlige, fra personlighedsbevidsthed til sjælsbevidsthed.

Det er lidt utroligt og fantastisk, at vi er født ind på den her klode, hvor vi har de her store muligheder hver eneste dag. Man kan realisere noget helt andet, end det man er vant til. Vi kan legemliggøre vores indre udvikling, tænk på hvis vores aurafelt er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse, og man udstråler kærlighed, tillid og forståelse. Det er en god, smittende virkning på hinanden, det smitter jo ind i en gruppe, når alle er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Det er fantastisk, at sådan nogle få ord kan have sådan en virkning. Prøv at tænke på at når kærlighed, tillid og forståelse er tilstede, så er der ingen afvisning af det indre liv.

Når der er afvisning af det indre liv, jamen så får man problemer i sit æteriske legeme og i sit fysiske legeme. Vrede jalousi, angst og frygt giver voldsomme ophobninger i kroppen, det giver smerter, lidelse, betændelsestilstande, eksemmer. Eksemmer hænger altid sammen med fjendtlighed. Fjendtlighed inde i os selv, fjendtlighed over for andre, jalousi over for andre, det giver nogle forskellige eksemstyper. Men går man nu med sjælen og går ind i medvinden og kærligheden, så er der mange af de der fysiske, psykiske sygdomme, de forsvinder eller opløses indefra, de ligger der, fordi man skal udvikle kærlighedsbudskabet. Det er vigtigt at tænke lidt på, at kærlighedsbudskabet fremmer vores livslængde, vores livsværen, vores forståelse.

Vi mediterer og prøver at praktisere kærlighedsbudskabet i dag, kærlighedsbudskabet til hinanden og til menneskeheden, til naturen. Naturen giver til os hele tiden, men det er jo meningen, at vi også skal oplade naturen med vores ophøjede tanker. Vi siger, at vi mediterer på kærlighedsbudskabet, men kærlighedsbudskabet giver også ansvarlighed.

Vi mediterer på kærlighedsbudskabet i dag, **det er også nøgleordene i dag kærlighedsbudskabet.**

Lad os bygge på vores egen kærlighedsnatur, fjern selvhadet og omdan det til kærlighedsbudskabet. Vi kan jo nemt forestille os som julemanden. Julemanden er Gud, han giver gaver. Når vi modtager gaver, så se hvordan og hvorledes forvalter vi en ny gave eller en ny evne.

Vi mediterer i dag på kærlighedsbudskabet og på kærlighedskilden i Guds hjerte og på kærligheden i vores hjerter, sjælsbevidstheden. Vi fylder os op med kærlighed, og vi videregiver kærlighed, tillid og forståelse.

Så er der bare at sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag, prøv at praktisere kærlighedsbudskabet i dag, vi glæder os til en god dag igen, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk