

## Nr. 973 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 22. maj 2021

**Nøgleord: Det der er vigtigt, det er at se et større formål med vores liv, end det vi ser i dag.**

Godmorgen. I dag er det lørdag den 22. maj 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 973. Der er jo en dejlig dag i dag, jeg kan se, de melder en ni til ti graders varme og en masse regnvejr, men jeg kan alligevel se, at der er lys i horisonten, mon ikke vi kan få noget mere lys? Det kan være, vi får et lille solpift i dag, det er jo ikke så dårligt, hvis der kommer til det.

Virker systemet ikke i dag, eller kniber det med at komme op? Måske det sidste. Ja, ja. Okay. Virker systemet i dag? Giv lige en tilbagemelding på det, tak, ja eller nej. Tak Bente.

Se jeg tænkte sådan på, at jeg gerne vil have vores skole, vores udviklingssted til at virke fem år, 500 år frem i tiden. Vi kan i dag prøve at meditere på, hvordan og hvorledes skolens form skal se ud i fremtiden for stadigvæk at være aktiv og stadigvæk nytænke i, hvordan og hvorledes vi får tingene til at fungere, og hvordan de forskellige nuværende elever på skolen kan være vejleder, være inspiratorer for de kommende generationer.

Samtidig med så har vi jo Dan, som arbejder med Manuen som er fremtidssikret. Vi skal til at bruge jeres evner hver især til at sige, hvordan og hvorledes kan vi udfolde den indsigt, vi har i dag, videreføre skolen og skolens tarv, fordi det vi arbejder med, det er åndsvidenskab, teosofi, indre udvikling, sjælelig, åndelig udvikling, hvor vi efterhånden bliver til en intuitiv skole, der er guddommelig inspireret.

Prøv og lægge nogle tanker ind til det og så send mig noget på mail hvordan I kunne tænke jer, det skule se ud. Prøv at være med til at tage ansvaret og bidrage til det. Det kunne være rigtig dejligt, hvor I kan se ud fra jeres viden på nuværende tidspunkt, det er svært at se 500 år frem i tiden.

Men vi ved jo, den inspiration der ligger på skolen her, og den videreudvikling der er tilstede, er jo tilstede inde i jer. Vi skal se forbi vores personlighedsopfattelse ind i vores sjælelige, åndelige opfattelse, og se hvordan og hvorledes kunne vi tænke os, det skulle se ud, efter min tid i det jordiske liv er væk, og Lisbeths tid er væk. Og se hvordan ser det ud de næste 500 år, hvordan synes vi, vi kan realisere tingene til jer, jeres efterkommere og deres efterkommere igen og et fremtidigt flow. Det er det, vi skal meditere på i dag.

Vi skal huske inde i os, der har vi en fredfyldt kerne med indre frihed og indre forståelse. Hvis nu vi tænker på, at vi kunne være guddommeligt inspireret, så kunne vi nok løse sådan en opgave her, fordi hver eneste opgave vi står overfor, er jo en ny mulighed for at realisere det indre liv, det guddommelige liv. I må gerne her i dag lørdag meditere på det, og så sende på mail til mig hvordan I tror, det kan se ud i løbet af de næste 500 år.

Jeg ved for eksempel over på grunden herover, der er nogle steder, hvor jorden er opladet med hellig energi for over 1000 år siden, som jeg sommetider har brugt her, men selve adressen her er bygget op og bygget på guddommelig visdom. Vi ved, vi arbejder med Kristi tilsynekomst, Hierarkiets fremtræden og vi prøver at realisere den guddommelige plan.

Min plan er, at det her det skal være til rådighed for at realisere Guds plan på vores klode, det skal være et sted i fremtiden, nutiden og fremtiden, hvor det indre livs virkelighed kan realiseres. Man kan sige, der kommer en filosofisk tankegang, som kan række meget længere frem i tiden. Det er det, I mediterer på i dag, og det I skal hjælpe med i dag.

Vi ved, inde i os der har vi en fred, som overgår al forstand, som lever i det evige. Det betyder, det er evigheden, vi mediterer ind i, evigheden, evighedens relation på vores fysiske plan, en transformation.

Det der er vigtigt, det er at se et større formål med vores liv, end det vi ser i dag.

Jeg tænker meget på de usynlige verdener, som skal gøres synlige igennem vores viden og visdom. Vi arbejder på at udvikle vores jord til en visdomsplanet. Vi har en enestående mulighed for at kan realisere det. Vi mediterer i dag på den guddommelige tilsynekomst på vores klode og på andre kloder. Vores skole er et åndeligt tempel til realisering af Guds plan. Det vi har til rådighed af viden og udvikling skal være en blivende tilsynekomst af Guds kærlighed. Vi legemliggør den guddommelige kærlighed. Vi arbejder på at udvikle vores intuitive opfattelse, en realisering af Guds plan. Når nu ordene i dag skal være en realisering af den guddommelige plan på vores klode og på andre kloder.

Ih så dejligt lyst der bliver derude, og ih det er vel nok en god dag. Nu vil jeg gerne ønske jer en fantastisk god dag, se om I har fået nogle gode ideer så send det til mig i dag på mail. På forhånd tak.

Det var Peter Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak fordi I lyttede med og lad os nu skabe en positiv fremtid de næste mange århundrede, måske årtusinde, det kunne være spændende. Godmorgen tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)