

Nr. 968 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 17. maj 2021

Nøgleord: Det er den evige kamp, der hedder dualiteternes kamp.

Godmorgen i dag er det mandag den 17. maj 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 968 til alle de vågne mennesker, vågne det er inspirerende, det er dejligt at se og tænke på.

Det er også dejligt at kigge ud på vejret, der er næsten ny vejrudsigt hver dag, overskyet, lidt tåget, men det er dejlige dufte, der er i naturen i de her dage, det er helt fantastisk at gå i det her i naturen.

Det ville være dejligt også at være en del af den åndelige natur, det er spændende at være det, tænk hvis man lever i den åndelige verden og udtrykker sig gennem sjælsverdenen. Det var da fantastisk, hvis vi kunne leve i det hver dag, så ville vores verden se fuldstændig anderledes ud. Tænk på at leve i åndeligheden hver dag.

Jeg tænker på, om nogen af jer når I har fået de her åndelige energioverførsler tænker på, hvor heldige I er, når I er i samklang med jeres højere bevidsthed, og når I så skriver tingene ned på jeres papir i den fysiske verden og kan se, hov, jeg har lige været i den åndelige verden og kan se både på abstrakte niveauer, på åndelige niveauer hvor det er åndens viljesenergi, der er tilstede, og man kan se og leve i sin sjælsbevidsthed også. Det er dejligt at kunne fungere sådanne steder og så udtrykke det gennem sin personlighed.

Men personlighedsopfattelsen skulle gerne kunne koordineres med den åndelige opfattelse, det er det, vi stræber hen imod, og det er jo så der, man siger, at det vil man også gerne, det er her, vi mange gange ser, at personlighedsopfattelsen spænder ben hen imod sjælsopfattelsen. Det er den evige kamp, der hedder dualiteternes kamp, og det er den, der foregår i mange inkarnationer, inden man får styr på den der personlighed. Men vi kører fremad mod den åndelige vej, det er dejligt at gøre det.

Nu spurgte jeg i går efter tips til morgenmeditationer, der var lige en, det var Hanna, hun sagde, vi skal til at meditere lidt på Sirius igen. Det synes jeg, vi skal gøre så, solen Sirius. Vi har været der mange gange, og prøvet nogle gange at tilbyde vores hjælp til de mestre på Sirius som har direkte indvirkning på vores klode, på de fremskredne mennesker, på de åndelige mennesker, så vi prøver at træde op i den åndelige bevidsthed frem for at leve i vores personlighedsopfattelse. Det er nede i personlighedsopfattelsen, vi har modgang og sygdom og alle de andre ting, så det er vigtigt at kunne være i sin ophøjede bevidsthed og leve den ophøjede bevidsthed hver dag. Lever man den ophøjede bevidsthed, så er der en indre balance, og der er virkelig en indre inspirationskilde tilstede. Det er sådan set målet for os lige nu at vi kan træde ind i vores sjælsbevidsthed og videre ind igennem vores intuitive bevidsthed, videre ind i vores åndelige bevidsthed.

For at træde ind i den intuitive bevidsthed, så betyder det, at man har balanceret sin personlighedsopfattelse til sin sjælelige opfattelse, igennem den udvikling begynder man at opnå intuitionsbevidsthed stille og roligt. Så vi kan jo sige, vi har brændstoffet i vores personlighed, som skal omdannes til sjælsbevidsthed. Vi har masser at gøre med, og det er bare at gøre det, skriv ned og delagtiggøre det i alle jeres legemer, den indre viden, det er processen, og det er en glædesproces, det er det, der hedder opstandelsen.

Opstandelsen det er lige det, der har været i torsdags. Jesus opstandelse han kommer tilbage til os og hjælper os videre i vores sjælelige åndelige udvikling. Tænk på at vi har sådan nogle store mennesketyper, som har taget de indvielser, som vi kan få gavn af, det er fantastisk.

Så gør vi det i dag, at vi begynder at meditere på Sirius og lægger det ind i vores bevidsthed. Vi har sommetider rejst dertil i samlet flok, når vi har siddet dernede i stalden og mediteret på Sirius. Det er et godt sted at samle

sig, når man skal ud på en dybere rejse inde i os selv. Det er både en indadvendt proces og samtidig med en udadvendt proces, der godt kan være lige meget tilstede begge steder.

Når vi mediterer på solen Sirius, kan det være, at det for nogle mennesker er helt enkelt, men andre mennesker skal måske bruge deres kraftords energi og bevidsthed, hvor man siger sit kraftord. Jeg siger f.eks. mit kraftord, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi.” Igennem den energi mediterer jeg og lever og fungerer i min åndelige bevidsthed, og det er den åndelige bevidsthed, jeg vil rejse med og give i energioverførslen til Sirius, lige så vel som jeg giver den til jer. I kan rejse gennem jeres kraftords energi og bevidsthed, når I er fuldstændig oprigtige eller sandfærdige, så bliver det en ny virkelighed.

Forestil jer I bruger jeres kraftordsenergi til Sirius, og man kan sige, at mestrene på Sirius ser os, og de opfatter vores bevidsthed. Lad os lægge et rent motiv ind i vores møde med mestrene på Sirius, hvis de skal bruge tid på os. Se om I kan bygge en gruppebevidsthed op inde i jer, en gruppefølelse så vi kommer som gruppe til Sirius. Prøv at se om nogen af jer kan skabe grupperelationen og så fremlægge det til mestrene på Sirius. Sig I kommer med hjælp til mestrene, den udstrækning vi kan nå at gøre det, og måske kan vi modtage en velsignelse fra mestrene på Sirius. Se hvad I kan gøre for at hjælpe vores gruppe i videre udvikling. Det er jeres opgave, en fælles koordineringsopgave.

Det er dejligt, når man mediterer på solen Sirius, at man altid har det i baghovedet, at Gud ser mig. Det betyder, at man øver sig i oprigtigheden gennem Guds kærlighed. Vi er der for gruppens skyld, for gruppens tarv og samtidig med for gruppeansvarligheden, og det gør man også på den måde, at man skriver ned om sine oplevelser og kan dele det med gruppen her til aften. Vi har Darshan undervisning i dag fra 16 til 21, det bliver rigtig hyggeligt med masser af glæde, spontanitet og kærlighed.

Jeg kan se tiden er smuttet. Jeg vil gerne ønske jer godmorgen og en god dag. I kommer selv tilbage fra Sirius, når I er klar til det, og så går vi i gang med dagens arbejde og glæder os over det.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Mit navn er stadigvæk Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk