

## **Nr. 945 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 24. april 2021

### **Nøgleord: Storsindet hed, medfølelse og ydmyghed.**

Good morning i dag er det lørdag. Det virker ikke rigtig det her, kan jeg mærke, måske alligevel. I dag er det lørdag den 24. april 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 945.

Se i dag handler det om kærlighed, kærlighed til hinanden og kærlighed til livet. Det der er vigtigt, det er, at leve hvert eneste minut som om det er det sidste minut. Prøv at leve hvert eneste minut som det sidste minut, leve det intenst. Det vil sige, læg hele evigheden ind i hvert eneste minut, man lever i. Når man er i forbindelse med evigheden, med kosmos, så sker der noget andet inde i os, vi går udenfor vores dagsbevidsthed, vi lader os fylde med kærligheden, med den guddommelige kærlighed. Vi glæder os til hvert eneste minut sammen, hvert eneste minut man lever sammen, er dejlig, og evigheden er dejlig. Man kan være i forbindelse med den, man lever sammen med fysisk, og man kan være sammen med de mennesker, man har levet med tidligere, som er i de indre verdener. Man kan være lige meget tilstede hver dag og hvert sted, hvis man lever i kærligheden, i evigheden. Så lad os nu fylde vores hjerter med kærlighed, kærlighed, tillid og forståelse.

Man kan ikke rigtig måle kærligheden, men det er en værens tilstand, en indre væren, hvor man kan mærke sine celler i kroppen bliver opladet med kærlighedsenergi, alt luft bliver fornyet indefra. I fornyelsen kommer lysten til at motionere, lysten til at spise fornuftig, lysten til livet vokser. Når man nyder livet, arbejder med sin livsopgave, så er det et pragtfuldt liv. Det der er vigtigt for os, det er at bibeholde positive mennesker omkring os, leve i positiviteten, leve i kærligheden. Kærligheden løfter, kærligheden inspirerer.

Jeg arbejdede i går med at give kraftords energi til jer. Det er vigtigt, når I udtaler jeres kraftords energi, og I giver den energi til Shamballah, til Kristus, til mig, til menneskeheden, den indre vejleder, husk det ikke bare skal være ord, det skal være en værens tilstand, som fylder alle celler op, alting i miniatureform inde i vores krop, kroppe og i verden. Prøv at glæde os over hver eneste dag vi har muligheder. Lad være med at lade stressen fylde jer, fjern stressen, fjern stressen fra tankesindet. Nogen vil sige, ”det er nemmere end gjort, nemmere sagt end gjort,” mener jeg, men vi kan godt gøre det. Vi kan begynde at fjerne de forhindringer, der ligger der og være til stede i nuet. Det er kærlighed til hinanden, glæd jer til hver eneste dag, put hele jeres godhed ind i dagligdagen. Det vil sige, andre mennesker ændrer sig. Lev jeres liv i kærligheden til hinanden og til andre. Fjern alle hårde ord og vrede, og bestem jer til at det ikke skal leve inde i jer, ikke give næring til det, men giv positiv energi fra jer.

Så forestil jer, at det bliver en dejlig solskinsdag, solen er allerede ved at stå op, og vi skal have en ny pragtfuld dag i solskin, kærlighed og tillid, have tid til hinanden. Skab åndehuller inde i jer selv, hvor I kan ånde frit og leve frit, opfyld jeres tankesind med kærlighed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed. Når I er forbundet i jeres hjerter, i jeres hovedcenter, hjertechakraet i hovedcenteret, og I siger, ”jeg legemliggør Guds kærlighed,” og I rammer den rigtige frekvens, så vil der opstå ydmyghed inde i jer. Lad os lige prøve at arbejde med det.

Jeg legemliggør Guds kærlighed. Jeg legemliggør kærligheden til min livsledsager, jeg legemliggør kærligheden til menneskeheden. Når man tænker på den glæde, der kan opstå i andre menneskers sind, når vi sender kærlighed og glæde ud. Vi sender det ikke ud, det er en værens tilstand, der strømmer ud fra vores hjerter, vores hovedcenter og hele vores aurafelt, legemliggørelsen af kærlighed. Man får et nyt syn på livet. Jeg arbejder med at legemliggøre kærligheden i jeres hjerter og i jeres bevidsthed. Man har kærligheden til sig selv, man har

ubetinget kærlighed, og har fuldt favnende kærlighed. Prøv i dag at være storsindet, storsindet, medfølelse og ydmyg. **Det er nøgleordene i dag storsindet, medfølelse og ydmyg.**

Imens I arbejder med det, så vil jeg overføre energi til jer og til menneskeheden. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi. Hvis nu I tænker på den guddommelige altfavnende kærlighed, det er noget, der er, og det er noget, der er evigt, vores åndelige liv er også evigt. Nogen vil nok sige, vi skal have lidt mere konkret morgenmeditation, men hele morgenmeditation med det der er sagt, er selve meditationen.

Så I begynder nu, at sende energi ud til mennesker der har brug for virkelig lys og virkelig kærlighed. I prøver at være bevidste og sige, der er en familie, der bor i det og det land, eller en landsdel, der har brug for energi, jeres opmærksomhed, jeres kærlighed. Forestil jer I er helt nærværende sammen med de mennesker, der har brug for hjælpen. I kan måske høre jeres stemmer, deres stemmer, det er andre sprog, de taler på, men I kan fornemme, de er i bøn, at de sidder i bøn eller er i bøn. Forestil I giver dem den altfavnende kærlighed, vær helt tilstede i det. Så prøv en del af jer, vær helt tilstede det sted I er, en anden del inde i jer trækker langsomt bevidstheden derfra, men I bliver ved med at holde fast i billedet, hvor I gav energi.

Så en anden del af opmærksomheden trækkes tilbage til et indre centrum inde i jeres hjerter. I ser så fra jeres hjerter og ud til det sted, der ser I, hvordan I udvider energien fra det punkt inde i jer til at sprede den ud til menneskeheden. I går ligesom igennem et kræmmerhus eller en isvaffel, I går fra centrum ud, som bliver større og større, I kan have fokus i det, og I kan skabe en ny verden.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer, vær tilstede i den her morgenmeditation mange gange, den har større betydning end det, man regner med. Godmorgen og tak, og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)