

Nr. 944 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 23. april 2021

Nøgleord:

Good morning og velopstået. I dag er det jo en ny dag, det er lige nøjagtig fredag den 23. april 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 944.

Se, æh, jeg har haft nogle forskellige tanker på, hvad jeg skulle lave i dag lige her fra morgenen af. Jeg har haft sådan en her i nat, der har jeg tænkt meget på min 43 års alder. Det er lidt sjovt at kigge tilbage på 43 år, det er nogle år siden. Jeg spekulerede lidt på, hvad var det, du lavede, da du var 43 år gammel? Så fandt jeg så ud af, jamen da boede jeg jo på Lupinvej og havde en kæreste, en sød kæreste der hvor hun kæmpede en hård kamp for at komme på landet og bo, fordi der var hun selv fra, fra landet af. Så havde vi købt en ejendom på landet, som jeg begyndte at renovere på, fordi det var det, hun ønskede sig, okay. Vi havde kendt hinanden i en periode. Jeg har altid gået op i det arbejde, jeg foretog mig. Jeg er kommet fra flisebranchen og haveanlægget og har arbejdet der i disse relationer. Jeg har altid vidst sådan, at når man skulle fungere i dagligdagen, så havde man et vist ansvar, for at tingene fungerede, et ansvar. Så tænkte jeg på, jamen da jeg så flyttede fra min dejlige nye bolig ind i en gammel bolig, meget, meget mindre, der manglede total renovering, jamen så gik jeg i gang med det, det havde jeg masser af kræfter til. Jeg tænkte ikke så meget på, at min proces var en del af en større proces. Men dengang gjorde jeg den indflytningsklar og det hele, og jeg fik lavet teknik til hende, og alt skulle være godt og i orden. Jamen så ændrede hun mening på det, hun ville noget andet. Så tænkte jeg, det var dog mærkeligt, nu havde jeg føjet hende og gjort det, der skulle til, for at hun kunne få glæde og inspiration. Jamen jeg fandt ud af, at hun havde nogle gamle mønstre, hun kørte af.

Og sådan er det jo altid med os, når vi skal lave noget nyt, så kommer der gamle mønstre ind og bestemmer. Der kan komme meget modstand på og forandre sig hen til et nyt gode, en ny gode, noget der er bedre, end det man har. Mange mennesker har virkelig modstand på en forandring, på en forandring, nu er vi der igen, der kan være stædighed, der kan være ubeslutsomhed, der kan være vrede, der kan være negativitet, der kan være så mange ting, når man siger, ”okay nu skal jeg tage en ny livsrytme.”

Lige nu der står jeg overfor at give en ny livsrytme for mange af jer. Livsrytme betyder, man skal til at gå fra at være en personlighedsopfattende person, lad kroppen bruges kun til den personlige del. Vi ved godt, vi er på vej over mod den sjælelige del og den åndelige del, men vil vi tage ansvaret indenfor det og sige, okay har jeg nu låst op for mulighederne. Evnerne bliver lukket ind og siger okay nu bliver der lagt nye evner ind. Men vil vi anvende de evner, som er blevet sat til rådighed? Prøv at tænke på hvor mange evner I får sat til rådighed ved at gå på skole her, vil vi anvende dem i tjenestearbejde, i udviklingsarbejde? Kig nu på om vi kan, gør det helhjertet eller ej? Det er altid godt at kigge på. Okay.

Se det man, undskyld, det man tænker på omkring sig selv, der ser man nogle ting, og de ting tror man skal være hele livet, men der bliver arbejdet med os indefra, inde fra den indre verden, plus de ting vi selv har bestemt os til at udføre i det liv her for at udvikle nye evner, kvaliteter og videregive dem. Videregivelsen af det indre liv er altid det svære spørgsmål, hvordan gør vi det? Det er fordi, man ikke har trænet nok i at videregive, man tror ikke nok på sine evner til, at man kan videregive sjælsbevidsthed, selvom det er nemmere end personlighedsopfattelsen. Fordi i sjælsbevidstheden der ligger skaberkræfterne, kærligheden, tilliden og forståelsen. Mange bekæmper sig selv, selv i en selv bekæmper det virkelig, virkelig meget, men tør vi tage ansvaret?

Hvis nu jeg siger, nu sætter vi lige de evner til rådighed, nu får du en portion midler, der er skabt igennem kreativ tænkning, nu sætter vi det til rådighed for dig, hvordan vil du administrere det? Hvordan vil du få tingene til at vokse? Hvordan vil du inspirere? Hvordan vil du videregive muligheder, som bliver sat til rådighed? Det skal vi ind og tænke på, og vi skal ind og være bevidste om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.

Jeg kommer til at tænke på, at vi er jo et menneske i det her bolig, vi er inde i, men tænk nu på hvis vi tænker på, vi er et himmelsk menneske, der også er i den samme bolig i vores fysiske krop. Der vil være en kæmpeforskel fra et almin-deligt menneske til et himmelsk menneske, og vores adfærdsmønster vil være fuldstændig forskellig. Det jeg prøver at fortælle, det er, at hvordan og hvorledes kan vi videregive mulighederne, når det bliver lagt os i hænderne? Hvordan gør vi det rent faktisk? Hvordan administrerer vi vores evner, vores gaver? Har vi fleksibiliteten i os til at sige, vi kan tilpasse os de situationer, man skal ind i? Kan vi stadigvæk være venlige og imødekommende? Har vi kærligheden i vores hjerter til at sige, ”okay det kan godt lade sig gøre, men det kan være, vi skal hjælpes lidt undervejs.” Nu står vi overfor sådan en kæmpeproces igen, hvor der er mange ting, der er sat til rådighed til jer, til menneskeheden. Vil vi tage imod det? Vil vi lade vores højere bevidsthed træde ind i vores lavere bevidsthed og gennemstrømme vores lavere bevidsthed med oplyshed? Vil vi sige ja tak til det, eller vil vi lade det gamle livsmønster bestemme? Prøv nu at kigge på det og prøv at være bevidst om det.

Vi prøver at meditere lidt på i dag at være et almindeligt menneske, der kun er inspireret af dagligdagens gøremål, eller meditere på at vi er et sjæleligt menneske, eller vi er et himmelsk menneske, de tre niveauer, lad os prøve at meditere på de tre niveauer. Der hænger forskellige ansvarsområder med i de forskellige værenstilstande. Vi skal få øje på det. Lad os begynde at meditere på de tre ting. I vælger selv.

Jeg lægger lige en dimension mere ind. I skal lige prøve at være bevidste om, at hvis vi har nogen, der skal lede os, og der er mennesker, der har gået igennem deres liv let og smertefrit, eller man kan sige, et andet menneske der har været igennem mange smerter, lidelser, konflikter, kriser og har overvundet alle de her kriser, hvilket lederskab vil der være i det her menneske? Prøv lige at tage de to ting med ind i jeres billede, når I mediterer.

Det der altid er vigtigt, det er at have meget livserfaring, alsidig udvikling. Nu mens I mediterer her, så vil jeg overføre åndelig energi til jer, en åndelig velsignelse. I fortsætter bare med jeres meditation, jeg tilfører jer ekstra energi og menneskeheden ekstra energi. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, og jeg velsigner jer med Helligåndens bevidsthed.

Hvis I nu gør det, at I mediterer på det, gøre det at I går lidt i baggrunden lige nu og så tænke på i den her ting, hvor jeg siger mit kraftord, og det jeg arbejder med, forestil jer hvert eneste ord er energi, lad den energi strømme ind i jeres legemer, ud i jeres aurafelt, til en indre oplyshed, til en opbygning af jeres legemer. Modtag Herrens velsignelse, modtag det jeg siger til jer igennem jeres hjerteenergi, igennem jeres oprigtighed og jeres kærlighed. Lad det strømme ind i jer, igennem jer, ind igennem jeres aurafelt og forestil jer, det strømmer ud til hele verden samtidig med, at det strømmer igennem jer.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Forestil jer at det er en strøm af energi fra Guds hjerte. Hver eneste ting jeg siger til jer lige nu er en gennemstrømning i jeres bevidsthed. Er I åbne for det, så vil I mærke en gennemstrømning i alt inde i jer, og I vil forny jer. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til at realisere Guds plan med på jorden.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk