

Nr. 940 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 19. april 2021

Nøgleord: Medfølelse, kærlighed og harmoni.

Nu er jeg klar igen til en ny periode, det er rigtig godt. Jeg vil starte med at sige tak til alle jer, der har tænkt på mig i denne periode hvor jeg har haft blodprop i hjertet. Tak for de mange gode healinger, dem er jeg meget taknemmelig for, det er dejligt og det hjælper mig fantastisk godt. Healing har meget større effekt, end man kan forestille sig.

Se nogle af de ting det ville være godt at snakke om, det er medfølelse. Medfølelse er en fantastisk energi, medfølelse, kærlighed, tillid og forståelse, det virker fantastisk godt. Hvis nu vi tænker på, at den bevidsthed vi har, det er faktisk en rigdomskilde, hvis vi anvender den med kærlighed og medfølelse, så vil der ligge ubegrænsede muligheder i det. Medfølelse, kærlighed, tillid og forståelse.

Når jeg f.eks. giver jer nogle hjemmeopgaver, og I laver dem til mig, så lægger jeg meget medfølelse ind, fordi jeg kan se, hvor svært det er for jer at få struktureret jeres tankesind. Men jeres tankesind, det er jo jeres værdilager. Når I får det synkroniseret ind mod sjælen, ind mod åndeligheden, så betyder det, at rigdommens kilde kan strømme igennem os. Rigdom er bl.a. medfølelse.

Jeg kan huske for mange år siden, lige da jeg startede, men inden Healerskolen blev skabt, der var jeg på en sommerskole ovre i Salling, Teosofisk sommerskole, inden jeg kendte Marion og Hardy Bennis. Jeg kom til at kende dem lige der. Marion var clairvoyant, jeg havde også nogle evner, som ikke rigtig var blevet synlige endnu i offentlig regi, men mine evner som healer og min indsigt og med mine clairvoyante evner kunne jeg tydeligt se, hvilke problemer hun havde, og jeg kunne også hjælpe hende på stedet med det.

Det gav så muligheden for at kigge på hende med medfølelse, fordi nogle mennesker er meget kritiske og hårde ved sig selv. Så det er vigtigt at ændre de der mønstre, fjerne selvkritikken, de selvkritiske tanker og lægge kærlighed og medfølelse ind.

Marion spurgte, ”Peter vil du hjælpe mig med nogle af de mennesker, som er her på sommerskolen, der er så mange.” Hun spurgte, om jeg ville tage nogle af dem. Det ville jeg da gerne. ”Jeg har jo tillid til det, du laver, jeg kan se, det virker, jeg kan mærke det på min egen krop.” Så tænkte jeg ved mig selv, ”det der hjælper, det er universets kærlighed, universets kærlighed, det er den guddommelige kærlighed.” Når man er forbundet i det guddommelige, så har man også evnen til at videregive, videregive gennem medfølelse og ydmyghed.

Jeg kom så til på den sommerskole, hvor jeg lige havde mødt Gunhild, der kom jeg så til at hjælpe. Vi hjalp begge to rigtig mange mennesker på denne sommerskole. Jeg fik faktisk ikke nogen undervisning, men jeg hjalp alle mennesker, uanset hvad de fejlede. Jeg havde tid til dem, jeg havde medfølelse, jeg havde kærlighed til dem. Jeg kan sige, at det åbnede en fantastisk mængde døre for mig og for mit fremtidige arbejde. Omsorgen og medfølelsen det var det, jeg gav, og det var det, jeg blev honoreret på.

Da jeg kom her ned til Aabenraa, så begyndte telefonen at ringe. Der ringede folk fra alle mulige kilder, og spurgte om de kunne få en tid, det kunne de godt. Det betød, at det jeg havde det ene sted kom ind som indtægt et andet sted. Jeg fik muligheden for at bruge min medfølelse, kærlighed, tillid og forståelse, jeg kunne vejlede dem derhen, hvor de skulle være.

Nu prøver jeg også, at ville vejlede jer ind i en ny æra som det hedder, hvor jeg er ved at ændre mit livsfokus til at kunne rumme jer endnu bedre, end jeg kunne før, fordi jeg har meget taknemmelighed i mit liv nu. Endnu mere hvor man ser, hvor fantastisk lægerne har været i min situation, og jeg ser, hvor fantastisk de er hver eneste dag, hvor mange mennesker de hjælper. Jeg ser personalet på de forskellige sygehuse, de er et godt team, det

går fantastisk godt sådan nogle steder, de arbejder på lige nøjagtig det niveau, de er, og der er ingen jalousi. De gør det godt, de hjælper hinanden, og os som patienter vi får en fantastisk glæde af det.

I den kommende uge har jeg ingen aftenundervisning, fordi jeg hviler stadigvæk prøver at hvile så meget som muligt. Jeg begynder på mandag i næste uge, der starter jeg op med darshan undervisning igen, men der går jeg fra 4 personers grupper + mig til 9 personer + mig. Det vil sige, jeg bygger jer to grupper sammen til en, og jeg vil fortsætte med Darshan undervisning et stykke tid endnu for at lave en større gruppeforståelse og en større gruppekærlighed til jer, inden jeg begynder på uddannelsessystemet igen, så det er min plan at gøre det. Jeg giver jer en melding på, hvordan grupperne bliver bygget ind, så vi skal glæde os over den fremtidige drift.

Jeg har også gjort det, at I er betænkt i mit testamente, som det hedder, så der ligger mange gode ting til jer der og venter, og det betyder, at denne her åndelige skole den videreføres, hvis jeg skulle falde væk, så er det jeres arv og med jeres bevidsthed I kan køre skolen videre. Med det system har jeg også lavet en økonomisk finansiering til jer. Det vil sige, jeg har tænkt på at få det til at fungere, få det til at virke. Sådan ligger tingene forudbestemt til jer, og det betyder, at mange af de mennesker der kommer til skolen i fremtiden, det bliver en meget interessant og dynamisk måde at arbejde på, fordi jeres alsidighed er fantastisk.

Det var bare det, jeg ville sige helt enkelt, så jeg glæder mig over at komme i gang igen og glæder mig over det fortsatte liv, nu skal jeg bare have lidt mere energi op at stå. Jeg er taknemmelig for de mennesker, der er kommet og har healet mig, det har også været dejligt.

Nu skal vi have intensiveret vores undervisning meget mere målrettet, og det der følelsesliv det skal vi have omdannet nu til Buddhisk bevidsthed, til intuitiv bevidsthed. Det er mål vi nok kan realisere inden for kort tid, det har jeg tilliden til. Jeg har også tilliden til, at I kan gøre det, fordi den bæreenergi jeg lægger ind til jer gør jer i stand til, at I kan forvandle jer, hvor det er medfølelsen, kærligheden og tilliden der virker. Når vi tænker på, at vi lever i Guds kærlighedsbevidsthed, og vi kan legemliggøre Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, vi kan legemliggøre de her ting i vores legemer. Det vil sige, vi får en anden bevidsthedsopfattelse. Jeg vil sætte mere energi ind på at gøre det, og jeg håber, I vil hjælpe mig, alt det I kan til en større forståelse af, at vi arbejder for Hierarkiet og for Kristus. Vi arbejder for at hæve klodens bevidsthed.

Min opgave jeg fik i 2013, en 9 års opgave til at hæve klodens bevidsthed, der er ikke lang tid tilbage til at nå det, så vi skal lave en kæmpe indsats lige nu og lige her.

Vi mediterer i dag på medfølelsens ånd, medfølelsens ånd. Det er vigtigt at praktisere harmløshed, medfølelse, kærlighed. Forestil jer når vi mediterer på medfølelse, forestil jer lyset åbner sig over jeres hoveder, og medfølelsens ånd stiger ned i jeres bevidsthed, medfølelsen, kærligheden, harmonien. Forestil jer at I modtager Herrens velsignelse lige nu. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg er Solavataren, der kommer med den åndelige viljes energi, der samarbejder med Buddha og Kristus.

Nøgleordene i dag er medfølelse, kærlighed og harmoni.

Her til sidst vil jeg lige minde jer om, at der ingen aftenundervisning er i denne uge, men jeg tager klienter ind. I er velkommen til at ringe, så jeg ønsker jer en fantastisk god dag med masser af kærlighed, tillid og forståelse.

Godmorgen til jer allesammen, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk