

Nr. 924 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 26. marts 2021

Nøgleord: Helligdommen i Guds hjerte.

Godmorgen i dag er det jo fredag den 26. marts 2021 vi skal have Morgenmeditation nummer 924. Okay så tager vi den.

Se vi skal lige finde en lille ting frem til jer, som jeg tror godt, I ved i forvejen. Se nu når vi arbejder med udvikling, så vil vi jo altid på et tidspunkt komme til at støde på det, der hedder Antakaranaen. Det er bevidsthedsbroen mellem vores højere og lavere tankesind. Den vil vi altid møde inde i os selv. Vi ved Antakaranaen er en forbindelse mellem sjæl og den åndelige verden. Vi møder også altid det, der hedder at være bevidst om det, der hedder gennemsnitsmenneskes tænkning, det er personlighedsopfattelsens tænkning, ambitioner, intellektet, konkret tænkning og materialisme, angst og frygt, det er der, man kan sige, at personlighedsopfattelsen er meget firkantet. Der er selvfølgelig mange flere ting i det, men i personlighedsopfattelsen der ligger angsten, frygten og manglende tro på at man kan ændre sin opfattelse. Mange er personlighedsstyret, rigtig mange mennesker står på tærsklen til at blive sjælsstyrede. Mange fornægter faktisk sjælsbevidstheden, fordi de vil hellere bibeholde og blive i personlighedsopfattelsen, de bekæmper at få den sjælelige frihed. Vi kender jo sjælens skabende kræfter, det er under magnetismen, kærligheden, lyset, vi ved jo, det ligger i sjælen.

Men det kan være så forfærdelig vanskeligt, synes man i personligheden at tage det skridt hvor at igennem meditation, igennem kærlighed, erkendelse, og det man laver begynder at udvikle sjælssegenskaberne. Nej, nej, nej, nej lad os endelig holde fast i personlighedsopfattelsen, der tror man, at man har det bedst.

Men som jeg snakkede om i går, at når man begynder på sin sjælelige, åndelige udviklingsvej, så har man sendt en ansøgning ind til vores højere bevidsthed, og fra vores højere bevidsthed holde fast i det, fordi der ligger viljen også, viljen skal realisere, så den højere bevidsthed modtager ansøgninger og siger tak og sørger for, at vi kommer til at overholde vores egen ansøgning. Det er jo fantastisk smukt, at der er noget, der vil overholde vores egen ansøgning. Vi kan ikke trække den tilbage, uanset hvor gerne vi vil og sige, ”jamen jeg vil blive ved med at være personlig opfattende, opfattes.”

Se, jeg kan huske, en gang jeg holdt foredrag herude med masserne, der snakkede jeg altid om Antakaranaen, bevidsthedsbroen mellem det højere og lavere tankesind. Det kan være, vi skal til at opfatte eller opfriske det igen, for lige at finde ud af, hvordan det er, hvordan det virker.

Men når I kommer her på skolen, så ved vi godt, at vi er sjæle, vi ved, vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation. Vi ved godt, vi er det, det er bare ikke det samme som at udtrykke sjælssegenskaberne, det er noget, som vi skal integreres i at være sjælsbevidstheden og sjælssegenskaberne, ikke bare man prøver på det en femti minutter en gang imellem, nej det er en livsform at være sjælsstyrede personligheder.

Det er et stykke arbejde, vi selv skal bygge op, have tillid til og bygge op, vi kan kun lægge tilliden ind til at sige, vi er ved at forandre vores tankesind til at blive ophøjede i vores bevidsthed, hvor det er kærligheden, der bestemmer. Kærligheden bestemmer, kærligheden styrer. Vi ved jo, som gennemsnitsmennesker har man sådan set ingen indsigt i sjælens liv, men rigtig mange mennesker der er gennemsnitsmennesker har er utrolig kærlighed i deres væsen, og det fungerer godt der, og det kan det gøre i mange generationer, at de kan være kærlige, og de kan være venlige og imødekommende, men mange gennemsnitsmennesker er også utrolig fyldt op med materialisme, had og vrede og angst og frygt.

Men vi står jo overfor en tid, hvor vi skal til at slippe personlighedsopfattelsen, vi skal selv til at være vejen, sjælens vej, kærlighedsvejen. Vi skal videregive de indsigter, man får. Det kan man gøre i sin sjælsbevidsthed, der kan man godt gøre det uden problemer, man skal bygge forbindelsesbroen mellem vores højere og lavere tankesind, så sjælen stræber mod åndeligheden. Jeg kommer med åndens energi til menneskeheden, den åndelige viljesenergi som kan realisere sjælsbevidstheden og kan få personligheden til at indordne sig under sjælsbevidstheden. Det kan jeg gøre ved at hæve menneskeheden bevidsthed. I kan gøre det ved at hæve klodens bevidsthed, men alting vil jo stritte imod, i sin personlighedsopfattelse vil alt stritte imod for at få en ophøjet bevidsthed, fordi man tror ikke på, at det kan være rigtig, man tror, det ligger udenfor en selv. Men den ophøjede bevidsthed er altså inde i os selv, fordi Gud er inde i os og i alle mennesker, i menneskeheden. Det vil sige, vi skal have en gruppeforståelse, vi skal have en enhedsforståelse.

Når vi mediterer de ting, så prøver man jo hele tiden at trække sjælsbevidstheden ind i vores opfattelse. For nogen mennesker virker det bedre og bedre, men nogen mennesker vil også afvise det igen, fordi de synes, det er vanskeligt, og vanskeligheden den ligger jo i, at man har været personlighedsopfattende i mange, mange generationer, og nu kommer kampen med at hæve bevidstheden op mod sjælsbevidstheden. Sjælsbevidstheden er lyset og kærligheden, tilliden og forståelsen. Det er det, man kommer til at bekæmpe med sin uvidenhed i stedet for at sige så enkelt, jamen okay nu har vi sådan et menneske her, som er i stand til at hjælpe os med at frigøre os fra vores tænkeevne. Det er sådan et menneske, det er mig Peter Simonsen, hvor man arbejder med at hæve jeres bevidsthed, klodens bevidsthed.

Det vil sige, vi kan arbejde på et større formål, vi kan arbejde med Hierarkiets planer med arbejde, med at bygge en hellig planet op. En hellig planet betyder, at man arbejder med sine sjælssegenskaber, sin intuitive bevidsthed og sin åndelige bevidsthed. Efterhånden kan man bygge så meget op, at man kan frigøre sin egen sjæl, men hver sjæl som undertone, i alt hvad man foretager sig, der er det integreret sjælsbevidsthed som grundtone i stedet for personlighedens antipati og sympati som grundtone. Rigtig mange mennesker står jo med, på springet, til at blive sjælsstyret, derfor ligger kriserne, konflikterne, smerter og lidelser, de ligger der som en spærring for at tro på sit indre liv, sin ophøjede bevidsthed, en kæmpekamp menneskeheden har med sig selv her. Derfor bygger vi på Antakaranaen, forbindelsesleddet mellem vores lavere tankesind og vores højere tankesind, det er der, vi lægger tilliden ind.

Nu når jeg snakker om dette emne, prøv nu at skrive jeres opgaver ned, lav nu de her opgaver, det er fordi, når man skriver det ned, så begynder man at bearbejde stoffet, hvis man har fået en ny indsigt og sådanne ting, så er det vigtigt at bruge den nye indsigt, integrere en ny indsigt i vores bevidsthed, hvorfor skulle vi ellers få en ny indsigt? Hvis vi siger, ”jamen den nye indsigt vil jeg ikke anvende,” så fjerner man forbindelsesleddet mellem vores højere og lavere tankesind, man fjerner forbindelsesleddet, så er det rigtig træls hver eneste dag, fordi der er ingen gnist, der er ingen livsglæde, der er ingenting.

Når vi for eksempel bygger vores kraftords energi op, kraftordets bevidsthed, hvor jeg siger, ”jeg giver mit kraftords energi til Shamballa, til Hierarkiet, til Kristus, til Peter L. Simonsen, til min indre vejleder, til menneskeheden,” så skaber man et forbindelsesled ind mod sin højere bevidsthed, man begynder at koordinere sit tankesind. Man kan gå ind at begynde og gå ind i en indre væren, som er uforståelig for sin personlighedsopfattelse, men i sin sjælsbevidsthed der er det en naturlig ting, naturlig at være i kærlighedsbevidstheden, fordi kærlighedsbevidstheden kritiserer jo ikke, skælder ikke ud, men der ligger barmhjertigheden, kærligheden.

Så når man siger, jeg er en barmhjertigheds mester, og begynder og arbejde hen imod det. Man kan sige, Jesus er en barmhjertigheds mester, hvor han kunne se det bedste i andre mennesker. Vi kan også se det bedste i andre mennesker, hvis vi træner vores sind til at se ind i den ophøjede bevidsthed, vi kan nemt gøre det.

Nu har vi ligesom arbejdet med det sidste stykke tid, hvor vi siger, at ”jeg er villigheden i forandring,” i forandringen, ”jeg er villigheden i forandring.” Det er noget mærkeligt noget at sige, men det er nogen gange, når man rammer det rigtige frekvens, i det man siger, så opnår man indre samklang. Så vi bygger kraftord op, vi bygger forbindelsesleddet op, vi bygger sjælens egenskaber ind. Vi begynder at kan se en anden udvikling, vi hæver os mere og mere fra personlighedsopfattelsen til kærlighedsbevidstheden og udtrykker kærligheden. Det man udvikler sig igennem, det skal man videregive. Man skal blive det, man udvikler sig til igennem kærlig forståelse. Man skal blive kærligheden og senere hen åndeligheden.

Se, jeg har sommetider sagt til jer, hvis I mediterer på jeres kraftord, så bygger I også på Antakaranaen, fordi jeres kraftords energi og bevidsthed er en om transformering af personlighedsopfattelsen.

Nu kan jeg lige huske Jans kraftord, hvor han siger ”jeg er fredsglæden, der renser tempelpladsen.” Det er jo en fantastisk kraftenergi. Det vil sige, han rydder op i alle menneskers opfattelse, så de kan gå ind i helligdommen, i helligdommen.

Hvis nu vi i dag mediterer på helligdommen i Guds hjerte, helligdommen i Guds hjerte. I helligdommen ligger lyksaligheden. Mediter i dag på **helligdommen i Guds hjerte**. Lad os begynde med det. Det **er også nøgleordene i dag**. Vi mediterer i dag på helligdommen i Guds hjerte. Helligdommen eller helligdommens kilde i Guds hjerte.

Husk på vi arbejder på selv at blive den oplyste vej.

Nu ønsker jeg godmorgen til en ny velsignet dag. Husk at sende fjernhealing ud her efter morgenmeditationen, begynd at videregive kærligheden til vores klode. Jeg vil gerne sige tak, fordi I lyttede med, tak fordi I lyttede med, og så ønske jer en fantastisk god dag.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Jeg vil lige tilføje, at der begynder at blive sendt ud omkring, hvordan og hvorledes man kan gå ind på Twitter kontoen. Vi laver også lige en direkte ting på, hvordan man kan gøre det, men det bliver sendt ud igennem Irene, og ud til jer alle sammen, hvor I kan begynde og oprette ny Twitter konto, så vi kan se herfra den 31. marts her, så gå ind på en anden streamningskanal end Periskop. God morgen til jer, og hav en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk