

Nr. 922 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 24. marts 2021

Nøgleord: Kærlighed, tillid og forståelse.

Godmorgen. Hvad skal det så handle om? Det skal handle om ansvar og rengøring. Det var en god idé. Nu når vi er ved at arbejde med meditationer, sjælelig udvikling, personlig udvikling og åndelig udvikling, og man er gået i gang på et eller andet tidspunkt, og man synes, nu skal man holde en pause. Det går ikke rigtig, man kan ikke blive den, man var før, man er ved at forny sig. Når man har sagt ja tak til udvikling, så har man sat gang i en strøm inde i en selv, hvor man er ved at skabe forvandling. Det gør man på et tidspunkt, hvor man synes, det kunne være dejligt at lære noget mere og vide noget mere. Lad os bare gøre det. Så man smidt en ansøgning ind på det der, man skal lave. Så går der et stykke tid, hvor man synes, det begynder at blive besværligt. Hvorfor kan det nu blive besværligt, jeg havde det jo så let lige før, da ville jeg så gerne gøre det? Men besværligheden kommer af, at man er uvis på, hvad man har sagt ja tak til, hvad man gerne vil lære, at man vil rense det negative af inde i sig selv. Det har man glemt alt om, og man ved dårligt nok, at man har sagt ja tak til, at man gerne vil have nogle problemer, fordi de problemer vil jeg gerne lære igennem.

Når man sender en ansøgning ind og har sagt, ”ja tak jeg vil gerne arbejde med sjælelig, personlig og åndelig udvikling.” Så er man forpligtet til at gøre det. Ansøgningen er lagt ind til vores sjæl, og sjælen kigger lidt på det, og nu kan der blive ryddet op i de karmiske processer. Vi kan begynde at løse ting, vi på sjælsplan har planlagt at lave i det her liv for at udvikle nye evner og kvaliteter. Så ansøgningen er lagt ind til vores højere bevidsthed, selvom vi trygler om, at blive ligesom vi var før, det kan vi ikke få lov til, fordi den højere bevidsthed har lagt prøvelser ind. Vi tænker ikke på, at det er prøvelser, der er lagt ind, og vi tænker heller ikke på, at vi selv har valgt det. Det betyder så, at når man er gået i gang med udviklingen, kommer man i de samme problemer år efter år. Det betyder, at man ikke har løst opgaven endnu, man har undgået at lave opgaven, og man vil blive ved med at få problemer, fordi problemerne jo er selvforskyldte, fordi man ikke går i gang med at løse opgaverne.

Man ønsker at tage et spring tilbage til sig selv, fordi der kan man ikke få så meget skældud for, hvad man snakker om. Det kan være irriterende at høre på, men der er nu meget sandhed i det, jeg siger.

Jeg kan huske tilbage i 1974, da havde vi energikrise, og der kneb det med ressourcer med penge og alle mulige ting. Jeg fik en opgave, i det firma jeg arbejdede i. De havde fået lov til at låne 50.000kr ved en eller anden de kendte. De spurgte, om jeg ville køre over og hente de penge. Det ville jeg da godt, så det gjorde jeg. De skulle hentes i København. Jeg kørte til København og hentede pengene, jeg skulle så lige skrive under på, at jeg havde modtaget dem. Jeg kvitterede for at have modtaget pengene, jeg skulle jo bare hente pengene, for ham jeg arbejdede for. Der var lavet en afvikling på det, som jeg ikke kendte, fordi det var ikke mig, der havde lånt pengene, jeg var bare budbringer. Ham der havde lånt pengene gik hen og døde. Hvad skete der så med mig? Det skete det, at når pengene ikke kunne tilbagebetales, af ham der havde lånt pengene, så hængte man den på mig, fordi de havde en underskrift på, at jeg havde modtaget pengene. Jeg var kun mellemmand, postbud, og afleverede pengene til ham der havde lånt dem. Der skete så det, at jeg blev afkrævet 50.000kr, som jeg skulle til at betale tilbage. Det er da dybt uretfærdigt, at man som budbringer kommer til at stå for gælden. Jeg tænkte, at det kunne da ikke være rigtigt. Det samme år havde jeg lavet forskellige kationer for et firma og andre mennesker, som ikke kunne betale deres gæld. De sagde, ”Peter han tjener jo penge hele tiden, lad ham bare betale det der.” ”Jeg har kun givet jer en kation for, at I kunne få det bedre, så I kunne låne til det hus og andre ting. Det er da ikke meningen, jeg skal betale jeres gæld.” Men det syntes de godt, jeg kunne, fordi nu gik de på førtidspension, så kunne jeg godt betale gælden. Jeg tænkte, det var da mærkeligt, hvad har jeg ikke lært? Det var processer, jeg var kommet ind i for at udvikle min udholdenhed i medmenneskelighed, kærlighed og kærlig forståelse, fordi jeg kom til at se alle mulige skyggesider hos mig selv og andre, og det skulle jeg balancere for

at kunne komme videre. Så havde jeg en indre fornemmelse af, at jeg skulle være ren. Renheden betød så, at jeg skulle betale gælden, selvom jeg ikke selv havde skabt gælden. Men processen var at se på, hvordan jeg håndterede opgaven. Ville jeg løse den med kærlighed, tillid og forståelse? Det vidste jeg ikke dengang, at der var noget, der hed. Jeg vidste godt, man kunne være venlig og imødekommende, jeg vidste ikke helt det andet. Jeg gik i gang med at betale alle de gældsposter. Jeg havde ikke selv skabt gælden, men jeg havde sagt ja tak til at udvikle mine evner, fordi det ville jeg. Det betød så, at andre sagde, ”hvorfors erklærer du dig ikke konkurs, det er alt for mange penge at betale.” Det kunne jeg have valgt, men jeg ved, at jeg skal være ren indvendig, og det betyder, at jeg skal løse problemerne med et kærligt tankesind.

Jeg gik med at lave det. Det tog 11 år for mig at blive gældfri, men de 11 år var en prøvelsestid for mig, en rengøringsproces inde i mig. Jeg skulle gå igennem alle de processer, hvor jeg skulle forvandle mig selv. Det var det, jeg havde sagt ja til. Fordi jeg ville udvikle mig, blev der skabt sådan nogle processer. Så skal man gå igennem dem, det hjælper ikke, at man lægger låg på og siger, ”det vil jeg ikke, og det vil jeg ikke.” Det er at se det bagved liggende motiv og sige, ”nu løser jeg det.”

Det betyder, at Gud ser på de ting, vi gør, og med hvilken bevidsthed vi gør det med. Og efterhånden som vi løser nogle af de problemer, som virker total uretfærdige, men når man løser med kærlighed, så får man mere kærlighed, man kan give fra sig. Kærligheden til andre men også til sig selv til et højere formål. Det betyder, at man udvikler offervilligheden, ansvarligheden, renheden og kærligheden er tilstede. Man begynder at bære over med andre ting, også med sig selv, fordi det er en forvandlingsproces, man går ind i. At være ren det er, at betale den gæld der ligger, selvom det ikke er ens egen gæld. Det er en lidt sjov proces at være inde i.

Ud fra personlighedens ting, ser tingene uretfærdige ud, men ud fra en højere bevidsthed, er det en forvandlingsproces.

Går man nu på skolen her år efter år og synes ikke, man kommer videre, så er det fordi, man ikke tager ansvaret helt alvorligt og siger, ”jeg er jo i den her proces, hvor jeg skal udvikle medfølelse, kærlighed, nytænkning og ny forståelse.” Det er rigtig godt, det vil sige, det er rigtig godt, man renser ud i sit tankesind. Alle de tunge tanker skal renses om til kærlighed. Så siger man, ”det kan du sagtens sige Peter.” ”Jeg kan sige det, fordi jeg har prøvet det i mig selv, jeg kan se, hvad det giver af værdier, sjælelige, åndelige værdier at gennemgå processen. Det er en udholdenhedsprøve, men det giver også evner og masse kærlighed og kærlig forståelse. Man får evnen til at se ind i folks sjæle og se, hvad der er sjælens hensigt. Der er så mange goder i det.

Jeg kan huske, Jan for mange år siden fik en indsigt i folks sjæle/hjerner og kunne se nøjagtig, hvad personen stod overfor og var god til at hjælpe dem. I skal huske, I er gode til at hjælpe andre mennesker, når I har gennemgået processer, så er de virkelige for jer. Så bliver tingene virkelige.

Virkelighedens vej er opofrelsens vejen, hvor man ofrer sig til sin højere bevidsthed. Når man begynder at tænke sådan, er der en dybere forståelse til ens liv. Så kommer der taknemlighed ind, og man takker for, at den indre vejleder giver én et skub for at udvikle kærligheden.

Vi mediterer på kærlighed til alle mennesker. Kærligheden ligger i vores hjerter. Jo flere processer man har været igennem, rengøringsprocesser, jo mere oprigtig er kærligheden. Den oprigtige kærlighed, den altfavnende kærlighed.

Når I nu kommer til at kigge lidt dybere på jer selv og tænker på processerne, hvor man tidligere skældte ud og var vred, så kan man få en indsigt i, hvor fantastisk det er, at man er kommet til at udvikle de her sjælelige evner. Så kommer der taknemmelighed ind, stor taknemmelighed og stor ydmyghed.

Det er fantastisk at høre fuglene i baggrunden.

Vi har nu fået lavet Twitter kontoen. Dan har været så elskværdig at lave tingene for os. Så vi sætter en manual ind på vores hjemmeside, der kan man gå ind og se, hvordan man løser opgaven, og jeg vil også sende nogle ting ud til jer på mail. Ellers er I velkommen til at ringe til mig eller Dan. Så tingene er ved at ske, så vi kan gå fra Periscope til Twitter kontoen. Dan har været omhyggelig med at lave tingene. Det er en god mand, han hjælper os rigtig meget, bagved kulisserne der laver han et stort stykke arbejde. Han er ved at sætte alle vores morgenmeditationer ind på You Tube kanalen. Det er også et stort stykke arbejde. Det kunne være en god idé, at se tingene mere end det vi laver på skolen, brede det ud til andre, give dem mulighed for at forny deres liv. Stor tak til Dan og Rita og mange andre.

Godmorgen og tak til jer allesammen. Husk det er arbejdsopgaver. Tak fordi I lyttede med i dag, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag i **kærlighed, tillid og forståelse det er også nøgleordene**. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk