

Nr. 915 Godmorgen til alle.
Morgenmeditation onsdag den 17. marts 2021
Nøgleord: Kærlig forståelse.

Godmorgen. Det jeg vil snakke lidt om er, hvordan man bruger sit liv. Om man bruger det fornuftigt eller ufornuftigt. Vi kan sige, når vi er i vores sjælsbevidsthed og handler derfra og taler igennem sjælsbevidsthed, så er vi i tættere kontakt med det guddommelige inde i os selv. Vi er jo alle skabt i Guds billede, det betyder, man kan udtrykke det guddommelige igennem en selv, hvis man begynder at helliggøre sine tanker, bevidsthed og opmærksomhed. Det vil sige, at det indre livs udvikling kan strømme igennem os til et højere formål.

Når jeg arbejder som Avatar, så kan jeg lave meget store gennemstrømninger igennem jer alle sammen. Hvis nu I forestiller jer, I er en lysbærer, jo mere lys der strømmer igennem pæren, jo mere lyser den. Det vil sige, strømstyrken er den samme, kærligheden er den samme og opmærksomheden, det er intenst. Det er den samme styrke indefra. Men vi opfatter jo ikke os selv som lysmennesker, lyslegemer. Nogle gange siger vi, ”jeg trækker mig tilbage i mig selv, fordi jeg skal passe på mig selv.” Men man trækker sig ikke tilbage i lyset, man trækker sig tilbage i uvidenhed, fordi man ikke ønsker at handle. Man skal handle med lys, kærlighed, blidhed og tillid. Når man handler med de ting, så kan man stå frem, uanset hvor man er henne, og så kan man videregive indre forståelse og kærlighed, når man videregiver den indre information, den indre bevidsthed. Så er alting spændende og interessant, fordi man kører i nytækningsbevidsthed, og det vil sige, man fornyer sig selv konstant. Man ser muligheder, hvor andre ikke ser muligheder.

Vi havde en god aften igen i går, og det får vi også igen i aften, og vi fortsætter hver dag med gode aftener, gode dage. Det er dejligt det hele hver eneste dag. Det der er vigtigt er, når I bruger jeres personlighedsliv, så sløser I jeres liv væk. I nedbryder jeres legemer, jeres forståelse og jeres opfattelse. Hvorfor er det nødvendigt at trække sig tilbage, når det betyder, at man kommer til at misbruge sit liv? I stedet for at sige, ”nu går jeg fremad med kærlig forståelse og giver kærligheden.” Så kan man sige, ”forstår jeg så det med kærligheden, det er jo bare at være venlig og imødekommende, oprigtig og sige jeg laver de ting, fordi jeg er oprigtig.” I skal ikke gøre det for at gøre mig glad men gøre jer selv glade i jeres processer, når I laver nogen ting. Lad os sige I laver nogen opgaver, og I siger, ”jeg laver de her opgaver med glæde, fordi jeg får livsenergi, glæde og kærlighed ved at lave tingene.” Forestil jer I arbejder i overensstemmelse med det guddommelige som er inde i jer. Når I ikke arbejder med det guddommelige, så arbejder I med modstandskræfterne, som strømmer igennem jer. I arbejder i modstand, og når I gør det, så er der ingenting ved livet mere. Så kaster man livet væk. Så vi skal være magnetiske i vores opfattelse, og vi skal kunne videregive kærligheden og kærlig forståelse, i alt hvad vi foretager os.

Når jeg arbejder med legemliggørelse af Guds kærlighed, for at kunne gøre det så er jeg selv i overensstemmelse med den kærlighed.

Det man gerne skal udtrykke i sit liv, er det indre liv, det er kærligheden, det er kærlighedsbudskabet. Når man arbejder med kærlighedsbudskabet og er oprigtig og sandfærdig, så er magnetismen tilstede i ens liv. Så er det ikke personligheden, der bestemmer, fordi den har kun destruktive tanker. Det skal være sjælen eller den åndelige bevidsthed, der gennemstrømmer bevidstheden og en selv. Man skal være aktiv i tjeneste, hvor man formidler kærligheden til andre. Det betyder, at man ikke kan putte sig selv hen i et lille hul og sige, ”jeg gør ingenting, og jeg vil ingenting.” Så nedbryder man sig selv og sine omgivelser. Hvis man er venlig og imødekommende, og man hver eneste dag har mulighed for at gå hen til folks dør, tale til andre, åbne deres hjerter og give muligheder. Uanset hvilket ærinde man har til at besøge andre, så tag kærligheden med i det I foretager jer. Så bliver I beriget på alle områder, det er ikke sikkert, de mennesker I kommer ind til forstår

kærligheden, men I kan hvile I jer selv. Prøv at være imødekommende i alt det I gør. Det er ikke sikkert andre mennesker kan være imødekommende, fordi de har for meget skrammel liggende derinde, som fylder og spærrer for deres åndelighed.

I går så jeg nogle mennesker, som kom tilbage i deres ophøjede bevidsthed. Det var dejligt at se sådan en gruppe, som skal sprede glæde i dag og om natten i deres tanker. De får en opladet søvn. Man kan være der for andre, man kan helliggøre andres bevidsthed. Tænk på de sanser man er udstyret med, når de bliver opladet med lys, kærlighed, tillid og forståelse. Så hvorfor gå og være syg og begrænset, når man kan forandre sig. Giv jer selv muligheden for forandring, det er ufarligt, det eneste I skal igennem er jeres egen begrænsningsopfattelse. Går man igennem begrænsningsopfattelsen med kærlighed, så er det ikke så svært, som man tror, det er. Det vi skal bruge, er tilliden. Tilliden og kærlig forståelse. Vi skal vokse gennem tilliden og gennem kærligheden. Prøv at se på vores forældre, kunne de være kærlige hver eneste dag, kunne de være imødekommende, kunne de gå ind i andres hjem og spørge, ”hvordan går det, er der noget, jeg kan hjælpe dig med, kan jeg gøre dig en tjeneste i dag?” Det er de færreste, der gør det, de bliver hjemme hos sig selv velvidende, at der er nogle mennesker, der har brug for kærlighed. Så kommer alle angstsiderne ind først, ”kan jeg blive syg, når jeg går hen og besøger nogle andre.” Så lader de være med at gøre det. Så send nogle positive tanker til dem.

Hvis I nu lægger opmærksomheden ind på jeres hjerter og tænker på, at langt inde i hjertet der er livstråden forbundet med Gud. Jeg tænker altid på det, og at det er guddommeligt kærlighed, der ligger inde i vores hjerter, inde i hele vores legeme, vores bevidsthed og vores tanker. Vi har jo kun vores legemer til låns, vi bestemmer jo ikke selv livslængden endnu, men vi bestemmer, hvordan vi kan opføre os. Vi kan opføre os gennem elskværdighed, imødekommenhed og kærlig forståelse. Ordet venlighed og ordet imødekommenhed. Der er også noget, der hedder sur og negativ, hvorfor være der, når man kan være i lys, kærlighed og tillid.

Det jeg arbejder med her, er et guddommeligt kraftcenter på jorden. Jeg legemliggør Guds kærlighed, det snakker jeg om hver eneste dag. Legemliggørelse af Guds kærlighed ind i hele jeres opfattelsesområde, ind i hele jeres legeme, ind i jer selv. Fornyelsesenergien er til stede. Prøv at fokusere i jeres hjerter, i jeres indre væren af kærlighed. Prøv at lytte med hjertet, prøv at bruge den sunde fornuft. En sund fornuft der er baseret på kærlighed.

Jeg siger lige mit kraftord igen, I kan anvende jeres kraftord. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Det er fantastisk at tænke på Guds kærlighed, lyksaligheden, nådens lys. Jeg kan mærke en kæmpe forandring i mig og jer. Det kan være, at al kraft og alting forandrer sig inde i jer. Kærligheden legemliggøres i vores legemer, den legemliggør Guds kærlighed, den altfavnende kærlighed. Husk vi mennesker kan arbejde i enhedsforståelse i det guddommelige. Vi kan lade det lyse. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljes energi, jeg kan hæve klodens bevidsthed, og jeg arbejder for at hæve klodens bevidsthed, og I er mine hjælpere. Vi arbejder i samarbejdsånden og legemliggør Guds vilje og Guds kærlighed. Brug jeres liv til at være tættere på mig, og jeg vil forbinde jer med jeres højere bevidsthed. Det er min natur at gøre det, og det er det, jeg lever for. Min mission er kærlighed, oprigtighed, tillid og forståelse. Jeg har en enorm glæde i at se, at I vokser, I vokser igennem jeres begrænsninger, I vokser i kærligheden.

Nøgleordene i dag er kærlig forståelse. Prøv at tænke på en indre skønhed der er. Det er en god idé at lytte til denne Morgenmeditation mange gange, og respondere på den velsignelse der ligger i hele morgenmeditationen, den gave til jer allesammen og til jeres trængende næste.

Godmorgen jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Herren være med eder. Lad os gå videre med kærlighedsbudskabet.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk