

Nr. 914 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 16. marts 2021

Nøgleord: Vi har ubegrænsede muligheder igennem positiv tænkning.

Godmorgen er I friske og på dupperne, det håber jeg I er.

Se nu havde vi en dejlig dag på skolen i går, hvor det var rigtig hyggeligt og godt, og de lærte noget rigtig godt noget, så det var en dejlig dag, kan man sige dejlig aften.

Det kan vi starte med hver dag, en dejlig dag. Det der er vigtigt, det er at se på, hvad putter man ind i sin bevidsthed fra morgenen af? Glæder man sig til den dag, man skal have, eller gider man ikke rigtig den dag, man er der? Vi skal se på, er man glad, eller er man skuffet eller ked af det, hvad er man?

Se æh nu er vi her på vores klode, jorden, den er udvalgt fra den indre verdensstyrelse til at være en smertens og lidelsens planet, men det er dybest set for at udvikle kærlighed, så jorden kan omdannes til en kærlighedsplanet. Men hver gang vi skal omdanne noget inde i os selv, så tager vi jo ting ind til os, der ligger i vores begrænsningsselement. Vi tager begrænsninger ind først, hver gang vi skal lære noget nyt, det er sådan en mekanisme, man har. Vi siger, jamen jeg har svært ved at tro på det nye, jeg har svært ved at tro på kærligheden og tilliden. Ergo når det er svært for en at tro på kærligheden og tilliden, så lider man jo, og det vil sige, der er rigtig mange mennesker, der lider her på kloden, fordi de kan ikke holde spændingsfeltet i kærligheden. Selvom det skulle være enkelt at være i kærligheden, så er det svært for mange mennesker, fordi de tror på deres begrænsninger, de tror på angsten og frygten i stedet for kærlighed og tillid. Så derfor arbejder vi på, at det skal være en kærlighedsplanet.

I kan se på jer selv, når vi siger, vi skal tage kærligheden til os, vi skal elske os selv, og vi skal elske vores næste, hvor svært det er, fordi der er for mange fordomme, for meget kritik og for meget selvkritik og for meget opgivelse. Så hver gang vi er ved at lære en ny rytme, så kan en ny rytme, som kan være bedre end den gamle føles forkert. Det er nemlig forkert for mange mennesker at få det bedre. Ja, de vil gerne, men de vil også gerne helst være fri, fordi de vil gerne bibeholde de gamle mønstre. Jo mere negativ ens opfattelse er, jo større problemer er der i sit tankesind og sit følelsesliv og sin fysiske krop, så det er logisk, at det er sådan. Så derfor når vi siger angstepidemi, Corona er en stor angstsider, der er puttet ind på kloden dybest set for at udvikle kærlighed, og tror man på kærligheden, ja så er angsten og frygten jo væk.

Så der er det, jeg siger, hvad giver man energi til? Jamen har jeg tillid til mine processer, eller har jeg oplevet for meget mistillid? Tror man på det, man kan, eller tror man på, at andre er bedre end en selv, eller hvordan, hvad siger man til sig selv? Hvor mange gange skræmmer vi os selv, og siger, vi kan ikke det der, og det der, og det der.

Prøv at tænke på når forældrene siger til os, der er en trold inde under din seng, nu må du ikke stå op, sådan og sådan, du skal blive i din seng, du skal sove ikke. Der var ingen trold, men det blev bygget ind i vores bevidsthed.

Når det er bygget ind i vores bevidsthed, at vi ikke dur til at lave det, vi laver, så bygger man skyld, angst og frygt ind til sig selv, man skræmmer sig selv. Prøv at tænke på hvor mange af jer der skræmmer jer selv hver dag. I kan se det i jeres delpersonlighedsskemaer. Alle de ting I ikke kan, og alle de ting der fylder i dagligdagen hænger sammen med den måde, I koder jer selv på i dagligdagen. Det er ikke noget, jeg har opfundet det her, det har altid været sådan. Så når man kan være positiv overfor sig selv og tør stole på det, så bliver man gladere i sig selv.

Jeg havde en på skolen her for nylig, hvor hun tog alle begrænsninger ind, og det kan man ikke, og det kan man ikke, og det og det. Jeg siger, ”du kan da meget mere, end du selv tror, gå nu bare i gang med det nye og det positive.” ”Jamen det føles jo helt forkert,” siger hun så. ”Ja det gør det jo, fordi det er det gamle mønster, du ønsker at holde fast i.” Så derfor er det lad os tage forandringen til os, lad os være ansvarlige. Ansvarligheden er en sjælskvalitet.

Husk at når man kommer ned på kloden, så lover man sig selv at gå igennem nogle forskellige kriser for at udvikle ny bevidsthed. Vores klode er beregnet til at tage bevidsthedsudvidelser på, tage indvielser. Men når der strømmer meget lys ind på vores klode, så er det angsten og frygten, der kommer frem først, fordi det uforløste i følelseslivet bliver synlig, og det skaber smerter, lidelser, konflikter, kriser. Hvis nu man tror på kærligheden, og man mere tror på den usårlige del i en selv, hvis man flytter op i sjælsbevidstheden, så er man jo fri for det, der hedder sygdom. Hæmmet sjæls liv er sygdom, smerter og lidelser, så derfor arbejder vi på, at det skal være en kærlighedsplanet. Derfor skal I videregive den indsigt, I får, for eksempel igennem energioverførsler, healing og andet videregive det kærlighedsbudskab der ligger i forvandlingsprocessen. Stopper man processen i sig selv og siger, ”jamen det kan jeg ikke give videre det der, fordi jeg kan ikke stå inde for det.” Men det er jo fordi, man ikke har grundlæggende erfaring endnu i sin kærlighedsnatur. Hvis man har grundlæggende energi nok i sin kærlighedsnatur, så har man kærligheden og tilliden til at udføre det, der skal udføres.

Jeg gør det hver eneste dag, der prøver jeg jo at sige til jer, ”brug nu kærligheden.” ”Ja det vil vi også gerne, måske engang til næste år eller i næste liv.” Men nogle gør det sandelig hver dag. Men mange mennesker udskyder tingene. Hvorfor gøre det nu, når man kan blive ved med at lide. Okay, okay.

Se når vi begynder på noget nyt, så kan det godt være, vi laver lidt fejl undervejs. Men fejlen den lærer vi jo af, vi lærer af de fejl, der er. Nogle gange når man skal lave en ting, så kan der være et lille problem, det kan blive til et kæmpeproblem, fordi man lægger angst og frygt ind i et lille problem. Så tror man, det er hele verden, og vi begynder kun at interessere sig for sig selv i stedet for at gå ud af begrænsningsfeltet og ind i alle muligheder.

Lad os meditere på vi har ubegrænsede muligheder, og så tænke på vi er ved at bygge en hellig planet op, som kan blive til en kærlighedsplanet, når vi yder den indsats, der skal til for at forvandle vores tanker og følelsesliv. Vi kan gøre det, og vi skal gøre det.

Se når vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, og det ligger inde i vores eget hjerte bare meget dybere inde i vores inderste bevidsthed. Når vi mediterer på det, at på involutionsvejen, på Sai Baba, eller en eller anden mester ikke også, som arbejder i sin sjælelige, åndelige bevidsthed, eller noget der er endnu finere vibrerende. Sådan noget giver det godt, men det der er svært, det er da at vurdere ægte heden i en mester, fordi man har ingenting at forstå med endnu, man er på vej til at forstå. Det man kan bruge så, det er tillid, tillid til at nå den nye bevidsthedsverden, tillid til forvandlingen.

Vi mediterer på, vi har ubegrænsede muligheder. De ubegrænsede muligheder ligger i sjælskvaliteterne, igennem positiv tænkning. Tag nu jeres bedste egenskaber frem fra jeres værktøjskasse, forstærk de positive egenskaber, videregive dem til andre, og lad andre løfte sig igennem jeres kærligheds erfaring.

Når man tænker på Kærlighedsavataren, Solavataren og Syntesens Avatar, tænker på hvilken udvikling de har været igennem for at nå dertil, at det er kærligheden, der er den styrende kraft, kærligheden er bindemidlet, kærligheden er Kristusenergien. Jo mere vi kan materialisere kærlighedsenergien, jo mere kan vi ændre på vores planet.

Nu mens I mediterer, så overfører jeg kærlighedslyset til jer, kærlighedslyset fra Guds hjerteenergi. Husk **vi har ubegrænsede muligheder igennem positiv tænkning, det er også vores nøgleord i dag.**

Og så vil jeg gerne til at ønske jer en fortsat god dag, hav en fantastisk god dag, brug nu jeres bedste egenskaber, videregiv jeres bedste egenskaber til andre. Godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk