

## **Nr. 912 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 14. marts 2021

**Nøgleord: Vi mediterer i dag på Hierarkiet, Hierarkiets mestre.**

Nå godmorgen, er vi nu kommet for tidlig op igen, et minut for tidlig. Godmorgen. I dag er det jo en frisk ny dag, søndag den 14. marts 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 912. Okay.

Så i dag skal vi fungere aktiv igen. Jeg kom sådan til at tænke lidt på mestrene og sådanne ting i dag. Tænk på når vi mestrer det hele, mestrer personligheden. Er det ikke dejligt at tænke på, at vi mestrer det, så er der ingen sorger og bekymringer længere. Det kan lyde helt mærkeligt, at tænke på at der ingen bekymringer er mere. Nå Horst, Horst er du kommet op igen, Findur, det var godt at se, det kniber måske lidt i dag med at komme op af dynerne, der er noget, der ser ud til det. Okay.

Som jeg siger, jeg tænkte en lille smule på mestrene i dag, mestrene og deres udvikling, hvordan mestrene inspirerer menneskeheden, blandt andet til at yde det bedste de kan i sig selv hver eneste dag og være nytænker. Okay. Prøv at tænke på når man lærer at styre hele sit følelsesliv, man får det under kontrol og kan leve et liv uden bekymringer, men man er oprigtig, har tillid og forståelse, kan holde aftaler, kan lave alle de der ting med lethed, fordi der ingen personlighed er mere.

Jeg tænker mange gange på Hierarkiet, og Hierarkiets mestre, og tænker på det kæmpe stykke arbejde de udfører. Mange af dem er helt usynlige på vores verden, og der er selvfølgelig også mange evolutionsveje, de arbejder på udover det menneskelige. Det er utroligt at tænke på, at ting kan udvide sig meget bevidsthedsmæssigt, hvor det er næsten umuligt for os at forstå det lige nu, at der er så mange muligheder at kan tage, og hvor lidt vi sådan set arbejder med det.

Men noget af det Hierarkiets mestre altid arbejder med, det er videregivelse af det indre livs arbejde. Det arbejder jeg også med, og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg er i samarbejde med Hierarkiet. Det vi prøver at arbejde med, det er videregivelse af det indre liv. Det betyder, når man videregiver det fra sit indre liv ud til sin fysiske hjernebevidsthed, så kan vores fysiske hjernebevidsthed ikke rigtig holde fast i det, den kan ikke rigtig forstå og opfatte, hvad der sker i det indre. Der har vi fået det der mellemstykke værktøj, at man kan skrive det ned, så efterhånden lære igennem at man har skrevet det ned, også kroppen til de indre informations mængde som er fri for følelseslivets begrænsninger. Det er derfor, man skriver tingene ned, det er for at videregive tingene, som er nødvendig at vide for at udvikle en større bevidsthed. Så vi kommer ikke udenom, at vi er nødt til at skrive det ned, og for at vi ligesom kan komme videre i vores system, så skal vi videregive de informationer, man har omkring de sjælelige, åndelige niveauer. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, at være selvoptaget på sit eget liv, men absolut videregivelse af det indre livs forståelse. Er det sådan noget, vi har lyst til? Det er jo lige der, det altid strander for mange mennesker, om man kan videregive tingene. Nogle gange så spænder deres personlighed jo ben og siger, jamen det kan jo være vanskeligt at gøre det, at videregive de informationer der skal videregives, det er det for nogle, så er man jo ved at lære det, man er ved at lære et nyt tiltag. Har vi mod på det? Det skulle vi gerne have.

Så i dag snakker vi lidt om mestrene, Hierarkiets mestre, et kæmpe emne og et kæmpe område.

Men vi kan da begynde at meditere på dem, og inden vi bestemmer os, så kan vi sige, vi gerne vil være åben overfor mesterens vejledning, vi kan også gerne sige, at vi gerne vil stille os til rådighed for indre viden og så videregive den indre evolutionskilde. Mestrenes udvikling er frigjort for personlighedsopfattelsen, det er ren

viden og ren forståelse, det kommer fra de indre ashrammer. Når vi mediterer på Hierarkiet og Hierarkiets mestre, på Kristus, som er mestrenes mester, kærligheden.

Vi mediterer på Hierarkiets mestre igennem kærlighed, tillid og forståelse og samtidig have villigheden til at videregive udviklingen, forpligtelsen til at videregive det er en del af det med få forny med ind. Når jeg prøver at give jer ny visdom hver eneste dag, så er det vigtigt at anvende den visdomsside.

Vi mediterer i dag på Hierarkiets mestre, taknemmelighed og oprigtighed. Jeg fik lige sådan en lille bølge af ked af det hed ind over mig lige nu, fordi jeg ved, hvor svært det er for folk, at gøre det, de er gearret til at gøre. De gør næsten altid noget andet.

Vi mediterer i dag på Hierarkiets mestre, taknemmelighed, og den inspiration de kan give os. Forestil jer deres arbejde er utrættelig, mestrene har ingen personligheder, de hviler i det guddommelige, i det åndelige. Det er vigtigt at tænke på, når man mediterer på mestrene, de prøver jo at hjælpe os. De kan vente i dagevis, ugevis, månedvis, årevis på at vi lægger bevidstheden ind mod vores højere bevidsthed. Mange siger, vi vil hellere sove i stedet for at være modtagelige, der er heldigvis også mange, der siger, vi vil gerne udføre det, men hvordan gør vi det?

Vi mediterer i dag på Hierarkiet, Hierarkiets mestre, som arbejder utrættelig for at hæve menneskeheden bevidsthed, og arbejder inde på andre evolutionsveje også, end dem vi lige kender til. De arbejder i legemer, og de har tidligere taget den femte indvielse. Det der er lagt meget fokus på lige nu, det er, at vi kan videregive og leve det indre livs forståelse, som er fri for angst og frygt, der er ingen personlighed eller personligheder, der er ren viden, ren kærlighed, ren viljesenergi, ren skabende intelligens.

Vi mediterer i dag på Hierarkiets mestre Djwhal Khul, Mester Morian, Jesus, greven af Saint Germain, der er mange mestre. Mester Morian, Kristus som er en Kærlighedsavatar og mange, mange flere. Vi tænker i taknemmelighed på det stykke arbejde de udfører for os, for menneskeheden, og for andre dimensioner, og vi er kun en ting af det, menneskeheden.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer, godmorgen, og jeg ønsker jer fortsat god dag, kærlighed, tillid og forståelse, og jorden er mestrene i det indre Hierarki. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)