

## **Nr. 910 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 12. marts 2021

**Nøgleord: Vi mediter igennem kraftordets bevidsthed.**

Godmorgen, godmorgen Lotte gode, Michael, Bente. Godmorgen er I friske? I dag er det jo fredag den 12. marts 2021.

Kan I huske, hvordan I fungerede i 2010? Hvor I stod henne på udvikling den gang? Se vi skal have morgenmeditation nummer 910.

Se det vi arbejder med her hver eneste morgen, det er hvid magi. Det vil sige, vi arbejder på evolutionsvejen, den oplyste vej. Vi arbejder med at fusionere hele tiden med sjælsbevidstheden, Hierarkiets bevidsthed og ind mod Sollogos, så det er vores oplyste vej, der hedder erkendelsesvejen.

Når man får indsigter, så er det vigtigt, at man skriver det ned, fordi det bliver til stofmolekyler, der oplades med højspændingsenergi. Hvis man siger, jamen, ”jeg skriver det ikke ned,” så kan man ikke huske sin udvikling, fordi det er ikke der, det man skal have at forstå med og huske med er ikke integreret endnu. Så lysets mestre arbejder med sjælene, lyset inde i os, så vi kan blive mere oplyste, vi kan blive mere oplyste, end vi var i forvejen, det vil sige, englene arbejder på lysets vej, de helbredende engle.

Vi har den modsatte vej, der hedder mørkets vej. Det er der, personligheden styrer, der ligger angsten og frygten, alle de sårede følelser ligger på mørkets vej, hvis vi kan kalde det sådan, det kan vi vist godt. Så det hænger sammen med involutionskræfterne, man går længere og længere ned i stoffet. Det vil sige, man går længere ned i sine begrænsninger, og til sidst så går man så langt ned, at man ikke kan selv komme ud af det igen, så bliver man jo fastlåst i den fysiske form. Det vil sige, sin egen sjæl har ingen rigtig indflydelse på os på det tidspunkt.

Det er derfor, det er så vigtigt, når vi laver meditationer, så skriv det ned, fordi det bygger nogle stærke legemer inde i jer, så vi kan modstå fristelsen i at gå ind i jeres begrænsninger. Jeg kan faktisk ikke sige det tydeligt nok, men det er også nødvendigt at sige det.

Så vi har altid svage punkter i vores legemer eller i vores følelser, i de svage legemer, i vores tanker og vores følelser, det er der, man åbner, man åbner selv porten for modstandsenergien. Hvis vi siger, ”jamen jeg har de der svage punkter, men jeg giver lys og kærlighed til det sted, jeg ved, jeg er svag i,” og begynder at arbejde med at skabe muligheder for sine medmennesker, i det sted hvor man siger, man arbejder med den oplysning, eller den indsigt, man lige har fået. Så begynder man at lukke hullerne i jer, mod de begrænsningselementer som er inde i os. Så hver gang man hopper ind i de sårede følelser, så går man ind i fastlåsningsmønstrene, som er ældgamle, og de har ligget på vores planet, siden vi kom til jorden, menneskeriget.

Vi skal huske, vi kom fra månekæden, månekæden, og månekæden arbejdede med, blev arbejdet med lysets og mørkets energi, men det er mest mørket. Det vil sige, månen blev til en gold planet, som belyser os. Det vil sige, at ved fuldmåne er der stærk belysning på os på vores skyggesider. Okay.

Når solen skinner, så bliver vi opladet med lys og kærlighed og tillid, livsglæden kommer frem. Men vi kan kun tåle sollyset i et vist omfang, så kan vi ikke tåle mere af lysets energi, så bliver det for overvældende. Så vi skal hele tiden tilpasse os, til den lysmængde vi skal have. Vi skal tilpasse os til at sige, ”hvor meget kan jeg tåle af den negative energi?” Det er måske en anden måde at udtrykke tingene på, men det er hele tiden en kamp mellem lyset og mørket. Lyset er sjælsbevidstheden, personlighedsopfattelsen ligger i de negative sider, særlig hvis der er nogle følelsesmæssige sider, der får alt for meget magt. Så kommer der det, der hedder angst for

angstens skyld, så er det lige meget, hvor man kigger hen, så er der noget at være bange for. Det vil sige, man nedbryder sine legemer, og hvis man vil prøve at undgå angsten, det er i og for sig godt nok, men det er vigtigt, at man arbejder med lysets energi for at forvandle angsten til lys.

Jeg kan huske fra min barndom, der boede vi på tredje etage, så skulle jeg ned af en vindeltrappe, 96 trin ned til kælderen med koksspandene. Da vi kom ned i den nederste etage, hvor kælderen var, så var der altid mørkt dernede, det var lidt uhyggeligt, særlig når vinden blæste, så var det uhyggeligt at komme ned i den kælder. Det allerførste vi ledte efter, det var lyskontakten for at tænde lyset, fordi så var det ufarligt at komme ned i kælderen. Det kunne godt være lidt farligt alligevel, fordi angstsiderne som jeg havde bygget op, var der jo stadigvæk. Men lysets energi forhindrer os i at gå i panik. Derfor er det, når vi tænder sjælens lys, og belyser det der er svært for os at håndtere, så gør lyset det, at det begynder at heale, healer de steder op, hvor vi førhen gik i fastlåsthed.

Jeg går lige tilbage til det med månekæden, der blev nedbrudt af Hierarkiet, vi går videre over til Atlantistiden, der arbejdede man videre med mørk energi også. På det tidspunkt levede mestrene på kloden og hjalp menneskeheden med udvikling, men på et tidspunkt så trak mestrene sig tilbage og overlod klodens udvikling til os selv. Men det gik galt, fordi man arbejdede for meget med mørkets kræfter, så den oplysthed, og de ting der skulle være til stede, var man nødt til at lukke ned en gang igen. Så en ting jeg har før har nævnt det er, så har jeg fortsat i Romerriget, og hvor man slår en lysmester ihjel Kristus. Jesus blev slået ihjel, fordi han kom med oplysningen og kærligheden. Det er paradoksalt, at man slår kærligheden ihjel, korsfæster kærligheden, det som virkelig kunne hjælpe, man korsfæster kærligheden. Det er det, man gør stadigvæk, når man fremhæver angsten og frygten, så fastlåser man den sunde fornuft, den sunde fornuft. Vi kan sige, den kamp der var på månetiden fortsætter den dag i dag. Angsten og frygten er også tilstede i dag i forbindelse med Coronaen.

Det er vigtigt, at vi kan arbejde med lysets energi her og oplyse sjælene, gøre sjælene stærkere, tro på det gode, det skønne, det smukke, tro på at vi har gode evner til at nedbryde angst og frygt med. Vi ved, jeg ved, vi kan, vi hører nemlig med til Herrens kærlighedsarme, os der går på skolen, prøv at tænke på, at det er det, vi er beskyttet af.

Når jeg giver energioverførsel til jer, så lukker jeg portene ind til mørkets energi, I er frigjorte i en periode. Det der er mægtig vigtigt her, det er at blive ved med at anvende den positive energi. Skriv resultaterne ned på hvad I opnår, og hvad I videregiver. I den proces menneskeheden står overfor for at videregive lysets kræfter i stedet for at vælge mørkets energi. Mørket det bliver ved med at være uoplyst, og så kan angsten og frygten stadigvæk bestemme, men det kan vi ændre på, vi kan ændre på de her ting, og det er også det, vi gør.

Hvis vi igen mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte og trækker den bevidsthed ind i vores egne hjerter.

Vi skal huske, når vi mediterer på en ting, så lægger vi opmærksomheden hen på det. Når vi fokuserer ind i vores eget hjerte, så trækker vi noget fra kærlighedskilden ind i vores hjerter. Når jeg giver energioverførsel til jer og lader det strømme igennem til jeres bevidsthed, så får I også en opladning fra lysets kilde i Guds hjerte. Det er vigtigt at have tilliden til det, det er meget enkelt, men alligevel meget uforstående for mange, fordi de lever i angsten og frygten, så kan man ikke se den verden, jeg snakker om. Så når man lever i angst og frygt, så er den verden en realitet, men det er kun skyggeverdenen. Men i sjælsverdenen og i den åndelige verden der hersker kærligheden, det er den, vi stræber efter at være i. Det er derfor, vi har fået det, der hedder en smertens og lidelsesplanen for at udvikle kærligheden.

Vi mediterer i dag på kærlighedskilden i Guds hjerte.

Jeg kan sige, det kan være vanskeligt at blive arbejdsløs, når man bekæmper mørkets energi, der skal bruges enorme ressourcer af lysets kræfter for at skabe ligevægtighed. I skal bruge enorm masse energi for at bevare det, fordi de gamle mønstre de vil tage over igen. Vi er kommet det sted på evolutionsvejen, hvor det er lysets kræfter, som skal være det vejledende element, der er vi kommet til. Det vil sige, alle skyggesiderne bliver trukket op, men vi kan beherske det med kærlighed.

Vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, og mens I gør det, så overfører jeg åndelig energi til jer, åndelig energi.

Menneskeheden svinger i den ene pol og i den anden pol samtidig med angsten, og samtidig indre afklarethed, hvor grundenergien er ærlighed. Så fornyelsesenergien kommer jo indefra, indefra vores hjerter, det er forbundet med livstråden til Guds hjerte.

Tænk på jeres kraftord når I mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, mediter igennem kraftordets bevidsthed. Når I mediterer her om morgenen, så tager jeg det altid som givet, at I ikke går ind i jeres sårede følelser, men bliver i kærlighedsenergien. Hvert eneste menneske har en sjæl, det er sjælens udvikling og udfoldelse, der sker lige nu. I har alle muligheden for forvandling.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)