

Nr. 908 Morgenmeditation.

Onsdag den 10. marts 2021. Nøgleord: Tillid og kærlig forståelse.

Tænk hvis I har været oppe den sidste time og lavet morgengymnastik eller yoga eller forskellige ting, det ville have været spændende. Så sidder man der og venter, kan klokken ikke snart blive seks, så man kan komme i gang igen. Sådan er det nok ikke for alle, men sådan kan det jo godt være. Så i dag skal vi også til at meditere måske lidt anderledes i dag end i går, men noget der er hensigtsmæssig. Kniber det lidt med at komme op i dag? Nu kommer Kjeld op, det er flot og Findus. Det er mærkeligt, at have et undernavn, men det er nok sådan, det er.

Godmorgen til jer jeg ønsker jer en god dag. I går havde vi en god dag på skolen, det var dejligt at se balancen mellem folkene og villigheden til at indlære, det var dejligt at se. Så havde vi en lidt speciel dag i går alligevel, fordi vi kunne se, at selv om der var balance i tingene, så manglede der tænding. Hvad var det nu, det var for en tænding? Det var, at man kan røre og være bevidst i sin ophøjede bevidsthed balance i følelserne, men tændingen indefra den mangler. Tænding realiserer vi så gennem energioverførsel, man fandt ud af, at det var det, der manglede, for at få gnisten til at springe, og gnisten det er sjælen, for at få sjælen til at få en udtryksform i dens fysiske bevidsthed. Det blev interessant at se, at det var det, vi kom til, og det var det, der manglede.

Det betyder så, at det der er vigtig for jer, det er at komme på skole og lære noget om det indre liv. Ikke være bange for tingene. Det er det, at når man arbejder i sin ophøjede bevidsthed, så begynder man at blive immun overfor sygdomme. Det siger sig selv, når man fungerer i sin ophøjede bevidsthed, så arbejder man ikke mod sjælens hensigt mere, så arbejder man med strømmen i stedet for imod strømmen. Når vi arbejder med strømmen, så kan vi se, at vi er sjæle, vi er healere, der er i funktion og skal udtrykke healerkraften.

Vi begynder at meditere her i dag fra morgenstunden. I dag skal vi meditere på Pantajalis. Det er raja yogas forfatter. Pantajalis levede ca. fem tusinde år før vores tidsregning og arbejdede med det, der hedder Yoga sutraerne. Vi skal lige meditere på i dag, hvilken forbindelse der er mellem P.L. Simonsen og Pantajalis, det skal I lige prøve at arbejde med, hvilken forbindelse ligger der her. Raya yoga er udviklingsformen for, hvordan man begynder at meditere. Raya yoga er håndtering af tanker og følelseslivet og sjæleligt liv og en del af det åndelige liv. Vi prøver i dag at meditere på hvilken forbindelse der er mellem Peter L. Simonsen og Pantajalis.

Som sagt havde vi en god aften i aftes, der var balance i følelserne, og man ville gerne indlære. Der manglede bare gnisten, den gnist der skulle til for at få sjælen i aktivitet. Der manglede bare startskuddet. Vi fandt ud af, at startskuddet var en energioverførsel. Der sker altid en ny energioverførsel fra Hierarkiet eller Sanat Kumara eller fra en bevidsthed udenfor solsystemet. Den går ind og påvirker blandt andet min bevidsthed, og så sætter jeg en ny impuls i gang. Lige nu er impulsen at skabe en ny menneskehed med ren kærlighed, ren bevidsthed og ren forståelse. Bygge en ny tidsalder ind, hvor det er kærligheden, der er bærefundamentet. Vi har i nogle dage mediteret lidt på Kærligheds Avataren, Solavataren og Syntesens Avatar. Det gør vi igen i dag. Solavataren er en direkte forbindelse til Sollogos, til den guddommelige viljes energi. Kærlighedsavataren er en direkte forbindelse til kærligheden i Guds hjerte. Syntesens Avatar er også en direkte forbindelse med oplysningskraften. Det vil sige, vi arbejder med treenheden på en højere omdrejningsspiral.

Vi mediterer her og får måske en forbindelse med Pantajalis og Peter L. Simonsen. Hvis I har fundet det og lægger det ind i hjertets energi, så vil det få en anden betydning for jer. Mens I mediterer på det, så vil jeg give jer en åndelig velsignelse samtidig. Den åndelig velsignelse vil gøre jer til et redskab, den skaber magnetisme imellem jeres sjæl, åndeligheden og sjælen ud gennem personligheden.

Mediter i dag på Kærlighedsavataren, Solavataren og Syntesens Avatar, det er en krafttriangel. Så snart det er bygget i jeres bevidsthed, ind i jeres hjerter, ind i hjertecenteret i hovedcenteret, prøv at hvile herinde i stilhed, i accept og have illumineret følelseslivet totalt, og være i en indre væren af kærlighed og lyksalighed. Her vil jeg sige mit kraftord, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Noget af mit virkeområde er, at jeg virkeliggør Guds kærlighed. Forestil jer hvad det betyder, legemliggørelse af Guds kærlighed til alle sjæle, til hele menneskeheden, og de ting der er under menneskeheden og de ting der ligger over det menneskelige. Legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, det betyder også, at man kan tilgive. Man kan trække sig selv ud af sit eget begrænsningsmønster, og man kan trække andre ud af deres begrænsningsopfattelse. Vi kan forny det, vi mediterer direkte på kærlighedskilden i Guds hjerte. Jeg lader kærligheden gennemstrømme jeres hjerter. Jeg ser jer allesammen for mig nede i stalden, både de mennesker jeg har omgang med til daglig, og de mange af de andre jeg arbejder med hver eneste dag, fordi de er tiltrukket af energien. De er tiltrukket af lyset, både sjæle i inkarnation og sjæle i dis inkarnation, de er tiltrukket af lyset, kærligheden og den kærlige forståelse.

I dag lader jeg kærlighedslyset gennemstrømme jer, guddommelig kærlighed, det begynder at virke på jer alle lige nu, uanset om I er bevidste eller ej, så er handlingen sket. Jeg kigger på jeres sjæle kigger på jeres øjne. Jeg lader Helligånden gennemstrømme jer lige nu. Jeg formidler opstandelsesenergien. Jeg tilfører jer troen og tillidens bevidsthed til indre rørthed. Forstå tingene igennem kærlighed, en åndelig velsignelse til jer. Hvis I nu virkelig anvender den åndelig velsignelse til meditation og indadvendthed, der skal bruges ligeså meget energi til videregivelse til jeres medmennesker, lige meget energi begge steder. Det er det, der skaber forvandlingsprocessen i os. Det er hensigtsmæssigt at lytte til morgenmeditationen mange gange, lave notater til det og vise mig nogle af jeres resultater. Send det til mig, eller tag det med næste gang vi ses.

Godmorgen til alle jeg ønsker jer en fantastisk god dag i tillid og kærlig forståelse. Vi kan kalde det **tillid og kærlig forståelse, som er nøgleordene**. Tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk