

Nr. 903 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 5. marts 2021

Nøgleord: **Kærligheden lyser.**

Godmorgen, i dag er det jo dejligt vejr igen, det lader til, vi skal have masser af solskin, så kan vi få godt humør og livsglæde, det er jo lidt hyggeligt, når man kan få det.

Jeg kom til at tænke på, at hver eneste dag man vågner, og man glæder sig over, at man skal have en ny dag med masser af dejlige positive tanker. Tænk på at de tanker man har inde i sig selv, de kan være opbyggende, og de kan være nedbrydende. Når I kommer og lytter til morgenmeditationen, så prøver jeg altid at vende billedet fra det negative til det positive. Det er formålet med vores liv at omdanne os, at gå fra dyremennesket til et menneske der kan begynde at blive et gennemsnitsmenneske, senere en aspirant, senere en discipel, senere hen igen en seniordiscipel og så vider ind på indvielsesvejen. De forskellige grader man går i har forskellige udviklingsniveauer. Alle udvikler sig ikke ens og samtidig, men de udvikler sig i differentieret udvikling. Det vil sige, når man underviser folk, så undervises der i en differentieret undervisning. Nogle mennesker skal lære en ting, nogle en anden ting, det kommer an på, hvor de er gearret til at være henne, om det er gamle sjæle, om det er folk, der er modtagelige for den næste udvikling eller ej. Vi kan jo sige, at det vi underviser en 5årig i er bestemt ikke det samme som en 25årig, det er ikke den samme undervisning, de skal have, fordi deres forståelsesgrad er ikke den samme. Derfor er det vigtigt at sige, okay vi underviser differentieret, og så skal vi give det accept, fordi det er en nødvendighed for det sted, man modtager tingene.

Men noget der altid hjælper meget, det er at være venlig og imødekommende. Venlig og imødekommende og være i harmoni med sig selv og sin højere bevidsthed. Den højere bevidsthed kan ikke få nogen indprægning på personligheden, hvis der er lagt et modstandsfilter imellem.

Nogen gange ser jeg folk kommer derhen, hvor tærskelvogteren begynder at gøre sig gældende. Tærskelvogteren er summen af alle vores begær, af alle vores gamle begrænsninger, alle de gamle negative sider fra det her liv og fra tidligere liv hvor man siger, okay nu skal kampen til at stå, om man vil være en sjælsstyret personlighed, eller man vil fortsætte på den gamle vej, der hedder begrænsningsvejen. Rigtig mange mennesker de slår sig virkelig i tøjret her, fordi de vil gerne gå begrænsningsvejen, selv om man siger, at de positive ting man udvikler, kan det være, man skal anvende 1000 gange, inden det er integreret i en selv.

Hvis nu vi tænker på, hvor mange gange vi trækker det negative op, og lader det negative bestemme. Det gør man som en selvfølgelighed, men det er vigtigt at ændre det til en positiv ting. Udviklingen ligger jo i, at man først får øje på tingene, og så senere hen kan begynde at omdanne det. Det er der, vi har det, der hedder personlighedsudviklingen.

Vi arbejder her på skolen både med personlig, sjælelig og åndelig udvikling, det er vigtigt at kende forskellen på de niveauer, og samtidig er det en blanding af alle tre dele.

Jeg vil gerne sige, at det er fredag den 5. marts 2021 i dag, og vi skal have morgenmeditation nr. 903.

I går der arbejdede vi lidt med at være her på skolen og finde vores eget ståsted, det ståsted hvor man kan hvile i sit indre, enten når man sidder nede i stalden, eller man er i stuen eller et eller andet sted, udenfor, lige her omkring skolen er der højfrekvent energi. Når der er højfrekvent energi, så kan fremtiden blive synlig, eller er synlig for mange. Når man så modtager åndelig velsignelse, så kommer man et skridt videre, end dengang man

begyndte, for der anede man ingenting om, at der var noget, der hed åndelig energi. Så når man starter som lille, det gør man jo altid, som barn, men nogle børn kan være meget bevidste om, hvad der skal ske.

Jeg kommer til at tænke på Jesus, da han levede, da han var 5 år gammel, siger fortællingen, at da havde han lyst hår, lyse øjne, lys udstråling og havde en fantastisk dynamik af ren kærlighed i sig selv. Det vil sige, at drengen havde nogle forældre, hvor der var ren kærlighed tilstede i deres liv, fordi der skulle gøres en kæmpe forskel i hans fremtidige liv og virke. Det er Jesus, jeg snakker om.

Inde i os der har vi noget tilsvarende, der kan udvikles, det er bare ikke sikkert, at forældrene er bevidste om, at det guddommelige er inde i os, og at det er det, der skal fremelskes. Mange mennesker lukker jo af og har aldrig hørt snak om det, nogle mennesker siger ja, det er jo indre missionsfolk, nogen siger, at de er protestanter, eller vi er katolikker, vi er ditten og datten, der er altid utrolig mange fordomme. Hvis nu vi ikke havde alle de der fordomme at se igennem, og sagde ”okay lad os starte med renheden og kærligheden og det indre lys og den indre forståelse, lad os nu arbejde med det, og så glæde os over at muligheden for fremgang er tilstede hver dag.”

Jeg har lige været ude i min verandastue og satte varme på. Så kom jeg forbi healerrummet, så kom jeg til at kigge på billedet, et af billederne derinde, det ene billede er et, jeg har hentet i Egypten engang i sin tid, det hedder Dommens Hal, Dommens Hal. Det betyder jo, at når man dør fysisk, så kommer man ind i dommens hal og bliver vejret og vurderet på alle vores positive og negative sider og finder ud af, om vi skal den ene eller den anden vej i udvikling, eller om man bare skal sendes tilbage igen, fordi du skal have et nyt liv, fordi du ikke nåede at lære den der opgave, der var tildelt dig, som du selv har været med til at bestemme, en du havde i den sidste inkarnation. Okay vi finder nogle medlemmer, nogle af de mennesker du har været sammen med tidligere, og så finder vi en passende lejlighed til at sende dig tilbage til jorden igen, hvor du skal ned og lære lektien, den lektie du tidligere havde bestemt, at du ville lære. Det var det jeg kom til at tænke lidt på, da jeg kiggede på Dommens Hal.

Men inde i os selv der har vi både en dommer, vi har en kritiker, vi har en offerrolle, vi har en bøddel, vi har også været mordere, vi har været alle mulige ting. Men nogle mennesker har også den gode vilje, den positive vilje inde i sig selv som overvinder alle begrænsningerne. Men uanset hvad man har været i tidligere liv og nutidigt liv, så er det den gode vilje, og det er kærligheden, der gerne skulle bestemme hele vejen igennem. Det var sådan en lille tanke kærlighedsvejen.

Men nu når man står og skal tage et større udviklingsskridt, så kommer tærskelvogteren frem. Det vil sige, hvor alle de negative ting er trukket op, og man siger, at nu kan du godt begynde at overvinde tingene, fordi du har nok i din oprustning, i din udvikling til at beherske de positive egenskaber, at leve de positive egenskaber. Når man er kommet dertil, så er det jo ikke vigtigt, at man siger, at man vil leve sit gamle liv i begrænsningerne, fordi så er der ingen fremgang, så er der kun tilbagegang. Men utrolig mange mennesker kommer til at stå der, og det er fordi, de er ved at være klar til indvielsesvejen, hvor det er noget andet, der skal ske, og det kan personligheden ikke forstå, og personligheden vil altid modarbejde. Det er der, man kommer ned til mig og siger, ”hvad er det for noget, der ligger og fylder?” Hvis så man vil være stille, rolig og fattet inde i sig selv og siger, at jeg gerne vil lytte efter, prøve at arbejde med det, jeg vil gerne have det værktøj, der ligger til at udvikle mig som sjælsstyret, så er det en fin ting. Men det der altid er vigtigt i den proces her, det er tilliden. Tilliden til at nogle mennesker har gået igennem de her processer er i stand til at hjælpe andre. Det der er vigtigt for os alle, det er at kunne hjælpe andre, som er mere nybegyndere, end vi selv er. Vi skal videregive vores udvikling og vores informationer, det skal vi videregive til andre. Det er kun på den måde, at vi kan sige, at den viden vi har udviklet, når man videregiver den, så bliver den anvendt på en fornuftig og en forsvarlig måde. Det er rigtig dejligt at tænke på, at vi skal videregive den information, og de ting man lige har lært, så andre mennesker kan

bruge af det og komme videre igen. Det er godt at tænke sådan, at det er det, vi skal. Vi kan ikke sige det tit nok, at vi skal arbejde med lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid. Det er vigtigt at gøre det.

Jeg kan huske engang, at jeg kom til at grine lidt af mig selv, og det gør jo heller ingenting. Jeg skulle ud at danse et sted på Sjælland, og der var et orkester, der spillede masser af gammel 60er musik. Det var sådan set vældig godt, det var nostalgi at være derinde. Der var ikke så mange mennesker, der hvor vi var, men ved siden af os var der en masse mennesker fra København. De var gæster fra et værtshus, og de var taget derud på det hotel og skulle overnatte. De var ikke specielt venlige og imødekommende. Nogle af dem var helt til rotterne (undskyld), men de var meget vanskelige. Der var en af dem, der spurgte mig, ”hvem er du?” Så farer det lige ud af munden på mig, ”jeg er Sct. Peter.” Så skulle I lige se, hvordan og hvorledes de mennesker fungerede, så fik vi lige en snak om det.

Efterfølgende da jeg kom til at tænke på det, så lød det faktisk rigtig nok, at jeg var Sct. Peter, men det var sjovt at se reaktionen. Nogen sagde, ”det er da dejligt.” og nogen tog voldsomt afstand, nogen var virkelig vrede. ”Hvordan kan du finde på at sige, at du er Sct. Peter?” De spurgte, hvad jeg lavede, og så fortalte jeg, at jeg arbejdede med den gode vilje og kærligheden og de ting. Nogle var interesserede og nogle tog afstand, sådan er det jo altid, næsten lige meget hvad man siger, man er. Det der er vigtigt er, om man kan få tilliden vakt i andre mennesker. Nogle af de her mennesker var indhyllet i for meget alkohol, til at de kunne se andet end den verden de lå i, i værtshusverdenen. Jeg sagde, at der var andre verdener udenfor, hvor man kan gøre noget andet. Men det var sjovt at sige sådan en ting, synes jeg i hvert fald dengang.

Skal vi prøve at meditere på at kærligheden lyser. Kærligheden er lyset. Kærligheden er tilliden og kærligheden er visdommen. Lad os meditere på det i dag, at kærligheden er lyset, kærligheden er tilliden og kærligheden er visdom. Når vi begynder at meditere på det, kan det være, at for nogle mennesker er det bare ord, de kan ikke integrere det i deres liv endnu, fordi de lever det ikke endnu. Men derfor kan det jo godt være rigtigt, og det er jo rigtigt i min terminologi. Vi kan se, hvordan kærligheden helbreder, kærligheden lyser, kærlighed giver nyt tankesind, kærligheden fornyer og kærligheden er livsglæden.

Vi har selvfølgelig også den anden side, hvor den tunge energi ligger i, den fokuserer vi ikke på lige nu. Vi mediterer på, at kærligheden lyser, kærligheden er glæden, kærligheden er tilliden, forståelsen, skaberkraften, nytænkning. Kærligheden er alt det positive.

Lad os meditere på at kærligheden er lyset, kærligheden er tilliden, visdommen. Man kan yderligere gå et skridt videre og tage åndens bevidsthed med hvor lyksaligheden ligger og sindsroen.

Kærligheden lyser er nøgleordene i dag, og vi ved jo, at kærligheden åbner alle dørene. Kærligheden er Gud.

Jeg overfører kærlighed til jer, medens I mediterer.

Så er der tilbage at ønske jer godmorgen. Det er en god ide ikke at gå i seng igen, men sætte jer til at høre morgenmeditationen en gang mere og skrive lidt af erkendelserne ned. Bearbejd morgenmeditationen flere gange og send det. Kærlighed, tillid og forståelse.

Godmorgen til alle, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.