

## **Nr. 898 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 28. februar 2021

**Nøgleord: Kærlighedskilden i Guds hjerte.**

Godmorgen. I dag er det jo søndag, kan jeg se søndag den 28. februar 2021. Vi skal have morgenmeditation nummer 898. Okay. Så gør vi det.

Se æh her i dag der vil jeg ønske, at man kan være mere opmærksom på sin undertone, sine undertoner. Hvad betyder undertoner? Det betyder, at det er det, man taler igennem. Sin undertone hænger sammen med vores negative tankesind, hvis den er negativ, men der er også mange positive undertoner. Men mange gange så bestemmer fortidens gamle negative mønstre ens fremtid. Man kan sige, underbevidstheden bestemmer. Og man ser ikke nutiden, nutiden er svær at håndtere.

Mange børn kan ikke se deres fremtid, fordi forældrene er ikke fremtidsorienteret, de lever måske i fortiden, i deres minder til noget som var super ideelt, men var det måske i virkeligheden ikke.

Når vi taler til andre, så tal igennem kærlighed, lyt igennem kærlighed, forstå igennem kærlighed. Skal man læges, fra de sår man har, så skal man ændre på sin opfattelse. Man ændrer på sin opfattelse i, hvordan man forstår, og hvordan man videregiver. Det vil hjælpe, man har en aggressiv undertone, hvor der er fyldt op med kritik, skyld, mindreværd, vrede, had, så forandrer man ingenting, for det man sender ud, det vender tilbage til en selv igen. Det der er vigtigt, det er at se det i øjnene og så sige, ”jamen jeg skal ændre på det, jeg skal have et nyt liv og ny forståelse.” Det er vigtigt at have det i sit liv. Det er ikke sikkert, man kan lave så meget åbning i sig selv, at man kan forstå igennem kærlighed. Vi siger bare, ”jamen det har jeg hørt og hvad så?” Så har de i virkeligheden ikke hørt budskabet, de har været tilstede i deres sårede følelser, og når man hører igennem sine sårede følelser, så er der igen ingen fremtid. Man er ved at afvikle sig selv i stedet for at bygge sig selv op. Okay.

Vi skal igen arbejde med hjerteenergien i dag, kærligheden ligger i vores hjerter. Kærligheden åbenbarer sandheden. Vi skal arbejde med noget, der hedder velvillighed, kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Man skal også opfatte igennem de ting.

Prøv at sige jeres kraftord, prøv at sige jeres kraftord med kærlighed, tillid og forståelse, jeres kraftord med kærlighed, tillid og forståelse og bagefter sige, ”jeg er villigheden i forandringer, jeg er villigheden i forandringer.” Sig det igennem kærlighed, tillid og forståelse, ”jeg er villigheden i forandring.”

Jeg tager mit kraftord, der hedder, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, jeg er villigheden i forandring.” I prøver at sige jeres eget kraftord og så sige, ”jeg er villigheden i forandring,” og så prøv bagefter at sige ”jeg lever et liv midt i kærlighedsenergien, jeg er den, jeg er.” Prøv at tænke på hvis vi lever igennem kærlighedsenergien, og vi er ren kærlighed, tillid og forståelse. Det kan være, der er noget, der rører sig inde i os, hvor vi ikke tror på, vi er det. Det der rører sig inde i os, det er så det, vi skal til at arbejde med, at ændre på.

Noget af det svære det er, at man altid afviser sit indre barn, sit indre barn i sig selv, der laver vi næsten altid afvisning. Når man er afvisende til sit indre barn, så vil man automatisk afvise sin partner, og man vil afvise indlæring, man afviser alle steder. Prøv at respondere på dig selv hvor mange steder du afviser, afviser.

Vi går igen tilbage til den femårige, som aldrig fik den kærlighed, som det skulle have, og vi som voksne afviser stadigvæk, jeg afviser det indre barn, som har brug for omsorg og kærlighed. Så begynder vi at blive kritiske

opfattende, mistilliden kommer, negativitetsprocessen går i gang, skyld og mindreværd går i gang. Prøv at lade kærligheden være vejledende energi inde i os. Se på din partner, din partner indeholder kærligheden, jeres omgivelser, venner og bekendte indeholder de meget kærlighed? Har vi som forældre været i stand til at give vores børn kærlighed? Vi kan jo altid se på vores børn, om de lever i kærlighed, tillid og forståelse, eller om de afviser de positive muligheder.

Vi lægger bevidstheden foran hjertechakraet igen bare være åben og opmærksom. Mærker energien foran hjertet. Hvis vi er tilstede her i en indre væren og kærlighed, så er alt godt. Der ligger måske også det, at når man er ved at kontakte hjerteenergien, at man mærker en stor sorg, sorgen i at man har været utilstrækkelig det meste af sit liv, vi har manglet samklang i sit indre liv med sin sjæl.

Forestil jer hvis nu I ringede rundt til de mennesker, som jeg snakkede om, I skulle gøre i går, prøv at se om det har givet noget positivitet tilbage til jer, eller til de mennesker I har snakket med. Er de nu positive i at blive lyttet til?

Tænk på vores hjerter er forbundet med Guds hjerte, og vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, det er også vores **nøgleord i dag, kærlighedskilden i Guds hjerte**. Imens I mediterer på det, så overfører jeg åndelig energi til jer fra kærlighedskilden i Guds hjerte.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer nu, godmorgen til alle, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Husk når I laver morgenmeditation, videregiv den energi som en fjernhealing til menneskeheden så alt bliver anvendt på en positiv måde. Godmorgen og tak. Hav nu den der fantastiske gode dag. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)