

## **Nr. 896 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 26. februar 2021

**Nøgleord: Hjertets lønkammer.**

Velopstået Dan og tak for i går. I dag er det jo fredag den 26. februar 2021, vi skal have morgenmeditation nummer 896. Okay.

Jeg kom i dag til at tænke på hjertets lønkammer, hjertets lønkammer kom jeg til at tænke på, hvordan bygger vi en morgenmeditation op på det, hjertets lønkammer? Okay.

Se vi går lige så stille i gang nu med morgenmeditationen, og det vi skal lave. Vi havde nogle gode folk hernede i går, det er spændende at se, hvor meget de kan udvikle sig på kort tid.

Jeg tænker mange gange på, at når vi er fem år gamle, og den bevidsthed vi har der, det der blev puttet ind i vores bevidsthed på det tidspunkt, det er faktisk det, vi lever stadigvæk, mange mennesker er som fem årige. Det betyder, de prægninger et barn har fået af sine forældre som fem årige, det er det, man lever stadigvæk. Jeg siger jo altid, ”husk nu at se dig for, inden du går ud over vejen, se lige til begge sider.” Det gør man så, det er for lige at finde ud af, at passe på at man ikke bliver kørt over.

Jeg tager en anden lille god en. Man siger til børnene, ”du skal ikke snakke med fremmede og slet ikke fremmede mænd.” Hvis man har piger, så siger man, ”pas nu på fremmede mænd, de kan være farlige.” Sådan et mønster jager skræk i en, i et menneske med det samme. Hvis nu man siger, ”tal nu ikke med fremmede, tal nu ikke med andre end dem du kender,” hvad bliver man så, når man bliver ældre? Så bliver man ensom og indadvendt, fordi man skal ikke snakke med andre, det er farligt at snakke med andre. Det betyder også, man tør ikke modtage ny undervisning eller den inspiration man skal have, det tager man ikke, man isolerer sig fra andre.

Hvis selvværet er lavt ved sine forældre, så er det det selvværd, der kommer til at præge os hele livet fra femårs alderen. Når man så tænker på, at fem års alderens bevidsthed er jo begrænsende, når man så ved allerede som seksårige, måske der kommer vi i skole og skal til at lære en masse, men prægningen hedder tal nu ikke med andre, snak nu ikke med fremmede. Den skaber isolation, ensomhed, vrede, fordi det er forbudt at tale med andre, det er forbudt at tage lærdom til sig, så alle de isolationsområder man har lavet der, de virker i alt, hvad man skal lave og foretage sig. Hvis nu man siger til folk, til børn, der er mange onde mennesker derude, dem skal vi passe på, men hvis nu det er forældrenes opfattelse, så behøver det ikke nødvendigvis at være vores. Men vi bliver jo præget med den opfattelse, vi bliver præget med den opfattelse, at det er farligt at leve. Okay.

Så når vi tænker på en fem åriges bevidsthed og forældrenes fem åriges bevidsthed de taler ud fra, og man kan igen køre flere generationer tilbage, så nogen gange er den opfattelse, vores forfædre har haft for 100 - 200 år siden, at det er den, der bestemmer i dag. Det er den opfattelse, man er kodet med, det har man arvet i familiemønstrene. Det er godt at tænke på, at det er sådan, det er eller kan være. Men hvis vi hele tiden tænker på, vi kan overskride vores begrænsningselementer, det er det, der ligger i sjælens lønkammer. Der ligger løn som forskyldt, der ligger faktisk løn, ubegrænset løn, vi har ubegrænsede muligheder, som ligger i sjælsbevidstheden.

Alle ved jo, at når det er forår, solen skinner, så skal vi ud i solen, og med det samme solen skinner, så vil vi det hele. Der er en kraft inde i os, der trækker os ud i haven, nu skal der ud og luges, nu skal der ditten, nu skal det forskønnes, nu skal det se pænt ud.

Sådan en sol har vi inde i hovedet, det der hedder sjælsbevidstheden, det er sjælens lønkammer, hvor der ligger ubegrænsede muligheder igen. Så hvorfor vælge den fem åriges bevidsthed, forældrenes fem åriges bevidsthed bagud den kodning skal vi bryde. Når vi bryder koden med sjælsbevidstheden, så opnår man kærlighed, så kan kærligheden strømme igennem os, kærligheden kan strømme, kærligheden helbreder.

Når jeg siger, kærligheden helbreder prøv lige at lægge en lille smule opmærksomhed på jeres vejrtrækning, prøv at vær bevidst om, hvordan I trækker vejret ind og ud. Det regner vi med, at det selvfølgelig er en selvfølgelighed, at vi trækker vejret hele tiden, men når man bliver ældre, så er det ingen selvfølgelighed. Det kan være, man begynder at tænke på, ”jamen, jamen nu skal jeg snart dø,” så begynder man at selvudlette sig selv en gang igen i stedet for at sige, ”nogle af mine gamle overbevisninger skal dø i dag, fordi jeg skal være fri for en begrænsning.” Så siger hun til mig i går, ”hvordan bliver man fri for en begrænsning?” ”Det er ved, at man ikke giver den energi, fordi energien følger tanken, så det man giver energi til, det lever. Men giver man energi til, at man vil udvide sin bevidsthed, så er det det, der sker.”

Prøv og tænk på den isolation, man kommer til at gå i ved det her, man skal ikke snakke med fremmede, fordi det er farligt. Prøv at tænke på de venskaber der skulle have været opstået i det liv. Nogen mennesker går ensom hele livet og tager kun næring fra sine børn. Det er det, forældrene har gjort, det er det, der fortsætter generation efter generation. Det skaber ensomhed, frygt og angst, alting er farligt, ja det er endda farligt at tænke positivt, det er mega farligt i stedet for at sige, jamen det er dejligt at tænke positivt. Det er lidt sjovt, hvordan tingene kan være.

Vi mediterer i dag igen på bevidstheden foran hjertechakraet, prøv at være tilstede her.

Nogen mennesker når de skal mærke deres egen nærhed, så kan det være farligt for dem, tror de, fordi så kan man ikke styre det mere, hvor styringsværktøjet det er angst og frygt, men overgiver vi os til vores tillid og den kærlige forståelse, synker vi ind i tilliden og den kærlige forståelse, så kan vi synke ind i vores kærlighedsbevidsthed.

Kærlighedsbevidstheden ligger dybt inde i hjertet, der ligger livstråden inde, livstråden ligger dybt inde i vores hjerter, livstråden er forbundet med Guds hjertechakra. Vi er små celler i en guddommelig bevidsthed. Det vil sige, vi rummer den guddommelige kærlighed. Det ved et femårigt menneske bestemt ingenting om, det ved vi dårligt nok i vores nuværende alder, at det er kærligheden, der trækker det ufuldendte op inde i os, fordi vi skal have ny viden, ny indsigt. Tør man tage chancen til frigørelsen? Mange mennesker siger, ”du kan godt fortælle mig, det var så enkelt Peter.” ”Jamen, har du tillid til det?” Siger, ”nej det er vist bedst, jeg selv bestemmer,” og meget af bestemmelsen ligger i den femåriges bevidsthed, fordi vi er stadigvæk fem år gamle i forhold til udvikling.

Vi lukker vores smukke øjne og synker ind i bevidstheden foran hjertechakraet. Prøv at være til stede her. Forestil jer I skal være i samklang med sjælens lønkammer. Når vi overgiver os fra vores begrænsninger, så kan vi synke ind i kærlighedsbevidstheden.

Hvis nu I sidder nede i stalden dernede, og jeg sidder i min stol, I sidder foran. Jeg fortæller jer, at jeg vil overføre energi til jer, jeg vil give det tilbage, som I ønsker, jeg begynder at opfylde jeres ønsker i kærligheden, i tilliden og den indre forståelse.

Nu så jeg først til morgen her, Dan som en af de første der var på. Forestil dig ligesom i går, I sidder foran og modtager den velsignelse, jeg giver til dig. Hvis I allesammen forestiller, I gør det, så hæver jeg jeres bevidsthed. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i Dans kraftords energi og bevidsthed, så siger han, hvad er det nu, han siger? ”Jeg er den enbårne søn, der vender tilbage.” Det vil sige, at det er sjælen, der vender tilbage til Guds rige. Den enbårne søn der vender tilbage, man vender tilbage fra sit fysiske liv og fysiske bevidsthed og går ind

i sin guddommelige væren, som ligger i hjertets lønkammer. Hvis I tænker på jeres kraftord hver især, og siger det skal jeg prøve at sige nu, ”jeg er villigheden i forandring, jeg er villigheden i forandring,” så laver I en positiv bekræftelse på, at I er sjælen i forandringsprocessen. Jeg er villigheden i forandring. Når I først siger jeres kraftord, kraftords bevidsthed, opmærksom på hjertechakraet. Når I siger tingene til mig, og samtidig med at I lytter til jeres egen stemme, så kan vi forfine stemmens udtryksform. Man kan nå ind i andre parallelle universer, som også er tilstede lige her, hvor vi er lige nu, I træder ind i åndens verden.

Hvis I fokuserer her omkring mit hoved og pandecenteret og forskellige ting, mine øjne, I sidder derhjemme og siger jeres kraftord, sidder op og er bevidste, ikke ligge ned Horst, ikke kravle under sengen, det gør du jo så heller ikke. Sig dit kraftord, sig jeres kraftord og sig, ”jeg er villigheden i forandringen.” Idet I siger det, så kigger I over på mig, så vil jeg flytte jer op i jeres højere bevidsthed, ind i solenglens bevidsthed som ligger i hjertechakraet i hovedcenteret. Når I siger jeres kraftords energi, og villigheden i forandring, så sker der en mega udvidelse i jeres bevidsthed, når I samtidig synker ind i hjertets bevidsthed, men lad hjertets energi modtage en.

I kan samtidig med, tage jeres fem årige med ind i hjertets energi, ind i kærligheden, I kan oplade den fem årige. Det vil sige, som fem årig kan man have fat i alverdens visdom, og begynde og frigøre det hver eneste dag, man kan undervise sine forældre som fem årige.

Man kan ændre sin opfattelse, af det liv man lever i, man kan pludselig se alle sine fejl og begrænsninger, man har levet, men de styrer ikke.

Når I synker ind i jer selv, og I modtager Herrens velsignelse af mig, man bliver ligesom børn på ny, men vi er trådt ind i Guds rige, hvor skønheden i vores hjerter lyser, kærligheden oplyser, kærligheden er friheden. Forestil jer I synker ind i jeres hjerter og forestil jer samtidig med befrugter vi den fem åriges bevidsthed med guddommelig kærlighed. Det skaber total indre ligevægtighed, en indre væren af kærlighed. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg sender en strøm af velsignelse fra Guds kærlighedshjerte ind i vores hjerter, en større enhedsforståelse. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og den skabende intelligens. Jeg kommer med åndens viljesenergi, til at løfte jer ind i himmeriget som grundviden.

Jeg skal vist lige se, uha. Jeg vil gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag. Vi kan tage morgenmeditationen op flere gange, være i den væren, og være i den væren, og være i den væren. Men godmorgen til jer. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)